

Referat från onsdagsträffen den 16 november

Vi var mer än 80 stycken som tagit oss till Senioren för att höra Horst Brötzner berätta om Österrike förr och nu.

Han började berätta om landet historia från 1700-talet och om hur stort landet var innan första världskriget. Österrike har haft många starka kvinnor med makt. En av de mest kända är Maria Theresia. Hon var dotter till Karl VI och levde mellan åren 1717 – 1780. Maria Theresia födde 16 barn varav 13 stycken levde till vuxen ålder. Hon styrde deras liv och gifte bort dem strategiskt till adliga på olika håll, utifrån politiska syften. En av döttrarna hette Marie Antoinette och var gift med Ludvig den XVI.

Horst berättade om hur landet Österrike växte och sedan krympte igen efter kriget.

Dessutom berättade och visade han bilder från Wien, Salzburg m.fl ställen.

Med glimten i ögat fick vi även ta liten del av hans egen historia och hur han kom till Sverige och så småningom till Tyringe.

Timmen avslutade med att han berättade och visade bilder från de resor han och hans fru, Else, arrangerat till Bad Hofgastein i några år tillsammans med reseföretaget Resteamet. Resorna har ordnats för medlemmar i SPF i första hand, men även icke medlemmar är välkomna.

Under pandemin har det inte blivit några resor, men 22 september – 1 oktober 2023 är det planerat ny resa. I resan ingår övernattnings i Tyskland både på ner-och hemresa. I Bad Hofgastein bor man på hotell Norica. Det ingår halvpension för alla 10 dagarna samt daglig entre till det stpra SPA-badet som finns på hoteller. Även utflykter, vandringar m.m. ingår i priset.

Priset för resan beräknas bli max 13.000 kronor. De räknar med 40 resenärer och intresserade kan göra anmälan antingen till bcbhorst@telia.com eller perolssonbonnagard@telia.com.

Bosse tackade Horst och sedan avslutades eftermiddagen med kaffe och kakor. Under tiden blev det lottdragning och några lyckliga vinnare gick hem med någon form av presentkort.

Avslutningsvis informerade Bosse om att nästa eftermiddagsaktivitet är den 7 december. Då kommer klass 3 på Läredaskolan och underhåller oss med luciatåg.