

## Referat från frukostträffen den 4 maj hos Bönan & Båret

Vi var ett 80-tal morgonpigga medlemmar som hade tagit oss till Röinge och gården där Bönan & Båret ligger. Mats Larsson med fru Åsa och medhjälpare Gittan tog emot oss och serverade kaffe eller te samt nygjorda smörgåsar med goa pålägg. Det smakade gott, för vi hade kanske hållit igen på frukosten hemma så vi skulle orka äta.

När alla bänkat sig tog Mats till orda och berättade att när deras dotter tog över Furumossens gårdsmejeri för ca sex år sedan fick han och Åsa fundera över var dom skulle bosätta sig. Dom tittade på hus med trädgård, men det kändes lite trångt för dom som bott på landet. Det löste sig för dom fick möjlighet att köpa fastigheten som tillhört familjen Rundberg i många år. Boningshuset byggdes om och innehåller nu, förutom deras egen del, tre boenden där de tar emot barn/ungdomar som behöver stöd.

Innan en semesterresa sådde dom bönor och när dom kom hem hade dom massor med bönor att ta hand om. En annan resa ledde till att dom fick se en stor blåbärsodling och när dom kom hem köptes och planterades ett antal blåbärsbuskar för att kunna ha självplockning. Namnet var givet, Bönan och Båret skulle dom kalla sig såklart!

Sedan dess har det blivit mycket fler grönsaker och bär på fälten runt gården. Där finns hallon och majs till självplockning. I år lär det bli självplockning av bönor också. Dessutom finns det lite andra grönsaker som man kan köpa i deras lilla gårdsbutiksskåp. Senaste odlingstillskottet är över 4000 sparrisplantor som är på tillväxt.

Gårdscaféet som vi satt och fikade i är en gammal ladugård där kor, grisar och hästar bott. Nu har den renoverats till en mycket trevlig lokal där alla vi fick plats. På ovanvåningen finns konferenslokal. Lokalerna kan man hyra. Dom kan även ordna mat om det önskas. Efter att Mats hade berättat färdigt och besvarat alla frågor, kunde vi konstatera att han/dom har fullt upp med allt som ska skötas på gården och hos dottern på Furumossen. "Det låter mer än det är" svarade Mats, men vi var alla väldigt imponerade över den energi och entreprenörsanda som han och familjen har.

Bosse avslutade med att tacka för föredraget och överlämnade öl från några lokala producenter, för humle odlar han ju inte. Då kontrade Mats med att hade han varit yngre hade han satt vinplantor på ett stort stycke, men det tar många år innan dom ger skörd och då är han nog för gammal att hantera dom.

Vill man kolla när där är öppet, kan man läsa det på Bönan & Bårets hemsida på Facebook, ringa Mats Larsson eller ta sig dit och kolla om någon är hemma.

Avslutningsvis önskade Bosse alla en riktigt skön sommar och tittade på odlingarna innan det bar av hemåt.



och en del gick en runda