

## Referat från eftermiddagsträff onsdagen den 6 april 2022

Trots snöblandat regn och en kall vind, sökte sig denna eftermiddag, glädjande nog, ett 75-tal föreningsmedlemmar till Senioren.

Ordförande Ruth Brunner inledde eftermiddagen och gav oss en sammanfattning av SPF Samorganisationens temadag den 5 april i Röda salongen. En mycket intressant och givande dag, med bl a information av representanter från omsorgsförvaltningen, Stiftelsen Silviahemmet och SPF Bogrupp.

Sedan var det dags att lämna ordet till dagens gäst Staffan Olander.

Staffan, som besökt oss vid ett tidigare tillfälle och berättat om Radio Syds piratsändningar från Öresund, har många fler strängar på sin lyra. Den här gången tog han oss på en nostalgitripp till 60-talet och epoken Beatles.

Med ord, bild och musik gav han oss en intressant berättelse om gruppens resa, från de första spelningarna på klubbar i Hamburg fram till upplösningen av bandet 1970.

Med hjälp av sin upptäckare och manager, Brian Epstein, och producenten George Martin, kom bandet inom loppet av några år att bli ett namn på allas läppar.

Den första egna singeln, skriven av Lennon-McCartney, var "Love me do", och gavs ut i England 1962.

Resten är som sagt historia.

Bandets första utlandsturné gick faktiskt till Sverige. Där spelade de i Göteborg och Stockholm och medverkade i TV i populära ungdomsprogrammet Drop in, tillsammans med bland andra Lill-Babs. Att den tidens föräldrageneration förfasade sig över

"golvmopparna från Liverpool" är svårt att förstå idag. Nästan alla Staffans bilder visar fyra välklädda, välklippta, låt vara med lugg, killar i kostym och slips. Förändring av frisyr och klädsel kom först långt senare.



Staffans stora intresse och kunskap om gruppen, ledde så småningom till att han 1973 kom att tävla i just ämnet Beatles i den tidens populära underhållningsprogram i TV, Tiotusen kronorsfrågan. Han vann de 10 000 kronorna och pappans kommentar, "att sitta och lyssna på Beatles musik var inget man blev rik och berömd av", slapp han höra därefter.

När han, fortfarande mästare i ämnet, 1989 fick förfrågan om att ställa upp mot en utmanare, antog han givetvis utmaningen. Det nya programmet hette då Kvitt eller dubbelt. Trots en sk "slamkrypare" blev han åter mästare i ämnet Beatles och 50 000 kr rikare.

Staffan avtackades med långa uppskattande applåder och en blomma, som gavs till hustrun, hans chaufför i snövädret upp från Malmö.

Eftermiddagsfika stod sedan som vanligt på programmet och givetvis lottdragning, innan träffen avslutades och vi skildes åt. Var och en kanske nynnande på någon låt ur den fina musikskatt, som Beatles gav oss i vår ungdom och som fortfarande är lika härlig att lyssna till. Vilken är din favoritlåt?

Egna favoritlåten får nog bli "Yesterday", tätt följd av "Strawberry fields".