

## SPF-Kronoberg på resa till julmarknad i Tyskland

I månadsskiftet november-december gjorde SPF-Kronoberg en resa till julmarknaden i Schwerin. Efter upphämtning från olika delar av länet var vi samlade i Ljungby i en buss för avresa söderut. Våra sista resenärer hämtades upp i Markaryd innan vi gjorde ett efterlängtat stopp för bussfika med fralla vid Mölletofta rastplats. Med Gunnar Andersson vid ratten och Boris Salomonsson som reseledare, som berättade om det vi passerade, gick tiden fort. Vi körde över den mäktiga och vackra Öresundsbron, fortsatte genom Danmark där vi passerade de vackra Faröbroarna innan vi var framme i Rödby för färjetur till Puttgarden i Tyskland. Det hade nu börjat mörkna men kunde trots det se en del av de stora åkerfälten den första timmen. Redan vid 17-tiden var vi framme för incheckning på vårt hotell i Schwerin. Innan det var dags för den gemensamma middagen hade några redan hunnit med att göra ett kort besök på julmarknaden.

Nästa dag började vi med en stadspromenad med vår reseledare. Han informerade om Schwerins historia från 500-talet fram tills idag. Schwerin som ligger otroligt vackert vid Schwerinersjön präglas av många pampiga byggnader då den är delstaten Mecklenburg-Vorpommerns huvudstad. Dessutom har staden en mäktig domkyrka från 1200-talet och ett sagoslott som sägs ha lika många torn som dagar på året. Efter en intressant stadsvandring genom små vackra gränder med korsvirkeshus var det dags att på egen hand njuta av den härliga julstämningen i Schwerin. Hela stora torget och gågatorna var fyllda av bodar och marknadsstånd med julens dofter och smaker. Vi njöt av den varma stämningen och unnade oss av allt gott som fanns att köpa i marknadsstånden. Naturligtvis värmdes vi också med en mugg Glühwein. Huvuddelen av oss besökte som avslutning på dagen någon av alla de trevliga restauranger som finns i Schwerin.

Efter en stärkande frukost var det dags för hemresa på samma vägar som vi körde första dagen. Vi körde förbi Lübeck till Heiligenhafen för shopping i en av gränsbutikerna innan vi tog färjan från Puttgarden till Danmark. När Öresundsbron passerats gjorde vi en paus i Löddeköpinge för en liten, enklare måltid. Framåt kvällen var vi åter i våra hemtrakter med välfyllda kassar och många fina minnen från en innehållsrik och trevlig julmarknadsresa till norra Tyskland.

