

SPF-Kronoberg på resa till Höga Kusten

I början av juli gjorde SPF-Kronoberg en resa till Höga Kusten som är Sveriges högst belägna kustremsa och mycket berömd för sin skönhet. Vår resa gick via Örebro, Västerås och Gävle. Första dagen blev en lång resdag då slutmålet för dagen var Sundsvall. Men med Gunnar Andersson vid ratten och reseledaren Boris Salomonsson som berättade om det vi passerade gick tiden fort. Dagen därpå fortsatte vi på E4:an norrut över Ångermanälven på den vackra Höga Kusten bron till Docksta. Med Höga Kusten Båtarna fortsatte vi vår resa ut till Ulvöhamn som en gång var Norrlands största fiskeläge och känd för sin surströmmingstillverkning. Salterierna är numera nedlagda men mycket av den gamla miljön och atmosfären med bl.a. gistvallar finns dock kvar och i museet kunde vi insupa hur det var förr. Det gamla kapellet från 1622 som utifrån ser ut som en hölada imponerade stort på oss. Bondsonen Roland Johansson Öbergs vägg- och takmålningar är så vackra och omfattande att vi tappade andan. Dessutom innehåller kapellet kanske Sveriges vackraste votivskepp. På Ulvö hotell åt vi sedan en utsökt välsmakande skärgårdsbuffé innan det var dags för båttur åter till fastlandet. Nästa besök blev Naturum vid Skuleberget. Mycket intressant utställning som beskrev landhöjningen och att det fortfarande sker en höjning med 8 mm varje år i Höga Kusten-området. Vi passerade åter Ångermanälven men nu på Sandöbron. Vid brons södra fäste i Lunde stannade vi för att se minnesmärket, som restes 1981, till minne av de tragiska Ådalshändelserna. Skulpturen är gjuten i brons och väger ca 3 ton. Slutmålet för dagen var First Hotel Kramm i Kramfors där kvällens middag väntade på oss.

Nästa dag besöktes den vackra Indalsälvens dalgång och Thailändska Paviljongen i Utanede. Av lokalguiden som varit med hela tiden från paviljongens uppförande tills idag fick en målande beskrivning om varför paviljongen hamnade just på denna plats. Sedan reste vi till Ragunda och "Döda Fallet" där en ny guide berättade om hur Vildhussen fick idén om att gräva en kanal förbi Storforsen. Resultatet blev en av Sveriges största naturkatastrofer när Ragundasjön tömdes på 4 timmar och enorma mängder av material följde med nedströms ända till Indalsälvens mynning norr om Sundsvall. Men Ragunda har också fått en av Norrlands främsta sevärdheter. Efter en god lunch på hotellet i Hammarstrand återvände vi till Ångermanälvens dalgång för ett besök i Skadom och Klockhuset. Här började Torbjörn Holmer samla på klockor på 1960-talet. Samlingen består idag av närmare 800 bords-, vägg- och golvvur från fyra sekler. Svärsonen Botte berättade fångslande och med mycket humor om samlingens tidmätare både inom- och utomhus. Efter kaffe med hembakat återvände vi till Kramfors och kvällens middag.

För att få en fin utsikt över den vackra Höga Kusten bron gjorde vi ett uppehåll vid brons norra fäste. Bron som är en av världens längsta hängbroar förkortade E4:an avsevärt när den invigdes 2007 av vår Kung Carl den XVI Gustav. Nästa mål var Hemsön vid Ångermanälvens mynning. Där fick vi en intressant guidning på Hemsö fästning som var topphemlig och kustförsvarets största anläggning. Många gamla minnen från värnplikten väcktes när vi vandrade igenom den stora underjordiska anläggningen. När vi kom ut genom den dolda reservutgången möttes vi av en fantastiskt vacker milsvid utsikt över hav och kust. Efter att ha ätit lunch på denna vackra plats fortsatte vi till Sundsvall och södra Stadsberget för att beundra utsikten över Sundsvall, Alnön och Bottenviken. Slutmålet för dagen var Stadshotellet i Söderhamn. Innan middagen fick vi lite tid att vandra runt och beundra stadskärnan som genomflyts av Söderhamnsån, stadsparken och vackra byggnader som rådhuset och Ulrika Elenoras kyrka. Nu återstod bara hemresedagen som innebar att vi följde E4:an söderut förbi Gävle, Uppsala, Stockholm, genom Sörmland och Östergötland till våra hemtrakter i Småland. Efter ett par raster för busskaffe och lunch vid Nyköping var vi framåt kvällen åter hemma med många fina minnen och upplevelser i bagaget från den vackra Höga kusten.