

SPF SENIORERNA KRONOBERG PÅ RESA TILL HOLLAND

SPF Seniorena Kronoberg anordnade en bussresa till Holland sista veckan i april med närmare 60 deltagare från hela distriktet.

Tidigt på morgonen påbörjade vi resan med Gunnar Andersson och Jörgen Karlsson som chaufförer och Boris Salomonsson som färdledare. Vi reste via den mäktiga Öresundsbron till Danmark. Fortsatte genom Danmark till Rödby och färjetur till Tyskland och dagens slutmål Bremen. Boris berättade om det vi passerade under vägen.

På förmiddagen andra dagen passerade vi gränsen till Holland. I provinserna Groningen och Friesland möttes vi av ett åkerbrukslandskap med mäktiga bondgårdar och kanaler som skär igenom åkermarkerna. Kyrkorna reste sig som sjömärken i det platta landskapet då invånarna förstod att lägga sina kyrkor på kullar för att skydda dem från översvämningar. När vi passerade den 3 mil långa Nordsjövallen blev vi ännu mer imponerade när vi fick veta att den byggdes på endast 5 år. Från bussfönstret kunde vi sedan se de första färggranna blomsterlöksfälten. Den pittoreska fiskebyn Volendam var nästa punkt för dagen där många av oss passade på att pröva de goda holländska pannkakorna. Besöket på en av de holländska ostbondgårdarna var imponerande inte minst pga det enorma utbud som fanns i gårdsbutiken. Hos den intelligande träskomakaren fick vi se hur man tillverkar de holländska träskorna (klompen). Vår resa fortsatte sedan till fina Hotel Radisson Blue i Amsterdam för inkvartering och gemensamma middagar i tre dagar.

En av dagarna ägnade vi åt den världsberömda trädgårdsfestivalen Floriade Expo som arrangeras endast var 10:e år. I år var den uppbyggd i Almere på poldern Flevoland strax utanför Amsterdam. Det var fascinerande med alla variationer av blommor, växter, grönsaker och frukt som 40-talet länder byggt upp i sina paviljonger. I en annan del av utställningen fick vi se nya innovationer av hållbara städer där naturen är en viktig del av vardagen. Arboretum bildade grönstrukturen för utställningen och för stadsdelen som sedan skall uppstå på platsen. Den 850 m långa linbanan gav oss en härlig tur och fin utsikt över det 60 ha stora utställningsområdet. På återvägen mot hotellet passade vi på att studera hur den ca 18 000 ha stora Haarlemmermeerpoldern redan i mitten av 1800-talet byggdes och hur vattnet pumpades ut med tre stora ångmaskiner.

Tidigt en morgon besökte vi världens största blomsterauktion i Aalsmeer. Byggnadernas ytor motsvarar 250 fotbollsplaner och omfattningen av handeln är så stor att det är svårt att greppa. Logistiken för att allt skulle hamna hos rätt köpare är obegriplig. Blommor är färskvara så begreppet "Den flygande holländaren" kommer kanske härifrån. Målningen Panorama Mesdag i Haag är ett fantastiskt mästerverk. Ingen av oss kunde förstå hur man kunde få en sådan känsla av att befinna sig på platsen för motivet som är stranden i Scheveningen i slutet av 1800-talet. Vi var flera som tyckte att bara detta besök var värt hela resan. En annan höjdpunkt denna dag var den stora blomsterparken Keukenhof där holländska mästare gjort otroliga skapelser i trädgårdar och paviljonger. Det var svårt att se sig mätt på blomsterprakten från de 7 miljoner lökar som planterades på hösten 2021.

Sista dagen i Holland gjorde vi en härlig båttur på Amsterdams berömda kanaler. Vi förundrades över hur många vackra hus som fortfarande finns kvar från Amsterdams gyllene tid. Resan fortsatte över Hollands största polder den mäktiga Flevolandpoldern till kanske Hollands charmigaste lilla by Giethoorn med kanaler och vackra hus med halmtak. Under eftermiddagen nådde vi åter Tyskland där ett kortare stopp gjordes i den vackra kurorten Bad Zwischenahn för bussfika. Vi övernattade på centralt hotell i Bremen. Efter en god middag fick vi följa med reseledaren på en intressant stadsvandring i den historiska stadskärnan.

Nästa dag återvände vi hemåt med ett uppehåll för lite shopping innan vi körde ombord på färjan i Puttgarden. Med Gunnar och Jörgen vid ratten kom vi säkert hem och sent på kvällen var vi åter i hembygden trötta men nöjda och med många fina upplevelser och minnen i bagaget.

Vid pennan: Boris

