

Äntligen! Första gången informerades om denna resa i mars månad.

Det gällde att fylla en buss med resenärer som älskar musik och som, vill till Levanger i Norge i november! Inbjudan började med SPF Östersund men utökades att gälla alla SPF föreningar i Jämtland/Härjedalen.

Anmälningarna till resan började komma in ganska fort. Det verkade vara sug efter en musikresa. I augusti var resan glädjande fulltecknad.

Tidigare har vi använt LG buss som resepartner med våra resor och så även denna gång.

De anmälda hade fått lite information i samband med anmälan. Den här resan har inte genomförts tidigare så det var spännade hur det skulle bli. Anneli på LG buss fixade hotellrum, mat och galabiljetter



SÅ! - 16 november svängde Lars Göran med bussen upp på parkeringen vid travet i Östersund. Det var glädjande att par från SPF föreningarna Frösön, Östra Jämtland, Gimådalen och Bräcke samt vi från Östersund, sammanstrålade och fyllde bussen.



Vädret var fantastiskt bra och vi fick en vacker resa mot Norge. Efter fikastopp på Mullfjällets cafe i Duved så berättade Anneli om Armfelts vädermödor 1718 med reträtten från Norge. om Armfelts vädermödor 1718 med reträtten från Norge.



Vår resa fortsatte via Skalstuguvägen mot vårt mål. Anneli informerade under resan om de fina valvstensbroarna vi passerade och om de gamla skjutsställena efter vägen, där de bytte hästar, och så den fina Jaktvillan i Medstugan där "fint folk" jagade.

På andra sidan gränsen berättade Anneli om de försvarsanläggningar som finns insprängda i berget, som försvar mot Sverige! efter unionsupplösningen.



Nu närmade vi oss Levanger, en liten stad med stor marknad på våren, Levangermarknaden då även, Röros och Östersund (Gregorie) har sina marknader. Incheckning och tidig middag 16.30! En god trerätters med Blomkålssoppa till förrätt. Fläskkarre som huvudrätt samt en sorts bakelse med jordgubbar ovanpå som dessert.

Klockan 18.45 var vi ombytta av kläder, puder på näsan och parfym bakom örat och förväntansfulla i bussen till Trönderhallen. En gymnastiksal???? Trönderhallen var pyntad med vackra hängande armaturer från taket och många festbord som förhöjde stämningen avsevärt. Vi hade våra platser på läktaren i galleriet.

Klockan 19.30 började en DRÖMAFTON med Holbergssviten av Grieg framfört av Trondheimssolisterna. Efter fyra timmar kl. 23.30 hade vi fått uppleva stor del av de bästa operasångarna, musikalartisterna, rockmusik, Alexander Ryback som gjorde tre framträdande.



Av en tillfällighet fick vi gratis en bonuskonsert med Åge Alexandersen med sitt band "Sambandet". Han är jättepötpulär i Norge och publiken sjöng med i texterna!

Söndag ! Frukost, packning, avresa 10.30. Regnet fallet utanför bussfönstret och lite mummel ibussen av trötta resenärer. Efter några mil så började regnet bli till snö. Det blev vitt utanför, mer och mer vitt men Lars Göran rattar bussen lugnt och tryggt och vi känner oss trygga!

Fika stopp vid Millestgården i Duved med karolinermonumentet utanför. Åke Hjelm tar till orda, som ordförande för Fältjägarföreningen, och berättar att de tagit på sig ansvaret att sköta om karolinermonumentet. Det blev slitsamt när de frivilliga blev tvungna att byta ut de giftiga tågsyllarna som trappan till monumentet var byggt av. Nu är det en fin trappa upp till monumentet som jag hoppas att de flesta har besökt?



Vintern hade ytterligare slagit klorna i vädret på vår väg hem. Tryggt klockan 15.35 var vi åter på travparkeringen fyllda av musikupplevelser.

Jag vill nu tacka alla resenärerna! men mest till LG buss för det fina samarbetet med guidning och körning .

Tack och Kram till alla! Välkomna åter? /

Sven Adolfsson SPF Östersund