

Ålandsresan den 15-18 augusti startade på torget i Vinslöv. Deltagare från Knislinge fanns också på plats och sedan hämtades en grupp hässleholmare i Hlm. Så iväg mot Stockholm och Värtahamnen för vidare färd över havet till Åbo i Finland. Såklart fikade och lunchade vi på vägen upp till Stockholm.

Vår mycket trevliga och trygge chaufför Per Olsson lirkade bussen fram till plats i Värtahamnen i god tid innan ombordstigning på Galaxy. I Värtahamnen mötte oss vår guide, Bo Ahlnäs, en mycket sympatisk och kunnig man som talade finlandsvenska. Han var med oss på hela resan I vänthallen rådde kaos av hundratals resenärer, mest kineser tydligen på rundresa i vida världen av bagaget att döma. Ombord blev det snabb titt i hytten sen direkt till dignande buffé i matsalen. Ack så gott! Efter en natts god sömn steg vi land i Åbo. Dagen inleddes med rundtur i Åbos äldre delar. Fina gamla trähus och ett gatunät kantat av träd, vilket gav ett bestående intryck av en lummig stad.

Eftersom vi inte intagit frukost började vi sukta efter det och på väg från Åbo kom vi så småningom in på en gammal landsväg, där i svunna tider kungar och härar dragit fram, berättade Bo. Här ligger ett äldre hus där frukost serverades. Vansinnigt gott! Därefter besökte vi en hantverksby, något hippielik, vid namn Gustavi. Här vankades kaffe med sockermunk. En keramiker ställde ut vacker keramik, tallrikar, fat, muggar m.m. men inte behöver vi fylla på i våra hem?

Färden går vidare till en Kabelfärja, som på 10 min. tar oss över vattnet till Osnäs. Efter en stunds färd serverades lunch på trevlig restaurang vid vattnet. Stor buffé med mycket fisk i olika anrättningar. På gångavstånd därifrån ligger den färja som tar oss över till Åva på Brändö. Nu är vi på Åland och på Åland talas svenska. En ganska märklig sak är ju att Åland tillhör Finland, om än med stort självstyre, men språket är svenska. Färden går mot Brändö kyrka genom fagert landskap. Brändö vita träkyrka ser lite sliten ut på utsidan men är välhållen och vacker i själva kyrkorummet, blåmålade kyrkbänkar i samma nyans som i Vinslövs kyrka. Guiden Bo berättar om kyrkans historia och traditioner i gamla tider. Tänk om man kunde komma ihåg allt! Vi lyssnar andäktigt. Så sjunger vi "Härlig är jorden...." På vidarefärden hinner vi kika in i "Trixis shop". Här finns ett myller av souvenirer och "bra-att-ha" grejer. Sylter, safter, honung, svart bröd – allt från trakten. Tyger, garn, godis. Kul! Men vi reser vidare och landar så vid hotell Gullvivan, med flera småhus på tomten av mer vandrarhemskaraktär. Mycket fräscht. Lite vila och uppsnopsning inför kvällens goda middag. Under hela resan hittills har det varit perfekt resväder, så på kvällen sitter vi några på hotellets terrass och njuter, andra spelar visst minigolf eller promenerar. Myggorna kivas. Allt fridfullt.

Efter frukost på hotellet går resan vidare till färja från Torsholma till Hummelvik, en färd på 2,5 tim. i härligt väder och med utsikt över havet och öar, holmar, kobbar och skär. Vi närmar oss nu historisk mark. Ålands historia är tveklöst dramatisk med Sverige-Finland-Ryssland-Frankrike-Storbritannien i stormens centrum under några decennier. Ryssland under 1800-talet byggde Bomarsunds fästning och bet sig fast på Åland till britters och fransmäns förtret, då de hade handelsintressen där. 1854 invaderades Åland av franska och brittiska trupper och 1856 tvangs ryssarna skriva under fredsavtal. Resultatet blev att ryssarna försvann, Bomarsunds fästning stod i ruiner och Åland demilitariserades och är så än i dag.

Innan vi kom fram till fästningen fick vi på museet Telegrafan se en datorversion av fästningens uppbyggnad och historia. Lite laddade med historia körde vi genom det stora området kring Bomarsunds fästning och gavs tillfälle kliva omkring på en kulle med ruinerna av ett torn tänkt som försvarsanläggning. Historiens vingslag susade. Utsikten vacker över öar och hav. Där långt västerut kom nog de franska och brittiska fartygen år 1854...

Dags för lunch, Den intog vi i Ålands fotografiska museum. Här tittar man inte på foton utan får en hisnande upplevelse av fotograferingens historia. Storsamlaren Olle Strömberg – som förresten kommer från Hörja - har sin fantastiska samling fotoutrustning i en skola, där i fyra klassrum kameror och allt kring fotografering ställts ut i kronologisk ordning. Vi häpnar och imponeras av samlingarnas omfattning! Och av samlarens berättelser kring det hela. Puh! Och tack.

Så småningom anländer vi till Mariehamn. Lite sightseeing med bussen, sen besök i hantverksboden SALT. Vackra och trevliga ting att se på och frestas. I min påse: Tjärsenap. Kan det vara gott? Men alla vi resenärer, komna till lite åren tyckte nog, att vi snarare behöver göra oss av med många prylar där hemma och inte ladda på med nya, om än vackra! Hotell Cikada ligger vackert med utsikt ner mot hamnområde och park med den typiska åländska majstången på en gräsplan precis nedanför hotellet. Ett så fint och bra hotell! Här blir det festlig middag och innan natten bryter in kan vi sitta på terrassen med den fina utsikten, snacka, dricka lite vin eller öl och sammanfatta våra intryck. Såå nöjda och glada.

Fredag morgon äter vi frukost på färjan Ekerö-Grisslehamn. Trots att vi är mätta efter buffén ombord blir vi efter en timmes färd på svensk mark bjudna på paj och bröd och kaffe med kaka i Össeby hembygdsgård i trakten av Norrtälje. Här säger vi också tack och farväl till vår guide Bosse Ahlnäs, en trevlig bekantskap. Han reser tillbaka till Åland härifrån. Men Per tar oss vidare mot söder och någonstans intar vi ytterligare en måltid. Nog har vi ätit gott på många ställen! Natur, mat, historia, kultur – det har vi njutit av i rikligt mått.

Vi landar på hemmaplan. Stort varmt tack till chaufför Per, som så många gånger lotsat oss tryggt och säkert i buss. Men vi ska inte glömma vår ordförande Janet, som har lotsat den här resan i hamn med allt vad det innebär av planering och ansvar. TACK!

Så mycket mer skulle kunna berättas från resan, om man bara kunde komma ihåg. Men som avslutning några roliga ord på finlandssvenska:

bykemaskin (tvättmaskin), semla, päron (två ord vi göingar lätt gissar!), stöcksele (stickkontakt), skyddsväg (övergångsställe), simstrand (badstrand) och plåtkaka (pizza)!

Gerd Hermodsson