

# Hälsinglandsresan den 27 juni – 3 juli 2022

Text: Göte Persson

## Måndag den 27/6

För ett par år sedan vi till Hälsinglandsresan anmälde oss det blev inget av detta och orsaken var förstås att en co vid nitton hade satt stopp vi deppade men satte ett stort hopp att resan skulle återkomma och bliva av och i måndags den 27/6 vi oss begav med Vannarpsbussarna från Hörbys parktorg och det var bara glädje och ingen sorg. Vi körde genom Skånes vackra natur och det var ju också framledes tjusigt, eller hur? Första stopp i Sjöboda, fika med mackor ost och sill om kaffet va varmt man kunde få svalkande dryck därtill. På toaletten fanns många knappar att trycka på men något vatten det ej gick att få Det var ju förstås litta kass sådana problem var det inte förr med utedass, Vi åkte vidare och efter en bra stund framdukades det lunch vid Hammarsund. Åka så långt och utan pardon bli serverade mat från Ingelsta kalkon toppen, och inga fjädrar med tåme katten annars skulle Lars fått en att sätta i hatten. Sen fortsatte vi färden mot Eskilstuna, smestan där vi skulle övernatta efter första resdan. Vi inkvarterades på Clarion Bolinder hotell och efter måltid och en rundvandring denna sköna kväll var det skönt att vila sin trötta kropp även om värmen i rummet låg på topp.

## Tisdag den 28/6

Vi hade en sovmorgon, men man vakna i vanlig tid en mättande frukost sedan tog vid. Mot Skultuna vi så ställde färden och på outlet kunde det handlas för olika penningvärden. En välsmakande lunch med wallenbergare och päremos och därtill rårörda lingon, en lagom dos. Fortsättning denna dagen så fina Lars Erik visade sej på sin styva lina.

Det var trångt på parkeringen och det bra va  
att han fixade det utan att parkerade bilar skraba.  
Vi körde vidare och stanna i Valbo samhälle  
att köpa glass eller kaffe gavs tillfälle.  
Så var vi framme i Söderhamn och Best Western hotell  
och en god måltid det blev denna kväll.  
Vi sjöng för Gunilla som igår fyllde år  
en kvinnas ålder man ej nämna får  
men hon har passerat gränsen för att få kallas för tant  
och hon uppför ju sej helt galant.



*Vy över Söderhamn*

## Onsdag den 29/6

Onsdagsmorgon och lite lagom temperatur friskare i luten efter åska och regnskur.

Karin Larsson från Bollnäs Folkhögskola guidningen förstärkte att hon var hemma i trakten vi märkte.



*Finrummet i en Hälsingegård*

Vi åkte Stora Hälsingegårdars väg med bevarad kultur och stannade på Mårtensgården, unika byggnader eller hur?

Med vävstolar många, stora och små fina målningar i taket som i minnet bestå.

Tapeterna var inte fy skam och mönstren flera här fick man tips när man nästa gång ska tapetsera.



Fika vid Kämpens hembygdsgård, guidningen fick vi skippa ty föreståndaren skulle istället gräset klippa. I Växbo och Trolldalen var också utsikten fin vi fick också se hur man bereder lin man kunde också handla, så där försvann nån sekin.



*Trolldalen i Växbo*

Så var vi åter tillbaka på hotellet och efter måltiden kom tillfället att utomhus samlas denna kväll så fin och umgås och beställa snackevin.





*Trivselkväll i Söderhamn*

### **Torsdag den 30/6**

Halva veckan har nu avverkats och tiden fort går  
Försvunnit har också vårt första halvår.

Nu så här i förmiddans tidiga timma  
var det litta svalt med litta dimma.

Vi åkte iväg och kom efterhand  
till Järvsö kyrka, största landsortskyrkan i vårt land.





*Järvsö kyrka*

Vid konserter och förrättningar många besökare får plats därvid vi besökte också Lill Babs grav, där hon vilar i frid. Nästa anhalt blev Lill Babs museum i Stenegård där man bland annat kunde beskåda hennes kläder och skor i god vård. Vidare kunde man besöka flera butiker lugnt och stilla kanske inte alla priser portmonnän gilla. Lunchstopp på restaurang Järvsöbaden där det serverades go mad på faden. Vidare till Ystegården i Hillsta, där blev det ej trist ty där berättade en kunnig guid, nämligen Carina Wisst om hur det levdes och var förr till exempel var det inristat en vers på var dörr.

Man bodde sommar och vinter i olika hus eller lägenhet och i ett annat då det var festlighet.

Tillbaka efter denna dags utflykter till vårt hotell same procedure kan man säga det blev denna kväll.

Det vill säga, litta dryck sen va vi på gång med flera vitsar och en och annan sång.

## **Fredag den 1 juli**

På marenen regnet det öste ned fördelen var att det inte rög så med.

Vi åkte en liden sträcka till Erik-Anders Hälsingegård där vi guidning av ägaren Per Forsell får.

Han berättade hur de olika rummens användning gällde men hade lite svårt att förstå när vi frågor på skånska ställde.

Det fanns även souvenirer att köpa eller ta en fika eller att på den rika floran i trädgården kika.

Så blev det en runda i Söderhamns kvarter innan vi till Skärså och restaurang Albertina oss beger.

Där blev det strömning med potatis därtill hemma kallar vi det för stekt sill.

Transport till Trönö kyrkor, först den nya sen den gamla.

Där vi inomhus truppen för genomgång samla.

Efteråt skulle vi fika i det fria ha men på grund av rain fick vi kyrkkaffe ta.

Sen blev det välbehövlig vila förstås innan vi till middagen bänkade oss

där vi åt en välsmakande måltid i matsalen och för service vi genom Lars tackade personalen.

Så Lena till konferenssalen bjöd oss in där serverades öl, vatten eller vin

med en massa tilltugg till detta och sen kunde vi fortsätta

med olika sånger oss förena

trevlig kväll och vi säger tack Lena.

## **Lördag den 2 juli**

Söderhamn nu bakom oss lämnar och åka söderut vi nu oss ämnar.

Skog och rätt många sjöar här i naturen bestå men ingen björn här så långt ögat kan nå.

I Falun vid Lugnets skidanläggning vi stoppa men det gick inte att i backen hoppa

ty snön hade sen länge töat

kul ändå att sej i området ha förnöjat.

Vi stanna i Österby, nära Hedemora  
fram kom då Lasses trädgårdsbora.  
Nu var det dax att än en gång eda  
bullarna fick vi förstås själv breda  
men de smaga gott och bra  
i synnerhet om man efteråt en smarrig coffe kunde ta.  
Lena dela sen ut ett frågeformulär  
men eftersom jag inte på telefonen så himma är  
och svaren man kanske kunde finna där  
så brydde jag mej ej så mycket från min sits  
när priset var att man skulle dra en vits.  
Men jag som tröstepris en vits dra får  
ni får ha överinseende att den på rim ej går.

***En man hade blivit av med sin cykel och beklagar sej  
inför prästen. Denne sa, kom till kyrkan på söndag så kanske  
tjuven är där och vill erkänna när jag läser sjunde  
budordet "du ska icke stjäla". Men när prästen läste opp  
sjätte budordet "du ska icke begå äktenskapsbrott"  
då kom mannen på var han hade satt sin cykel.***

Det blev sen ett glasstopp i Lindesberg  
där en raggabil satte extra färg  
med att någon låt från Lasse Stefanz spela  
högt så då var det inte något på hörseln som fela.  
Så hamna vi i Karlsborg, invid Göta Kanal  
på Kanalhotellet där och känslan blev total  
när vi våra tilldelade sviter här fick se  
här kunde vi ju flera dagar ble.

Vi serverades en middag välsmakande och god  
lastnäv över dörrposten det stod  
vid efterforskning jag skylten bakvänt hade läst  
väntsal det stod och det passar bäst.  
En del som var pigga och ej kände sej svaga  
gick till fästningen fram och tillbaka.  
Andra gick längs Göta Kanals gång  
i takt med fiskmåsarnas sång.





*Kanalhotellet i Karlsborg*

### **Söndag den 3 juli**

Söndagsförmiddag och vi hemåt drar  
och förbi en del orter vid Vättern vi far.  
Vi åker till Holmenstugan norr om Habo  
där man trodde ingen kunde bo  
men vi hittade restaurangen och i lugnande ro  
kunde vi eda och maden va go.  
I Habo träkyrka vi sedan inträda  
där var färg och målning på varje vägg och bräda.  
Det var för ögat en väldig fröjd  
och alleman blev väldigt nöjd.  
I Småland sista glasstoppet var  
nu står vi oss ty vi har inte långt kvar.  
På frågorna Lena hade prisutdelning  
men det var lite ojämn fördelning.  
Jag vet inte om kvinnorna duktigare är  
eller för att vi män är i minoritet på resan här.

Nu har vi kvar en knapp timma  
sen är vi åter himma.  
Jag har kanske glömt orter och episoder, gubevars  
Vill ni vidda mer då får ni kontakta Lars.

Lena, du har haft mycket med denna resa sköta  
därför har jag gått fram för att dej möta.  
Vi vill tacka dej, men ja e litta blyg  
därför vill jag ge dej en kram litta i smyg  
men eftersom min fru sitter långt bak i vår buss  
kan jag kanske chansa och även ge dej en kjuiss.

Så har vi Lars Erik som kört för det mesta  
Tack för fin körning, lugna har varit de flesta

Och så har vi då Lars till sist  
denne enormt kunnige ekvilibrist.  
Dina berättelser har ibland varit långa  
och för att nedskriva allt hade jag behövt A4-sidor många.  
Din vokabulär kan man ej klandra  
du har snackat om än det ena, än det andra.  
Vi behöver nog inte ta något med en nypa salt  
ty det du berättat nästan sanning är nog allt.  
Ska ni ut och resa turer flera  
då kan jag Vannarpsbussarna rekommendera.  
Nu ska jag inte stå här mer och snacka  
Utan för denna resan dej mied tacka.

Obs!  
Om någon något glömt att fotografera  
hör då med Killman, han har bilder flera.  
Han om många bildmotiv sej förvissa  
jag tror inte att han någonting missa.

-----

Jag tackar Göte för denna fina dagbok om vår resa till Hälsingland.  
Jag vill också tacka alla som var med, utan er kunde vi inte ro resan i  
land.

**Lena Persson**