

MED SPF TILL RIGA

I slutet av augusti bordade ett 50-tal spf:are bussen för en tur till Baltikum. Stämningen ombord var god som alltid när SPF-pensionärer träffas. I Stockholm väntade färjan som skulle ta oss till Tallinn via Mariehamn på Åland. I Tallinn tillbringade vi ett par timmar med att vandra runt. Bl a besökte vi en ortodox kyrka där en begravningsceremoni pågick, samtidigt som turister vällde in i kyrkan. Efter besöket i Tallinn hade vi en fyratimmars bussresa till Riga.

I Riga fick vi bl a en guidad tur genom staden av en svensktalande guide, av lettiskt ursprung. I rundturen åkte vi förbi en dystert, förfallen byggnad. I den huserade KGB fram till Sovjetunionens fall. Vår guide berättade att hennes farfar torterats och mördats där i början av 40-talet. Vi besökte Ockupationsmuséet som i dag är inrymd i ett äldre hus, då den ordinarie byggnaden är under renovering och tillbyggnad. Stan har många gamla fina jugendhus med fantastiska utsmyckningar. En del var nyrenoverade och framstod i all sin glans medan andra väntade på sin tur att bli restaurerade. En solitär byggnad i Riga är stalinskrapan i vars torn man får gå upp och få en vidunderlig utsikt över staden. Trots den intensiva trafiken är stan lämplig att flanera i, inte minst med alla sina vackra gröna parker. Ett ställe där man kan tillbringa åtskillig tid är de gamla zeppelinhangarer som numera hyser centralmarknaden. En utflykt till badorten Jurmala med sina 32 km sandstrand inbjöd den dagen dock inte till bad.

Ett flertal höghus i glas och betong har de senaste åren uppförts och inte minst ett nytt nationalbibliotek med spännande arkitektur låg vid flodens strand.

En minnesvärd resa trots att det regnade varje dag.

Rolf Andersson