

SPF Orsabygdens julfest 14 december 2013

SPF Orsabygden bjöd in medlemmarna till julfest på Hembygdsgården lördagen den 14 dec 2013. Av drygt 400 medlemmar hade ca 120 personer hörsammat inbjudan trots omslag i vädret med snö och förrädisk halka till följd.



Vid



ankomsten bjöds det på glögg och kaka, köptes lotter och minglandet var snart igång.



När



alla sedan hade intagit sina platser tog ordförande till orda och hälsade alla välkomna och förklarade samtidigt hur vi skulle sköta oss under kvällen för att allt skulle flyta på.



Innan förrätten bjöds det på underhållning i form av Orsa Dragspelsklubb som spelade gamla godingar man kunde tralla med i.

Nu var det äntligen dags för julmaten och vi blev serverade vid borden en jultallrik med kallskuret, av den för kvällen mångtaliga serverings-personalen.





Innan varmrätten uppstod lite spontandans för att kanske kunna pressa ner lite mer mat, vem vet.
Så var det dags för julbuffén som bestod av traditionell varmrätt med Jansson, korvar, skinka, ägg mm.





Efter maten blev det tid för en bensträckare och mer musik innan kaffet serverades.



När alla fikat färdigt drog Nisse Tällberg på begäran några roliga historier till allas belåtenhet vilket också blev signalen att dansen kunde börja.

Det är alltid lika roligt att se så många dansanta medlemmar ta en svängom.

Det gjordes under kvällen ett avbrott för lottdragning där flera lyckliga vinnare gick hem med julskinkor och fruktkorgar.



Dansen fortsatte och musiken spelade så länge det fanns någon kvar på dansgolvet. Återigen en lyckad tillställning och som vanligt får man gå hem och vässa klorna tills nästa evenemang dyker upp.

Text och foto: Hasse Ekström

[Fler bilder från julfesten finns i Bildgalleriet](#)