

Hemlig resa 10 juni 2013

SPF Orsabygden på hemlig resa

Vad kan vara hemligare än en Hemlig resa.

Vi åker från Orsa 8.00 med nosen söderut. Förslagen vart vi var på väg var inte så många men Sixten Jernbergsmuseet var nog starkast. Ner genom Mora och ut mot Malung.



Kanske fika i Öje, nej, ska vi direkt till Sixtens? Nej det blev Malungs hembygdsgård för kaffe och macka.



Halva bussen fikade medan andra halvan

guidades runt bland de gamla husen och fick dess historia.



Vi tackade för oss och for vidare norrut. Visst blev det Sixten Jernbergsmuseet där vi tittade på hans samlingar.

Restaurangen och museet är normalt stängt måndagar men de hade vänligheten att öppna just museet för oss.

Nu kändes det som att det var mat på gång och mycket riktigt stannade vi vid



Bondasgården några kilometer efter Sixten Jernbergsmuseet.



Där kändes det som att kliva in i 1600 talet.

Det var endast personalen som bevisade motsatsen.



En flerrätters lunchbuffé serverades och kaffe med hembakad rulltårta speciellt för oss avslutade lunchen.

Vi åker nu vidare och kommer in på Vasaloppsvägen för färd mot Älvdalen och Porfyrsmuseet och Hagströmsmuseet. Efter att ha tittat på sarkofager, smycken, gitarrer och dragspel blev det kaffe och mer kakor innan vi åter styr färden hemåt.

Precis som tidigare resor var den välplanerad och lagom avvägd. Kenneth och Margareta Vernersson har åkt en kontrollrunda innan. Men när man passerar Holen och ser ljusen från centrala Orsa då är man hemma.

Återgett efter bästa förmåga
Text och foto: Hasse Ekström

Tillbaka