

Adventskonsert i Blå Hallen och julbordskryssning med Birka Paradise.

2010-11-28

Avfärd tidig förmiddag från Leksand med en av de 2 bussar från Dalarna, som startat från Orsa via Mora och Rättvik mot Stockholm.

Konserten i Blå hallen började med en pampig fanfar för den nyrenoverade orgeln (Nordens största) så någon. Sedan unisont Hosianna. Konserten som följde var varierad och finstämd med 3 körer, musiker och olika framträdanden, som gav oss en fin, andäktig och förväntansfull julkänsla, men också tillfällen till glada skratt. Presentatören gav oss alla inslag på rimmande vers !

När slutaccordet och applåderna tystnat gav vi oss ut i den snöiga, kalla och blåsiga vinterkvällen mot bussen igen. Vår buss var en "dubbeldäckare", så vi satt som på parkett och förundrades av utsikten över ett julpyntat Stockholm med ljus och tända granar överallt, som speglade sig i vattenytorna.

En otroligt fashinerande upplevelse var färden genom vår huvudstad från Kungsholmen till Stadsgården, där vår upplysta Birka Paradise låg som ett smycke vid kajen.

Vi gjorde oss hemmastadda i de fina hytterna och inväntade klockslaget 20:15, då det dignande julbordet serverades. God mat och mycket mat.

Kvällen gick i musikens tecken och trevliga samtal över något glas eller kaffekopp (Irish-coffe?). Måndag efter frukost kunde man lyssna på musik, dansa eller delta i en musikgissningstävling. C:a 16.00 lade Birka Paradise till vid hamn i Stockholm, varpå bussen tog oss hem till Leksand igen och vidare norrut, med nöjda resenärer bärande på kassar med varierande innehåll, som skall göra en GOD JUL ännu godare.

Text: Gunilla Hansson, ordförande