

Hemlig kyrkresa den 27 september 2022

Vi reste mot okänt mål, och hamnade på ett Kafferep i Falköpingsosts kafeteria.

Efter förtäring och diverse inköp reste vi vidare till Habo Kyrka, även kallad "Den måleriska träkatedralen".

Vi möttes av en mycket kunnig guide som berättade kyrkans långa historia.

Det har hittats en sakristia från 1100-talet som är byggd i sten. Det är den äldsta delen av kyrkan och här inne finns en träskulptur av Johannes Döparen samt en sandstensdopfont från 1200-talet. Små skulpturer som finns i ett glasskåp gjordes på 1400-talet.

Vid flera tillfällen har kyrkan fått nytt utseende, på 1300-talet en träkonstruktion, på 1600-talet en långkyrka som gjordes till korskyrka och 1680 utvidgades den åt väster.

Sedan 1723 har kyrkan sitt nuvarande utseende. Den mäktiga klockstapeln utanför rymmer tre klockor och är från 1760. Kyrkan har restaurerats ytterligare tre gånger.

Varje tavla, skulptur och målning har sin betydelse som vi fick detaljerad förklaring till. Katekesen ligger till grund som det "bildspel" utefter kyrkans väggar som hjälp att minnas budskapen; Tio Guds bud, Trosbekännelsen och Herrens Bön.

Placering i bänkraderna och utefter sidor och på läktarna var mycket strikt hållna, beroende på social status.

Utanför kyrkan var häckar och grusgångar väl underhållna, och höstfärgade höga träd omgärdade kyrkogården.

Efter att intagit lunch fortsatte vi till ytterligare ett besök med guidad visning, Åsle Tå.

Detta är en by från 1700-talet som genom laga skifte fick sin nuvarande placering av backstugor med gemensam "transportväg" genom byn. Att detta är bevarat idag är prästens och lärarens förtjänst som 1923 ville göra det till ett hembygdsmuseum. Prästen och läraren satsade 11 kronor och de 12 boende satsade 1 kronor var.

Vår guide berättade om människorna och deras leverne i de olika bostäderna. Husen har fått egennamn efter de som sist bodde där; Fjäll-Svenna stuga, Hommans-Larsa, Johannesstuga o.s.v.

Husen har inretts med möbler och arbetsutrustning, beroende på verksamhet, med dockor i tidsenliga kläder. Några hus är nyare och speglar boendet på 30–50-talen. Här finns utöver husen, jordkällare, visthusbod och skiftesverkstadsgård. En hel del arbetsredskap är också bevarade.

Denna historiska by är den enda i Sverige som finns på den ursprungliga platsen, där de en gång uppfördes. De gör sig bäst här, istället för på Skansen i Stockholm.

Nästa år firar byn 100 år, det kommer att firas med pompa och ståt. De hoppas få besök av Hertiginnan av Västergötland.