

SPF Jernets fredagsvandring den 13 oktober var avslutningen på 2023-års vandringar. Det var mer typ studiebesök på Nostalgimuseet vid Strömsberg som var målet denna gång.



Vi som gjort vår föransökan samlades vid Folkan och pratade ihop oss inför resan till museet. 12 personer blev vi och lika många damer som herrar denna gång.

Via Tierp åkte vi denna kyliga morgon mot Strömsbergs bruk och vidare mot Domarbo Nostalgimuseum. Välskyttat ända fram.

Vår guide på plats var svärson i huset där nu han med familjen driver verksamheten vidare. Hans fru och bror är barn till samlaren som tragiskt gick bort för en tid sedan. Man har organiserade visningar av allt pappan samlat ihop. 2007 öppnade visning för allmänhet och är nu ganska välbesökt om än plats finns för flera grupper för att ekonomin ska gå ihop.

Pappan var billackerare men samlare som stor hobby och det sades att allt skedde på telefon. Ringde man till honom var det alltid upptaget men var det inte det så sov han. En imponerande samling av allt möjligt och saker vi som pensionärer kände väl igen från våra far och morföräldrars hem.

Vår guide tur gick från gård till gård och avslutades i en imponerande lada. Att beskriva allt vi såg i text är omöjligt så titta på lite bilder jag tog och njut eller varför inte göra ett besök. I "mataffären" där vi startade såg det ut som en liten kvartersbutik från efterkrigstiden och i ett rum var det fullt av dåtidens moderna radioprylar och räkne- och skrivmaskiner med mera med mera.

Vidare till intilliggande garage med vackert polerade bilar där alla var inregistrerade och körbara. Nytt var att vid många av sevärdheterna fanns skyltar med bra information om respektive fordon samt en QR-kod. Jag la till ett par bland bilderna här så testa med en QR-kodläsare i din mobil så får du en video med samlarens egna berättelse.

Efter garaget gick vi till ytterligare ett förråd med fina bilar. Många rariteter med spännande historia. En imponerande samling kameror hade han samlat på sig med kända märken och generationer av kamerans utveckling från lådkameran från strax efter sekelskiftet 18-1900 fram till de sista modellerna av rullfilmskamera på 1960-talet.

Slutligen blev den en runda i ladans många utrymmen från loftet med en modelljärnväg som var under uppförande. Märklin H0 för oss som minns. Kommer man dit upp ska man ta en extra titt på en kakelugn som lurade oss alla. När ni åker dit så titta på den.

En våning ner fanns fler och lite större bilar än i garaget. Cyklar och mopeder av alla tänkbara kända fabrikat på rad samt en kiosk med de senaste numren av veckotidningar för herrar.

Tycker man det är svårt få ett grepp om allt på bilderna är det väl värt ta sig dit och följa med på en visning. Gå in med denna länk så hittar man information om öppettider mm.

<https://www.nostalgimuseum.se/>

En trevlig visning man vill göra igen. Vi valde att avsluta där och dricka vårt kaffe hemma till värmen. Hösten hade tagit ett steg närmare och flera av oss frös. Men en bra dag och tack för i år.

Text: Jan Edenvist

Foto: Jan Edenvist

© SPF Jernet