

**SPF Jernets fredagsvandring den 22 september blev en tur med 20 deltagare genom det gamla Österbybruk.**

Vi träffades vid den nuvarande ungdomsgården "Unkan", som under det sena 1800-talet och lång tid framåt var en av ortens skolor. Någon i gruppen hade haft en del av sin skolgång där.

Sedan gick vi över till "ostarna", verkstäder från den tiden herrgårdsområdet byggdes upp. Numera bostäder. En av de första som verkade här var hjulmakaren Jan Tissier. Bertil Tissier kunde berätta att det var en förfader till honom. Vi tittade på de röda magasinerna, upp mot torget, där i gamla tider värdshuset låg. Detta var infarten från Dannemora.

Det äldsta huset i Österby är inspektors-/trädgårdsmästarebostaden som ligger på hög er sida, efter kyrkans hus om man fortsätter upp mot herrgården.

Vi vände dock tillbaka, passerade ånhammaren och gick in på Gimogatan. Här har sedan 1600-talet funnits bostäder för arbetare, först enkla trähus för en familj, sedan större hus för 2 familjer och även hyreskaserner för 8 familjer. De flesta smedsbostäder som nu finns kvar är byggda på 1900-talet på gamla grunder. Dock finns ett 2 parhus kvar från 1700-talet. En del av det är nu museum och visas i samband med guidningar. Här finns också exempel på tjänstemannabostäder.

Vi fortsatte till simbadet där vi intog medhaft fika. Bosse berättade om sina besök som pojke i den gamla kvarnen, som syns på andra sidan "Oppdammen".

Därefter gick vi över stordammsbröstet och pratade om dammarnas betydelse för verksamheten i gamla tider och de stora ingrepp som gjorts i naturen.

Vi fortsatte in på Hammargatan. Vid Fägatan tackade vi varandra för en fin tur i vackert väder.

Text: Inger Ganea

Foto: Jan Edénqvist

© SPF Jernet