

Riga och Tallinn 2012

I slutet av augusti samlades 48 förväntansfulla resenärer i Ardala för en 4-dagarsresa till Balticum. Vi startade en söndagsmorgon från hemorten och bussen tog oss till Frihamnen i Stockholm där Silja Festival väntade för att föra oss vidare över Östersjön till Riga. Efter en god middagsbuffé och samvaro intogs hytterna för övernattnig. Nästa morgon efter frukost ankom vi till Riga.



Här mottogs vi av den lokala guiden som först tog oss med på en bussrundtur för att sedan ta oss med på stadsvandring i gamla stan i Riga. Vi såg bl.a. Frihetsmonumentet, Kruttornet och Sverigeporten i den gamla stadsmuren samt ett stort antal vackra husfasader i jugendstil och många kyrkor. Vi fick också veta en hel del om hur förhållandena var i dag i Riga och Lettland. Man har ju genomgått en ekonomisk kris och många har det svårt i dagens Lettland, inte minst befolkningen på landsbygden. De unga flyr också landet för att söka bättre förutsättningar utomlands.



Frihetsmonumentet



Vid Sverigeporten

På kvällen tog bussen oss till Lido, en restaurang, inte att förväxla med Lido i Paris. Vi åt middag och underhölls av en lokal folklöregrupp som också drog med sig många av oss i publiken att delta i dansen.



Nästa morgon var det avfärd mot Tallinn, c:a 30 mil, genom ett landskap som bestod av mycket skog - tallhed - men också en hel del åkermark där tyvärr inte allt brukades p.g.a. de ekonomiska förutsättningarna som gällde, trots EU-bidrag. Under färden fick vi ytterligare intressant information om Lettland men även om Estland av vår förträffliga guide som var med oss hela resan.

I Tallinn gjordes också en stadsvandring med start uppe på Domberget där vi fick bese Alexander Nevskijkatedralen och domkyrkan innan vi tog oss genom några smala gränder till ett par fina utsiktsplatser. Härifrån kunde vi blicka ut över gamla staden men även mot nyare bebyggelse. Vi vandrade sedan ner till den gamla staden och såg dess fina rådhus, som är från 1400 talet och fortfarande i bruk som rådhus och lokal för Tallinns beslutsfattare. Vi tog därefter farväl av vår skickliga och trevliga guide Ira och begav oss mot båten, som var nästan ny, med namnet Baltic Queen, för att gå ombord, inta våra hytter och äta middagsbuffé.



Alexander Nevskij katedralen, uppförd 1894 – 1900.



Utsikt från Domberget över gamla stan.



Rådhuset, från 1400-talet



Gammal och ny bebyggelse möts

Nästa morgon var vi framme i Stockholm och busschauffören förde oss med van hand mot Skara och Ardala. Vår ordförande tackade chauffören och våra reseledare, Gun-Britt Johansson och P-O Järkeborn för ett mycket lyckat arrangemang.



Åter på svenskt vatten i Stockholms vackra skärgård

Text och bild: Leif Bertilsson

Sidan senast uppdaterad 2012-09-04

© 2014 SPF - info@spf.se