

En resa att minnas.

Häromdagen åkte SPF Guldstadens Passion för livet grupper iväg mot Bureå. Ett samhälle under utveckling, mycket tack vare Norrbotniabanans dragning.

Vårt besök startade i kyrkan, vilken är över 100 år gammal, där Catrin Marklund, komminister i Bureå församling välkomnade oss. Catrin visste att hon hade endast en timme med oss eftersom dagen var väl planerad även för andra besök. Vi fick en otroligt intressant berättelse och information om byggmästaren Fredrik Falkenberg och hans nationalromantiska kyrka, kostnadsberäkning, mängden av allt som finns skapat i tak och väggar.

Dags för promenad till Träffpunkten, där vi serverades "hemlagad" lasagne, fantastiskt god. Trevlig samvaro runt borden, med prat och skratt.

Efter en kopp kaffe var det dags att ta sig ut till bussen igen. Pär Lindström tog till orda och det visade sig att även han hade en otrolig förmåga att fånga åhörarna. Intressant möta en person som kan räkna upp alla som bor/bott i alla hus vi passerade och vad många av dem sysslat med. Så småningom kom vi ner till Skäret där Lasse Larsson väntade på oss för att visa bilder och återge ännu fler händelser som skett under 1900-talet nere vid hamnen och i Burebolagets verksamhet. Tiden gick fort... Dags att åka till sista stoppet som var i Hembygdsparken för att besöka Fiskekapellet. Pär var ivrig att få berätta allt han visste om hur detta kapell nyttjats och formats under åren. Fanns en historia i varje stock.

Vilken dag vi fick uppleva tack vare alla trevliga, duktiga och engagerade informatörer och guider. Tack till er !

Text och foto Carina Åman