

NATURVANDRING längs Nossan 16 november 2022

Trots att det var i mitten av november, var vi 14 välklädda SPF-are som samlades vid Tengene kyrka för att vandra mot Grästorp längs med Nossan. Vädret var bistert: ett par grader varmt, något blåsigt och lite regn.

Innan det bar i väg gick vi ut på bron över Nossan för att titta på den mäktiga forsen och de byggnader som kantade den. På östra sidan fanns kvarnen, mejeriet och affären samt på västra sidan sågverket och kraftstationen. Av dessa är det idag bara kraftverket som är i drift.

Vandringen gick sedan förbi kyrkan och kvarnen och längs med åns östra sida. Underlaget bestod av en grusbelagd gång- och cykelväg, som hela tiden följde ån. Vi passerade några rastplatser utan att stanna. Fågellivet var ganska sparsamt, men vi såg i alla fall en häger, några änder och en oidentifierad rovfågel. Efter knappt 3 kilometer var vi framme vid en gångbro, som blev vår vändpunkt. Nossan, som rinner upp norr om Borås fortsatte dock sitt lopp mot Vänerviken Dättern norr om Grästorp, 10 mil från sin källa.

Nossan (även Lidan och Tidån) har faktiskt en unik egenskap för att vara ett svenskt vattendrag: den rinner mot norr, vilket är ovanligt!



På återvägen tittade plötsligt solen fram några korta ögonblick. Vi pausade vid en rastplats och kunde njuta av varmt kaffe med tilltugg. Fyllda med ny energi fortsatte vi sedan tillbaka mot kyrkan och våra bilar.

Detta var sista vandringen för i år. Tack alla ni som deltagit under året och så hoppas vi på nytt fint vandringsår 2023!

Åke Nordström