

NATURVANDRING på Spårön 8 juni 2022

Trots att väderprognosen lovade regn var vi 14 SPF-are som mötte upp på parkeringsplatsen på Spårön, ön mellan Kålland och Kållandsö, för att genomföra vårens sista naturvandring. Vandringen gick motsols på södra delen av ön och var c:a 6 kilometer lång.

Första halvtimmen gick vi på skogsväg och därefter på stigar genom varierande skogsnatur med barrträd, lövträd eller blandskog. På en del ställen nära Väneren fanns anlagda spänger. Under hela vandringen kunde vi njuta av intensiv fågelsång som bakgrundsmusik. Bland andra kunde vi lyssna till gärdsmyg, trädgårdssångare, grönsångare, gransångare, svarthätta, bofink och härmsångare. På flera ställen kunde vi konstatera att vildsvin varit framme och bökat längs med stigen. Att myggen hade kommit kunde vi också notera!

Vår matsäck intogs vid Vänerens strand, vid en brygga med utsikt över Rackeby skärgård.

Vid Spåröhuvud passerade vi först en s.k. krake. ("Krake är en traditionell form av byggnad som förekommer i området kring södra Väneren, speciellt på Kållandsö. Långsidorna utgörs av ett sammanhängande rakt sadeltak täckt av vass. Byggnaden har sedan 1800-talet använts som redskapsbyggnad, främst för fiskeredskap eller som vinterförvaring för båtar." Arkivbild.)

Därefter hade vi från själva "huvudet" en storslagen utsikt över skärgården med Dalbosjön i fonden.

Under sista delen av vandringen fick vi några lättare regnskurar, men välutrustade som vi var ställde dom inte till något besvär. Efter några timmars skön vandring var vi så tillbaka på parkeringsplatsen.

Under hemfärden regnade det dock stundtals rejält. Från bilarna kunde vi betrakta betjäntflygeln tillhörande Lindholmens slott. Slottet var en gång en magnifik bostad för medlemmar av ätter som Tre rosor, Oxenstierna och De la Gardie, men är numera en ruin.

Detta var som sagt vårens sista naturvandring. Nu tar vi "sommarlov" men till hösten hoppas vi kunna återkomma med nya vandringar. Välkomna tillbaka då!

Trevlig sommar!

Ake Nordström

