

# NATURVANDRING vid Bastöna 4 maj 2022

## (och hur gick det för flugsnappare?)

Solen sken och fåglarna kvittrade när 22 SPF-are klev ur bilarna på parkeringen vid Bastöna gammalgård för att vandra till Rösjön och tillbaka, en sträcka på knappt 5 km. Vi började med att strosa runt en stund på gårdsplanen till den gamla gården från 1860-talet, vilken faktiskt varit bebodd ända in på 1950-talet. Vi upptäckte att en stackars svart och vit flugsnappare blivit instängd i ett av husen. Via SMS och senare även via telefon slog vi larm om detta.



En röd glada med sin karaktäristiskt kluvna stjärt svävade i full frihet högt på himlen över oss, när vi lämnade flugsnapparens åt sitt öde och satte kurs mot Rösjön. Vid en ängsmark passerade vi en gammal byggnadsruin och sedan var vi framme vid den första av de många fina spänger som genom skog och över mossmark leder fram till sjön. Här, långt från bullriga vägar, hördes inga trafikljud utan bara suset från en svag vind i träden och fågelkvittr. En känsla av norrländsk myrmark infann sig där skogen glesnade. Vi kunde vid flera tillfällen höra bofink och lövsångare, så nu har vi lärt oss att skilja på deras läten.



Efter ett tag dök Rösjöns blåa vatten upp framför oss och vid sjökanten kunde vi njuta av utsikten och vår medhavda matsäck samt vila våra ben. Några sjöfåglar såg vi dock inte till. Eftersom Rösjön är en näringsfattig sjö är det inte så många fåglar som häckar här jämfört med Hornborgasjön, som är näringsrik.



Sedan var det bara att gå samma väg tillbaka och därpå en stunds avkoppling i solen vid en husvägg innan hemfärd.

När vi lämnade Bastöna var flugsnapparens fortfarande kvar i sitt fängelse. Dock hade någon av oss lyckats pilla in ett litet burklock med vatten till den genom en springa under dörren. Men hur gick det sedan? Jo, bra faktiskt! Strax efter hemkomst kom följande SMS i mobilen: "Glad pippi ute i friheten! Tackar!"

*Ake Nordström*

Se videofilm: <https://youtu.be/En7cIDyDLig>

