

NATURVANDRING vid Varnhem 6 april 2022

Något soligt vårväder var det inte frågan om när årets första naturvandring gick av stapeln i Varnhem. I stället möttes vi av mulet väder och någon enstaka plusgrad, men det varken regnade, snöade eller blåste. Helt OK alltså! Det tyckte i alla fall vi 13 SPF-are som deltog! Vi startade vid Klosterkyrkans parkering och gick västerut på pilgrimleden mot Skara. Strax var vi ute på jorbruksfälten väster om samhället. Även fåglarna



Spänstig SPF-are på gropens botten



gillade tydligen vädret och var aktiva. Vi kunde både se och höra rödhake, bofink, grågås, trana och lärka. Efter någon kilometer nådde vi de spektakulära dödisgroparna, 60-80 meter i diameter och kanske 10 meter djupa, som skapats av stora isblock, som lossnat från inlandsisens kant. Vanligtvis går det kor här, men inte nu, så vi kunde ostörda ströva runt en stund. Sedan vände vi åter till Klosterkyrkan och där vi kunde njuta av vår medhavda matsäck med sjöfågelkonsert i bakgrunden.

Därpå var det dags för etapp 2 av vandringen: rundningen av den sedan 1 år nyuppståndna Klostersjön. Vi passerade först munkarnas, Birger Jarls och Magnus Gabriel de la Gardies pampiga kyrka och sedan klosterruinen, Katas gård och resterna av munkarnas kvarn. En stund cirklade en majestätisk ormvråk över oss. Vi besteg den lilla kullen söder om sjön. Härifrån, bredvid ett gravröse från bronsåldern, hade vi en fin utsikt över sjön med sitt rika fågelliv och med Klosterkyrkan i fonden. Vi kunde bl.a. se och höra knölsvan, vigg, skrattmå, gräsand, knipa, kricka och grågås. Sista biten av vandringen gick på den nyanlagda promenadvägen, som nu går runt nästan halva sjön.



Ake Nordström