

## Kickoff inför hösten med SPF Tuna-Säter

Äntligen dags att ses igen! En sensommardag i strålande sol träffades ett trettiotal seniorer för en stadsvandring. Heinz Richard guidade oss genom gator och torg i centrala Säter. Vandringen startade vid nedfarten till Säterdalen, vi gick mot Ljusterån, sedan under riksvägen in mot centrum.

Heinz berättade att Säter fick sina stadsprivilegier 1642 av drottning Kristina, och är idag en av landets äldsta trästäder. Många fina gamla byggnader och trädgårdar finns att titta på.

Vi stannade till vid Rådhusorget som är kantat med byggnader från olika århundraden. Stadshotellet är från 1600-talet och var tidigare bostäder till förmännen i kopparhyttorna. Det fanns tidigt flera kopparhyttor längs Ljusterån och senare också ett myntverk.

Magnus Dahlander var en känd arkitekt som hade stort inflytande i Säter. Han bodde i Litzlegården, idag mer känt som "Dahlanderhörnan". Han har bland annat ritat det gamla badhuset som numera är turistbyrå. Magnus ville gärna vara med och fira Sätters 300-årsjubileum, men var rädd att han inte skulle leva till 1942. Gustav II Adolf hade dock redan 1626 gett fullmakt att anlägga en stad kring Kungsgården, och på det viset firade Säter ett stort 300-årsjubileum redan 1926, vilket var mycket större än det som firades 16 år senare. Idag ligger Kungsgårdskolan på den platsen.

I december 1639 blev Säter ett eget pastorat, och första kyrkoherden hette Magnus André Coriander. Församlingshemmet i Säter, Coriandergården, har fått sitt namn efter honom.

Vandringen avslutades med fika i Säterdalen. Tack Heinz för en intressant guidning i en vacker stad. Tack också för det engagemang du lagt ner i föreningen och i styrelsen.

Birgitta Thurin





Samling vid Säterdalen. Foto Gunnar Olsson.



Birgitta avtackar Heintz. Foto Margareta Eriksson.





Vid portalen till Kungsgårdsskolan. Foto Gunnar Olsson.