

SPF Tre Äss 25-årsjubileum 21 april 2017- Historik

Jubileum = [festlighet](#) som firas för att det förflutit ett visst antal år sedan en viss minnesvärd händelse inträffat.

Och den minnesvärda händelsen, som vi nu ska fira är alltså att vår SPF-förening nått den hedervärda åldern av 25 år.

I BT och Annonsmarknads kunde man läsa följande för 25 år sedan:

” En ny förening av Sveriges Pensionärsförbund SPF har bildats för området Sandared – Sjömarken – Sandhult. Alla dessa orter ingår i namnet som är Tre Äss. Man har redan hunnit med två möten. Ett då representanter för distriktets ledning med ordf. Lennart Skoglund höll ett informationsmöte, då föreningen bildades och interimstyrelsen valdes och ett konstituerande möte i Församlingshemmet i Sandared, då styrelse valdes.”

Styrelsen bestod av Åke Lundgren, ordf. Gösta Johansson, v ordf. Ann-Marie Sääsk, sekr. Bengt Johansson, kassör samt Marianne Elf. Arne Lundqvist och Britta Sjöblom suppl. Revisor Evert Karlsson.

Programkommitté: Olle och Greta Hilmersson, Bernt och Marianne Elf.

Medlemsantalet var 35 vid årets slut. 5 år senare var det 76 medlemmar. Just nu är vi 205 medlemmar och vi har de senaste åren legat kring ca 200 medl.

Läser man i årsberättelserna dessa första år hittar man en massa trevliga saker som vi gärna kan göra om. Man hade naturligtvis månadsträffarna, och de hölls i församlingshemmen, SOK-stugan men även Götseredsstugan. Höstsäsongen 1993 avslutades med julfest i SOK-stugan, där Sandareds Lucia med tärnor dök upp. Efter förtäring och Luciafirande vidtog dansen, och trängseln på dansgolvet vittnade om att alla trivdes.

Reseverksamheten kom också igång på ett tidigt stadium. En riktig långresa gjordes 1998 strax efter midsommar. Under året hade man haft en studiecirkel med temat Höga Kusten och Ångermanland.

Resan varade i 6 dagar och Härnösands Folkhögskola var bas för utflykterna till alla sevärdheter utmed Höga Kusten, Ulvön och Ångermanälven. 33 deltagare från föreningen deltog!

Under 1999 startade man med bouleverksamheten på Sandevi och Jan Zeybrandt och Lars-Gunnar Wilker höll i detta. Idag är vi ett 25-tal medlemmar som är aktiva i boulen.

När föreningen firade 10-årsjubileum var medlemsantalet uppe i 106 st. Detta jubileum hade man i SOK-stugan i Nordtorp med 49 deltagare.

Vi har några medlemmar här idag, som startade vår förening. Det är Ordförande Åke Lundgren med maka Kerstin och Bernt Elf.

Några av de första medlemmarna som inte är med här idag är Greta Hilmersson, som fyllde 95 i förrgår, Gustav Wassholm, Lennart Karlsson med maka Gunborg, Gunborg Lundqvist, Brita Höier. Ingeborg Jonsson, Evert Karlsson och Rosa Karlekvist. En stor applåd till dessa pionjärer!

Vad hände annars detta år 1992?

Sovjetunionen upplöstes, formellt slut på det kalla kriget när George HW Bush och Boris Jeltsin signerar överenskommelsen.

På hemmafronten hade vi bankkrisen med marginalräntan på 500 %, kronan som flöt och innebar en devalvering på ca 10 %. Carl Bildt var statsminister och Anne Wibble finansminister. Men vi roade oss i stället med Bingolotto, som började sitt segertåg och Rederiet, som blev en

jättesuccé. 10-öringen försvann, men det sörjde nog ingen. Kanske förre finansministern Gunnar Sträng hade gjort det, men han avled just detta år. Stefan Edberg vinner US-open och rankas etta i världen.

Tunneln igenom Hallandsåsen börjar byggas och den är ju faktiskt även invigd – efter ett kvarts sekel. Och här hemma firas det födelsedagar:

Lars Ahlqvist och Brita Sjölander fyllde 60 och Per-Ove Rosengren fyllde 50 detta år.

Nu får det räcka med dessa glimtar från 1992. Nu är det 2017 och vi har alltså 25-årsjubileum så nu ska vi en trevlig kväll tillsammans.

/Sven Fagerberg