

Minnesanteckningar, månadsmöten 2018.

Januari

SPF Seniorerna Vinslövsbygden. Det nya årets aktiviteter inleddes med parentation den 10 januari. Minnesstunden hölls av vik. kyrkoherde Matts Martinsson. Vid pianot satt Rune Lindqvist och han inledde med Blott en dag ett ögonblick i sänder, där vi alla kunde sjunga med. Janet Martinsson tände ljus och Matts Martinsson talade kring detta att vi inget vet om tiden framöver mer än det ögonblick vi just nu lever i. Stunden avslutades med psalm 190 Bred dina vida vingar. Vi intog därefter kaffe med fastlagsbulle därtill. Rune Lindqvist fortsatte sedan med att antal sånger, några där vi alla kunde sjunga med. Janet överräckte blommor till Rune och även till Matts Martinsson, som i sin tur återlämnade dem till sin fru Janet! Ja, hon förtjänar verkligen även hon en blomma. Mycken kraft och tid lägger hon på vår förening. Nu efterlyser hon en ny ordförande och även v. ordförande att efterträda henne efter årsmötet den 14 februari. Janet har åtagit sig ansvaret för resor. Hon berättade om kommande program. Den 15 maj resa till Nyteboda och Harry Martinssons födelsehem, samt Jämshögs museum. Den 31 maj blir det resa till Köpenhamn-Bakken-Helsingör. 10-11 juni en resa till "Gårdarna runt sjön" runt sjön Åsunden efter böckerna av Birgit Sparre. Besök också på Volvo i Göteborg. 9-14 september blir det resa till Norge. Siv Persson berättade att det bli påsklunch den 20 mars på restaurangskolan i Hässleholm. Vidare blir det teaterresa till Malmö den 21 oktober. Vi ska då se "Singing in the rain". Hon påminde om att vår gymnastik börjar månd. 15 jan. Kom med! Mer om de olika programmen på vår hemsida, www.spf.se/vinslov Eftermiddagen avslutades med att Kenneth Johansson visade en journalfilm från 1960-talet, "Hässleholm metropolen i Göinge". Mycket intressant. Nästa möte blir alltså årsmötet, som börjar kl 13.00 med traditionsenlig lunch. Välkomna!
Gerd Hermodsson

Minnesanteckningar från årsmötet den 14 februari 2018

Ska det bli snö med förhinder denna eftermiddag så som det var förra året? Men nej! Det var perfekt väder och tillströmningen av medlemmar var oväntat stor, 85 personer! Mycket glädjande var också fem nya medlemmar närvarande. Janet hälsade alla välkomna, ett särskilt välkommen till distriktsordföranden Peter Lindgren. Det blev direkt att gå att ta för sig av mat, rotmos med fläsklägg och korv, vilket numera blivit tradition vid årsmötet. Därefter blev det årsmötesförhandlingar. Till ordförande för mötet valdes Peter Lindgren, till sekreterare Gerd Hermodsson. Till justerare valdes Sven Ekstrand och Sven Bernslandt, vilka båda av sagt sig sina styrelseuppdrag. Till ordförande valdes på ytterligare ett år Janet Martinsson. Kenneth Johansson omvaldes på två år. På ett år omval av ledamöterna Lars Johnsson och Björn Widmark samt Gerd Hermodsson. Nyval på två år av Leif Ahlmark, som är nyinflyttad till Vinslöv ända från Wilhelmina. Vi hoppas han ska trivas väl i Vinslöv och med oss i styrelsen. Som revisor kvarstår Pia Rennemark-Nilsson och nyval av Monika Persson som efterträder Ragnhild Persson. Erik Paulson och Laila Klang kvarstår som v. revisorer. Det var naturligtvis en hel del andra val i olika funktioner, och vi gläder oss åt vårt arbete i föreningen, var och en

på sin post och med fortsatt gott samarbete. Det blev förstås blomsterutdelning inte minst till dem som avgick, Sven Ekstrand och Sven Bernslandt, Ragnhild Persson och Carl Steen. Carl har i många år troget varit med i värdlaget. Tack till er! En ros var fick också alla värdinnor och värdar, ledare m.fl. Alla har med intresse och energi jobbat och stått i. En stor blomma är förstås vår ordförande Janet värd. Hon som egentligen ville avgå men som stannar ett år till på sin post. Flitig har hon varit, minst sagt, med alla uppgifter och med researrangemang m.m. Tack Janet för att du stannar ett år till.

Peter Lindgren berättade så om ett och annat nytt från Förbundet med dess nya ordförande Eva Eriksson. Det rör sig naturligtvis om både bra och mindre bra saker, t.ex. mycket bekymmer med dataprogrammet Miriam, det vet vi genom medlemsansvarige i vår förening. Men det är ju bra med alla diskussioner om pensioner, ombudstjänster för pensionärer, boendekonferens m.m. Efter lite prat kring Förbundet, tog Peter Lindgren en annan riktning och berättade om upplevelser från sitt liv som diplomat i olika länder – roligt, spännande, omväxlande, intressant. Många glada skratt! Vi tackar honom för det. Eftermiddagen gick undan. Kaffe och kaka, Lotteri. Glad samvaro med mycket prat. Välkomna åter den 14 mars. Då blir det modevisning. Hedbergshuset, kl 14.

Gerd Hermodsson

Minnesanteckningar 14 mars 2018. Längtan efter våren är stark efter en lång, grå vinter. Snödroppar och snölockor tittar försiktigt upp ur visset fjolårsgräs. Själv tittar vi på vinterns dammiga kläder och konstaterar att längtan efter något nytt är välbefogad. Som vanligt ordnar vi i SPF Vinslöv modevisning på vårkanten. Salen i Hedbergshuset var välbesatt av medlemmar, faktiskt även en hel del herrar. Glädjande! Janet hälsade alla hjärtligt välkomna och försvann sen bakom kulissen för att även hon gå mannekäng. I år hade vi engagerat Dressman i Hässleholm för herrkläder, ett lyckosamt val. Och för damerna blev det Lans i Vinslöv, som vi alla är välbekanta med, också det ett mycket gott val. Två herrar ur föreningen (Kenneth och Tore!) visade med glatt humör tröjor och skjortor, matchande slipsar, jeans och chinos, och Tore bl.a. i en mycket elegant mellanblå sommarkostym. Bra till sommarens bröllop! Värt att nämna är även en superlätt matelasserad sommarjacka. Janet, Kerstin, Pia och Gerd visade vackra t-shirts och blusar, skjortor och tröjor i glada färger, några med blommönster, andra randiga eller enfärgade och i mjukt behagligt material. Långbyxor förstås som i affären finns i stort urval. Kerstin visade bl.a. ett par snygga mörkblå plisserade långbyxor med svaj i och vackert mönstrad top till. Skulle man gärna vilja ha.... Pia visade även hon en vacker kreation – en beige plisserad blus och därtill vita jeans och vit jacka. Ursnyggt. Somriga långklänningar m.m. En rekommendation: besök affären och finn en favorit! Efter visningen serverades kaffe och Monas hembakade kakor. Och gissningsvis pratade man om kläder och inköpsrundor, men kanske också om stundande vårbruk i mark och trädgårdar.

Janet hade en del att prata om. Tackkort hade kommit från medlemmar som fyllt jämt, och dem läste hon upp. Så var det lite påminnelser om kommande händelser. *Den 10 april firar vi vårt 40-årsjubileum i Tallparken, med många inbjudna föreningar och företag i Vinslöv med omnejd. 2-rätters middag, tillbakablickar och underhållning med vår nya SPF-kör under ledning av Lars Ewe Färm. Lotterier , kaffe och trivsamt samvaro. Anmälan. *Den 16 april har Väsentjänsten resa till Ullared. *Den 18 april (onsd.) ett samarrangemang SPF-PRO i Vinslöv, Om brottsförebyggande skyddsåtgärder. Kl 14-16 i Sparbankens konferenssal. Anmälan *Den 24 april bjudna till SPF Sösdala. Föredrag av Karin Brunck-Holmqvist. Samåkning från Torget kl 12.15. Mat ingår i priset. Anmälan. *Den 15 maj dagsutfärd till Nyteboda – Olofström . Saljes och Martinssons hembygder. Anmälan *Den 31 maj utfärd till Köpenhamn – Backen – Helsingör. Anmälan * Den 10-11 juni resa till Ulricehamn och "Gårdarna runt sjön Åsnen". Övernattning i Borås. Nästa dag besök på Volvo i Göteborg. Anmälan *Den 5 juni skolorna till Tosselilla. Frivilliga medhjälpare sökes! *9-14 september resa till Norge. Mer om resor och arrangemang finns att läsa på vår hemsida.

Siv påminde om Påsklunchen den 20 mars. Buss från torget kl 11.45. Siv hade också en hälsning till oss från Senioren i Hässleholm: Kom och besök oss! Kaffe serveras.

Så var eftermiddagen slut och Janet tackade alla för visat intresse. Hon uppmanade också fler att söka sig till kören, som gärna tar in fler sångare, särskilt män. Känn er välkomna dit!

Vi ses i Tallparken den 10 april. Välkomna!

Gerd Hermodsson

Minnesanteckningar från SPF Vinslövsbygdens 40-årsjubileum den 10 april 2018.

Att fylla 40 år, det är att gå in i de gyllene åren, mitt i livet! Må vi hoppas på en fortsatt givande tillvaro med vårt SPF i Vinslöv. Vår ordförande Janet Martinsson hade kommit på den strålande idén att fira vårt jubileum i Tallparken i Vinslöv. En liten kommitté med Janet, Siv Persson och Mona och Åke Ericsson ordnade med alla detaljer och skickade inbjudningar till några SPF-föreningar, till PRO och andra föreningar i Vinslöv. Våra egna medlemmar hade sen länge reda på att det skulle bli kalas. Det blev 100 personer anmälda.

Den stora salen i Tallparken stod vackert dukad i ena halvan, på dansgolvet stod två långbord dukade med maten. Janet inledde med att önska alla hjärtligt välkomna och bjöd så till bords. Jättegod slottsstek med alla tillbehör. Till efterrätt pannacotta med sylt och färska bär. Kaffe förstås. Det blev sen en stunds tillbakablick på vår verksamhet, och den stod Siv Persson för. Hon

berättade om resor och utfärder hon arrangerat under åren och som vi varit mycket tacksamma för. T.ex. kan nämnas Berlin, Prag, Rügen, Värmland, Åland, Ven, ön Sylt och Husum , Kroatien m.fl. Och inte bara det utan även teaterresor har hon arrangerat både till Malmö Opera och Musikteatern , och till Kristianstads teater. Närmast på teaterprogrammet står "the King" i Kristianstad och senare i höst "Singing in the rain". Tack Siv! Toastmaster Kenneth Johansson höll reda på de som höll tacktal och gratulationstal från inbjudna föreningar. Blommor och presenter. Eftermiddagen framskrider och så är det dags för vår nybildade SPF-kör att framträda under ledning av Lars-Ewe Färm. Sjutton sångare, damer och herrar. På repertoaren stod idel kända låtar, allsång blev det också emellanåt. Vi sjöng bl.a. Adress Rosenhill, Vår bästa tid är nu, Siw Malmkvist-medley, en hyllning till Lillbabs: Är du kär i mig ännu, Klas-Göran? Alla var de sånger från vår ungdoms glada dagar. Paus med kaffe och tårta. Lottförsäljning . Sen kören igen. Nu blev det bl.a. Evert Taube-Medley, Sven-Ingvars- Medley, Minns du den sången, och höjdpunkten då Lars-Ewe bad alla herrar i publiken komma fram och ställa sig till vänster om kören och så alla damer till höger. Dragspelet klämde i med växelsången "Rosa på bal". Herrarna dånade till vänster och damerna kvittrade till höger. Succé! Sista punkt för dagen var lotteriet. Vinsterna var kaffe, vin och blommor, ett gott och attraktivt urval. Vår kassör Kenneth Johansson hade ett eget lotteri där första vinsten var ett vackert färgfoto med fjärilar i grönska, inramat och signerat Kenneth. Andra vinsten en ljusstake i keramik tillverkad av Irma Danielsson. Allt roligt har ett slut. Eftermiddagen avslutades av kören som ställde upp sig, och alla i salen sjöng "Nu går sista visan" med Lars-Ewe vid dragspelet. Tack och adjö. Vi ses snart igen.

Gerd Hermodsson

Minnesanteckningar från månadsmötet den 9 maj 2018

Trots det utomordentligt vackra försommarvädret kom 30-40 personer till mötet. Det skulle bli sång och musik med Maria Jönsson. Men först hade Janet några meddelanden. Utfärden till Olofström och Harry Martinssons museum är inställd. För få deltagare, trots att anslag om våra resor varit uppe även på Seniorens i Hässleholm. Den 31 maj går en dagstur till Bakken i Köpenhamn. Resan till gårdarna runt Åsunden och Göteborg 10 -11 juni ser ut att bli av. Vår säsongsavslutning äger rum på Västergårda den 13 juni. Som vanligt bjuder vi på korv med bröd och en dricka därtill. Men alla uppmanas ta med kaffe och egenvald kaka därtill. Tag gärna med en stol. Vår kör ska sjunga och det blir även allsång. Janet berättade att Kjell Eldh skänkt allsångshäften till oss. Hon uppmanade oss att anmäla oss till sommarmötet på Västergårda. Lista framlagd, även andra listor med ovan nämnda resor, m.fl. evenemang. Siv hade ett meddelande om höstens teater, Singing in the rain den 21 okt. Avfärd från torget i Vinslöv blir 12.30. Först till Araslövs krog, sen till Teatern i Kristianstad. 600:- Gymnastiken börjar den 17 okt

Så började Marias framträdande. I st.f. Tunna skivor fick hon i all hast ställa om programmet till Det bästa av det mesta p.g.a. ett missöde. Och det gjorde hon med den äran! Hon sjöng och pratade till en rad kända melodier. Här kommer några: Karl-Antons "Om sommar och kärlek". Alf Hambe "Kajsas udde" (Visan handlar om hur han sitter på en udde vid sjön och filosoferar över livet. Skönt att bara sitta och lyssna och titta.) Lärdom av visan: Allt löser sig av sig själv. Njut av nuet! Dan Andersson "Jag väntar vid min mila". Dan Andersson var egentligen mer poet än musikanter. Maria sjöng även hans "Hej å hå Jungman Jansson". Här kunde nog en del av oss nynna med. Så blev det Ted Gärdestad med låten "Himlen är oskyldigt blå". Sen följde "Gabriellas sång", Kents "Utan dina andetag" och inte mins Elvis Presleys "Love me tender". Maria avslutade så med et välkänt skillingtryck, "I Appladalen i Värnamo". Och här kunde vi i många delar sjunga med. Trevligt. Vi fick dricka kaffe innan Kenneth visade en rad fina foton från vårt 40-årsjubileum. Han ska samla dem och föra in på hemsidan så småningom. Kolla på Bildgalleri! Janet avslutade eftermiddagen och uppmanade att anteckna oss till den 13 juni. Vi ses då, kl 2.

Gerd Hermodsson

Juni 2018

SPF Vinslövsbygden. Sommaren är här! Veckor med hetta och högsommarsolsken har rått några veckor. Vi hoppas på detta även den 13 juni, vår säsongsavslutning på Västergårda. Men si, regn i faggorna, paraplyerna fram, in i stugan! Det blev härlig stämning i rummen, ingen verkade missnöjd. Tvärtom. Det åts korv och dracks dricka och det var ingen brist på glädje och samtalsämnen. Efter mumsandet kunde så vår SPF-kör sjunga en rad visor, under ledning av Lars-Ewe Färm, som tränat oss i musicerandet ett par terminer. Han har verkligen varit inspirerande. Vi - och emellanåt allsång - sjöng typiska sommar-och kärleksvisor, t.ex. Änglamark, Lite kärlek är allt jag begär, Midsommarblomster, Västkustmedley m.fl. Jätteroligt! Lite kaffe ur medhavd korg under pausen. Sången fortsatte. Sen gick vi ut på backen. Något storregn hade det inte blivit, tyvärr. Men lotteri avslutade dagen. Innan alla skingrades blev det avtackningar. En pionkvist till varje sångare och en stor bukett blommor till Lars-Ewe. Han fick också en stor vacker planta till trädgården. Han har lovat komma tillbaka nästa säsong och förkovra oss i sjungandets konst. Tack! Janet hade några ord att säga om kommande evenemang, och därom står att läsa i program och på hemsida. Glad sommar till alla! Nästa möte blir den 8 augusti, då Niklas Larsson berättar om Kungligheter. Välkomna då.

Gerd Hermodsson

SPF Vinslövsbygden

Onsdag den 8 augusti var "höstterminens" första månadsmöte. Höst var det knappast den dagen, med värmebölja på minst 30 grader. Men inne på Hedbergshuset råde behaglig svalka. Vem kunde ana det? Men uppåt 40 medlemmar var närvarande när ordförande Janet Martinsson hälsade välkommen. Janet berättade lite om kommande resor och om höstens program. Den 12 september kommer Lars-Eve Färm med ett musikquiz. Det brukar vara kul. Den 10 oktober börjar Kenneth med att hålla auktion för att efter det berätta om en resa till Dubai. Något lotteri blir det ju inte när vi har auktion. Den 14 november kommer Helen Hansen och John Follin. Sång och musik. Bygdemål, säckpipa. Lotteri Den 5 december Julfest, prel. i Tyringe Kurhotell. Troligen lotteri Siv hade lite påminnelser om teater i höst, "Singing in the rain" på Kristianstads teater. Innan föreställningen äter vi lunch på Araslövs Kro. Buss från torget kl 12.30. Den 9-14 september är Janet och Siv med resenärer i Norge. Den 3 oktober blir det utfärd till Kiviks marknad och Johannamuseet i Skurup. Någon gång under hösten ska det bli färd till Furuboda brasafton. Datum ej klart.

Denna eftermiddag var det Niklas Larsson från Osby som stod för underhållningen. Han berättade om våra kungligheter. Och som han berättade! Han visade bilder, berättade livligt och dråpligt och vi skrattade av hjärtans lust. Han har tydligen en enastående förmåga att komma till tals med både kronprinsessan Viktoria och drottning Silvia, på Solliden, i Stockholm, vid kungliga bröllop. Och inte bara det, de kommer ihåg honom! Men så ser han alltid till att stå i främsta raden med kameran i högsta hugg, orädd men diplomatiskt försiktig. Vi hade verkligen en trevlig timme med honom och hans bilder. Kaffe förstås. och Silviakaka som Mona hade bakat. Niklas hade beställt den till sitt föredrag, ty eljest skulle han inte komma! (Påstod han!) Kaka blev det. Ytterligare en stund underhöll han oss innan det var dags för lotteri. En eftermiddag går fort när man har det trevligt. Kenneth visade till sist bilder från den vandring Björn Widmark ledde, en vandring som gick till Björns våtmark i Gumlösa. Kenneth var med på vandringen och berättade till fotona. Det var vattenhantering, skogsbruk, föryngring av bok, djurliv, och det hela avslutades med medhavd fika. En givande eftermiddag.

Nästa möte blir alltså den 12 september. En del medlemmar är förstås på resa i Norge, både Janet och Siv är på resan, men vi andra ser fram emot Musikquiz. Välkomna!

Gerd Hermodsson

Minnesanteckningar från den 18 sept.

Sensommaren dröjer kvar, solbelyst eftermiddag. 43 medlemmar satt dock bänkade för en trivsam eftermiddag. Ordföranden Janet började med att hälsa alla välkomna och berättade kort om den fantastiska norgeresan hon och medlemmar just kommit hem från. Sedan gick hon genom höstens program: *3

okt. utfärd till Kivik och äppeltavlan, lunch på Buhres restaurang, sedan färd vidare till Johannamuseet i Skurup, där vi också dricker kaffe. Anmäl snarast till Janet! 500:- Avfärd från torget kl 8.30. Hem ca 18. *21 oktober teaterresa Kristianstad, Singing in the rain. 2 platser kvar. Ring Siv. *7 nov. Brasafton i Furuboda. Mer info längre fram. *9 nov. gåsamiddag på värdshuset i Vinslöv. 419:- *10 okt månadsmöte med auktion och föredrag om Förenade Arabemiraten. *14 nov. månadsmöte med underhållning, Helen Hansen o. John Follin. *5 dec. julfest på Tyringe Kurhotell. Mer info om aktiviteterna finns på hemsidan. Janet påminde också om en boendekät gällande pensionärer i Hässleholm och Vinslöv. Lämnas in senast 30 nov. Sångkören är i full gång och nya medlemmar är hjärtligt välkomna att vara med. Intresserad? Kom gärna och lyssna en gång. Väntjänsten torsdagar 16.30 enl. schema.

Så var det dags för Lars-Eve Färm och musikkryss. Kul som vanligt att gnugga geniknölarna i gamla och nya låtar. Vem vann? Jo, det gjorde Mona Ericsson. Grattis till henne. Det blev förstås också kaffe med kakor, och eftermiddagen avslutades med lotteri. Tack för idag! Vi ses alltså nästa möte den 10 oktober. Glöm inte anmäla er till något ovan, helst snarast till utfärden den 3 okt.

Gerd Hermodsson

Minnesanteckningar, 2018.10.10

Vår höstverksamhet började med mötet den 8 augusti, då Niklas Larsson på sitt dråpliga sätt berättade om våra kungligheter. Nästa möte var den 18 september med Lars-Eve Färm och melodikryss. Han leder också vår SPF-kör, som nu sjunger sin andra säsong. Under hösten har Björn Widmark haft en naturvandring hemma i sitt eget vattenrike. Den 9/4 september var det resa till Norge "Fjället brinner". Resenärerna berättade att det varit en fantastiskt fin resa. Den 3 oktober en dagsutfärd till Kivik för att se på äppeltavlan, äta på Buhres restaurang och avsluta med besök på Johannamuseet i trakten av Skurup.

Den 10 oktober var det så månadsmöte igen. Ordföranden Janet Martinsson inledde med att hälsa alla välkomna och meddelade om kommande evenemang: Brasafton på Furuboda den 7 nov. Gåsamiddag på Värdshuset i Vinslöv den 9 nov. Julbordet blir i år på Tyringe Kurhotell den 5 dec. Till Väntjänsten kommer den 11 okt. personer från kommunen och visar och pratar kring "Balansera mera". Klockan 14. Bill Hermansson från Hässleholm talade om den boendekät som delats ut och som ska lämnas in (till Väntjänsten eller vid nästa möte) senast den 30 nov. Kommunen vill undersöka framtida boendebehov för äldre. Kenneth Johansson tog vid och berättade om en resa till Förenade Arabemiraten. Det blev en svindlande resa där allt som glimmar som guld faktiskt är guld! Ingen måtta på rikedom. Fram till 1960-talet hade denna del på vårt klot enkla levnadsvillkor. Så kom oljan och gjorde landet omåttligt rikt. Detta avspeglas bl.a. i den imponerande byggnation vi fick se

prov på. Ja, vem har inte funderat över skyskrapan Burj Khalifa, världens just nu högsta byggnad med sina 828 m. Shejk Zayed-moskén med 8 minareter, 82 kupoler i sju storlekar och av renaste guld. Dubai Eye och Cayan Tower var andra imponerande byggnader. Marknader med skinnhandlare, juvelerare och matthandlare fick vi veta en del om. Burj Al-Arab sjustjärnigt hotell (lyx). Och mycket annat hissnande. Finns det ingen brist på något? Jo, dricksvatten.

Tack Kenneth för en svindlande upplevelse i bild och ord. Kaffe smakade förträffligt efter detta. Sen tog du vid och förrättade auktion på en mängd varor och det blev bra bud! Vi ser nu fram emot nästa möte den 14 november med sång, musik och bygdemål med Helen Hansen och John Follin. Välkomna!

Gerd Hermodsson

Minnesanteckningar 14 november 2018

I Hedbergshuset stora sal satt 60 medlemmar bänkade denna eftermiddag. Ordföranden Janet Martinsson hälsade alla välkomna, särskilt Helen Hansen och John Follin, som strax skulle underhålla oss. Men först några meddelanden. Julbordet äger rum den 5 december på Tyringe Kurhotell. Buss dit avgår från torget i Vinslöv kl 12.30. Priset är 400:- En aktuell fråga nu är den boendeenkät som skall lämnas in senast den 30 nov. Av de enkäter som redan inkommit visar det sig att frågan om bussförbindelse mellan Hässleholm och Kristianstad står högt på önskelistan. Janet berättade också om den resa hon preliminärt bokat hos Resteamet. En resa till Öland 27-29 september 2019. Dags så för Helen och John att uppträda. Dragspel, gitarr, flöjt trakterades och de sjöng med kläm sina visor på redig skånsk dialekt. En del ord verkligen som främmande språk, men kul! Några sånger: Plötsligt händer det (efter ICA-slogan)...Dans på logen, Guld o gröna skogar, exempel på låtar av deras idol Hasse Andersson. Vidare: Åh, sicket elände! och Cykeltur genom Malmö...och flera andra härliga visor. Vi tackar Helen och John för detta. Kaffe! Janet meddelade så om det vi har framför oss nästa år, nämligen årsmötet den 13 februari. Saken är ju den att hon av sagt sig ordförandeskapet och nu efterlyses ny ordförande. Planeringen av nästa år blir givetvis lidande p.g.a. detta. Men vi hoppas på fortsatt SPF i Vinslöv. Kenneth visade därefter en skiss på hur styrelsen borde se ut. Grunden bör vara sju ledamöter mot nuvarande endast fem, något för lite. På skissen står ordförandeposten, vice ordförande - och sekreterarposterna utan ledamöter. Styrelsearbetet är roligt och givande, så vi hoppas på nya sökande. I vanlig ordning avslutades eftermiddagen med lotteri. Så träffas vi i Tyringe den 5 dec. Det ska bli roligt!

Gerd Hermodsson

Minnesanteckningar december 2018

Som seden bjuder hade vi naturligtvis en julfest som avslutning på året. Denna gång var vi på Tyringe Kurhotell och intog deras goda jullunchbord. Rikligt

och gott! För underhållningen svarade vår egen SPF-kör under ledning av Lars-Eve Färm. Det blev både gamla goda visor och julsånger med allsång. Sen blev det kaffe och lotteri innan hemfärd. God Jul! Hösten har bjudit på flera aktiviteter. I augusti naturvandring med Björn Widmark; I september ((9-14) en resa till Norge; I oktober utfärd till Kivik för att se äppeltavlan och äta god mat på Buhres och avsluta med besök på Johannamuseet i Skurup. I oktober var vi också på teatern i Kristianstad och såg "Singing in the rain". I november blev det besök på Furubodas Brasafton och kort därefter gåsamiddag på Vinslövs Vårdshus.

Vi tackar Janet för hennes initiativ med resor och utfärder. Alltid trevliga. Och så tackar vi förstås även Siv, som i många år ordnat med teaterresor. Alltid lyckade med inte bara teater utan även med mat på någon trevlig restaurang. Varmt tack till er båda!

Gerd Hermodsson