

Minnesanteckningar från månadsmötet den 16 januari 2019

Samling i Hedbergshuset som vanligt. Ett 60-tal medlemmar på plats för årets första möte. Det var först parentation. Andakten för de tre avlidna medlemmarna under 2018 hölls av kyrkoherde Ida Väreborn. Det var en mycket vacker andakt på temat Mötet mellan det synliga och det osynliga - Livet och Döden. Tre ljus tändes och vi sjöng psalmen Härlig är jorden. Därefter spelade och sjöng kyrkomusiker Lars Hedström några sånger, både nyare och några lite äldre, alla med andligt innehåll. "Tag mitt hjärta tag min själ" (Björn Skifs). Vidare "För att du finns" (Sonja Ahldén). "Himlen är oskyldigt blå" (Ted Gärdestad). "Esmeraldas bön" (ur Ringaren i Notre Dame). "Edelweiss" (ur Sound of Music). Det var en värdig avslutning på parentationen. Vår ordförande Janet Martinsson kunde tyvärr ej närvara, men Kenneth Johansson tog vid och påminde om årsmötet den 13 februari, Obs! kl 13.00. Därefter drack vi kaffe och det bjöds på fastlagsbullar. Eftermiddagen avslutades med lotteri. Tack för idag och välkomna till årsmötet!
Gerd Hermodsson

Minnesanteckningar från årsmötet den 13 februari 2019. Tillströmningen av medlemmar till detta årsmöte på Hedbergshuset var stor. Till slut kunde kassören räkna in 85 deltagare. Det doftade rotmos och fläsklägg från köket, maten var framdukad i Hedbergshuset cafeteria. Ordförande Janet hälsade alla välkomna och bjöd till bords. Det blev strykande åtgång på maten. Så mätta och förhoppningsvis belåtna kunde vi börja med årsmötesförhandlingarna. Men Janet hade några korta meddelanden innan dess. Det gällde den planerade Ölandsresan 27-29 september. Lär vara fullbokad. Den resan sker med Resteamet. Janet ämnar ordna en resa nu längre fram på våren till Båstad med besök bl.a. på Märta Måås Fjetterströms utställning. Kaffe och mat under resans gång, förstås. På hemmaplan blir det vinprovning i samarbete med PRO den 2 april. Den 4 april ordnar banken föredrag om "Det kontantlösa samhället", en form av utbildning.

Årsmötesförhandlingarna: Till mötesordförande valdes Kenneth Johansson, sekreterare Gerd Hermodsson, justerare Per Persson och Sven Bernslandt. Förhandlingarna följde den dagordning som fanns tillgänglig för alla. Ordföranden visade verksamhetsberättelsen på storbild och kommenterade den, balans-och resultatrapport likaså. Revisionsberättelsen lästes upp. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Så till valen. Det stora bekymret har varit och är fortfarande att det visat sig omöjligt finna någon att överta ordförandeskapet. Janet Martinsson hade till styrelsen tidigt meddelat sin avgång. Återstod inget annat än att lämna ordförandeskapet vakant. Det beviljades av mötet. Kvarstår på ett år Kenneth Johansson, omval på 2 år Lars Johansson samt Björn Widmark, omval på 1 år Gerd Hermodsson, nyval på 2 år Janet Martinsson (som reseledare). Många andra val beviljades i olika uppdrag. Tyvärr gick det inte att få till en valberedning, en uppgift som styrelsen försöker lösa. Glädjande är att Janet Martinsson kvarstår som ledamot i styrelsen som reseansvarig. Årsmötet avslutades med blommor till olika medarbetare. Janet avtackades med stor bukett. Hon har som ordförande varit en sann eldsjäl för föreningen! Kaffe med vaniljhjärta smakade otroligt bra efter mat och förhandlingar. Efter det återstod bara lotteriet. Tack för idag! Hoppas problemet med att finna nya styrelseledamöter löser sig.
Gerd Hermodsson

Minnesanteckningar från månadsmötet den 13 mars 2019.

Som vanligt samlades vi på Hedbergshuset. 55 medlemmar hade kommit, soliga och pratglada i vårslasket. Alltid roligt träffas. Men innan vi lyssnade på dagens underhållare Bo Göran Svensson, hade Janet några meddelanden. Hon är visserligen inte längre ordförande, men tog på sig den rollen denna eftermiddag. Först några påminnelser: Vinprovning den 2 april kl 18.00 i Hedbergshuset. Den 4 och 11 april föredrag i Sparbankens lokal om "Det kontantlösa samhället". Resor kan man lämpligen läsa om på vår hemsida under fliken Aktiviteter: Resor. Vidare: Vi är inbjudna till Glimma SPF den 1 april. Kronbälgarna underhåller. Den 28 maj är vi inbjudna till Sösdala. Christina Lindberg föreläser. Nu kunde Go Göran träda fram på podiet och underhålla

oss med gitarrspel och både allvarigare och roligare sånger. Lite vitsar och kåserande dessemellan. En mysig stund! Vi kunde nu njuta av kaffe och goda kakor och som avslutning lotteri. Välkomna den 10 april! Då har vi modevisning.
Gerd Hermodsson

Minnesanteckningar Onsdag den 10 april var det månadsmöte med modevisning. Salongen på Hedbergshuset var välfylld. Innan visningen av vårens mode hade Janet några meddelanden om kommande aktiviteter. Det går bra att läsa om allt på denna hemsida, men här kan nämnas en dagsutflykt den 5 juni till Tomatens hus i Vallåkra, Sofiero och Klippans yllefabrik. Som vanligt fika och lunch under dagen. Den 4 juli går en färd till Fritiof Nilsson Piratenmuseet m.m. Infoblad om olika aktiviteter låg utlagda att ta del av och kommer att finnas även på kommande möten nu i vår. Men så var det modevisningen. Tore och Kenneth visade med bravur kläder från Dressman i Hässleholm. Kerstin, Pia, Christel och Gerd visade tunikor, klänningar, långbyxor, tröjor och jackor från Lans i Vinslöv. Verkligen trevliga och somriga plagg. Gå dit och prova! Inte att förglömma är de vackra blomsterbuketter som Blomsterdesign i Vinslöv bidrag med. Passade utmärkt att bära till många av kreationerna. Även herrarna viftade med en bukett då och då! Kul! Och mycket snyggt. Kaffe och lotteri avslutade eftermiddagen. Återstår att påminna om nästa månadsmöte den 15 maj. Då visar Kenneth bilder och berättar om restaureringen av Vinslövssjön. Välkomna då! Påminner också om avslutningen på Västergårda den 12 juni, då vår SPF-kör sjunger med allsång.
Gerd Hermodsson

Minnesanteckningar från månadsmötet den 15 maj 2019. Ordförande för detta möte var Kenneth Johansson. Han hälsade de närvarande välkomna och passade på att hälsa från Janet, som är sjuk. Vi önskar henne snabb bättring! Som första punkt hälsade Kenneth Vinslövs nya bibliotekarie, Annike Hansson, välkommen. Hon informerade om bibliotekets verksamhet, mer omfattande än vad man tänker på. Hon berättade bl.a. att biblioteket innehåller ca 20 000 böcker, varav ca 1/3 barnböcker. Samabete inom Skåne Nordost ger 35 bibliotek i kommunen att hitta den bok man söker. E-bok kan lånas max 2 veckor. Även fjärrlån kan man söka. Service: boken kommer hem om du sjuk; det finns böcker med stora bokstäver för synsvaga; talböcker, taltidning; m.m. Det ordnas utställningar, föreläsningar, barnverksamhet. Biblioteket grundades av Bergman 1841 som ett bibliotek med religiös litteratur. Som kuriositet nämndes att lön till bibliotekarien så småningom ordnades genom att införa hundskatt och att därav ge 50 öre till bibliotekarien (per månad får man väl förmoda!). Efter denna info var det dags för det aviserade extra årsmötet, föranlett av att vi saknar fulltalig styrelse och att vi således ej är beslutsmässiga vid frånvaro. Protokoll från detta möte bifogas. Siv gav lite info om stundande resor och påminde om utlagda listor. Gerd informerade lite om programmet, som tyvärr ej är fullständigt vad gäller höstens möten aug. och sept. Julfest i december blir på någon krog i trakten. Den 12 juni har vi säsongavslutning på Västergårda, med allsång med vår SPF-kör. Så var det äntligen dags för Kenneth att med bilder och ord berätta om Vinslövssjön. Många diskussioner i dåvarande

kommunen var det innan sjön kunde börja anläggas. Men start var det redan 1949 med ett betänkande. 1960 var bygget klart och 1961 släpptes vattnet på. En stor tillgång för Vinslöv med skridskoåkning på vintern och fiske på sommaren. Åren har gått och 2015 var det nödvändigt att restaurera sjön, som höll på att växa igen. Entusiastiske Robin Gustavsson tog itu med att få medel (Leaderprojekt) och tillstånd att sätta igång arbetet. 2015 var arbetet klart, vattenytan blänkta klart, änderna kunde återta sitt revir och invigning skedde i november. Härliga bilder levandegjorde berättelsen ytterligare. Tack, Kenneth! Kaffe och kakor smakade prima och pratet gick högt och lotteriet avslutade eftermiddagen. Nästa möte blir alltså 12 juni. Tag med kaffekorgen och solskenet till Västergårda och sjung med oss. Vi bjuder på korv med bröd och något att dricka. Hjärtligt välkomna!
Gerd Hermodsson

Minnesanteckningar juni 2019. Sommaren är här! Vi tar ”sommarlov” men ser gärna tillbaka på det som varit denna termin. Efter modevisningen i april kom turen till Kenneth att berätta om Vinslövssjön i maj. Den 5 juni hade Janet en utfärd med Sofiero som mål. På ditvägen besökte vi Tomatens hus i Vallåkra, men där fanns mycket annat än tomater, man odlade även kryddväxter, div. grönsaker, pelargoner. Vi köpte förstås! Sen bar det iväg till Rya golfkrog för lunch. Vidare mot Sofiero, där vi kunde ta det med ro, fika, promenera bland ljuvligt blommande rhododendron eller bara sitta. Det var varmt! Så småningom gick färden hemåt, med ett stopp i Klippan vid Yllefabriken där. Tänk att gå in i en yllefabrik med hettan utanför! Men det var svalt och härligt därinne. Mycket vackert att se i butiken. Fabriken finns inte längre i Klippan utan i Lettland. Men all administration sker i Klippan. Mycket sevärt och lockande till inköp av bl.a. plädar och garner.

Tiden går och snart var det den 12 juni, dagen för vår avslutning på Västergårda. Vi sitter ute i trädgården och äter grillad korv, dricker kaffe, har det skönt i det för dagen nådiga vädret med halvdan sol. Men behagligt! Och så sjöng SPF-kören sånger med anknytning till sommar, alltmedan sommarvinden svepte kring sångarna. Janet tackade kören med en ros var, och Lars-Eve med en vacker hortensia för hans härliga dragspelande och entusiasm. Vi ses igen! Nästa månadsmöte blir den 14 augusti. På programmet: Goa glåa grebber. Välkomna då till Hedbergshuset klockan 14.00. Vi önskar alla en GLAD MIDSOMMAR!
Gerd Hermodsson

Medlemsmöte 2019.08.14. Vi samlades som vanligt på Hedbergshuset. Janet som tillfällig ordförande, hälsade 53 medlemmar välkomna samt även ”Goa glåa grebber” som underhöll oss en stund senare. Viktigt meddelande: kören startar torsdag 22 augusti kl. 16.30 på Väntjänsten. Innan vi gick vidare i programmet hade Bill Hermansson något att informera. SPF och PRO i Vinslöv har bildat en gemensam bygggrupp. Det friska åldrandet behöver bostäder. Boendet på äldre dar varierar: Hyreslägenhet; Särskilt boende; Trygghetsboende. Nytt begrepp är Mellanboende. Något för framtiden? I Vinslöv är byggandet ganska aktivt, men Hesslehem är inte aktivt längre i Vinslöv. Kan SPF-PRO gruppen i Vinslöv påverka byggverksamheten? Efter denna information var det dags för Goa glåa grebber att framträda. Det var Kerstin, Yvonne och Anita med

keyboard, gitarr och dragspel. Och de gjorde verkligen skäl för sig med sina glada 50- och 60-talslåtar och några countrylåtar. Det var idel kända melodier, t.ex. En enkel melodi, Inbjudan till Bohuslän (Taube), Jambalaya, Blue eyes crying in the sky, och många fler. Tack ska ni ha, grebbor! Vi intog kaffe och fikabröd i pausen. När sångerskor hade fullföljt sitt program hade Janet en hel del att meddela. Höstens program är preliminärt klart och ligger på hemsidan. Stefan Nilsson spelar och sjunger den 11 september. Viss osäkerhet om Vårdcentralen kan informera den 9 oktober innan auktionen. Den 13 nov. hjärtläkaren Thomas Pettersson. Julfesten den 5 december är under planering. *Kören börjar den 22 aug. kl 16.30 på Väntjänsten. *Studiecirkel om Norrbotten 29 sept. *10 okt. utfärd till Vineriet i Simrishamn. *27 okt. teater i Kristianstad, Guys and Dolls. Lunch innan på Araslövs golfkrog. Janet meddelar att hon reserverat biljetter till vårens musikal, Phantom of the Opera.

Janet meddelade vidare: *Vinslövsdagen blir den 7 sept. i Badhusparken. * 5 okt. höstträff i Linderöd-Äsphults SPF. *PRO "Ut i det blå" Ring Birgitta 070 8127906. *Den 27 aug. klockan 10.00 informerar Skånetrafiken om det nya biljettsystemet. Ingen anmälan, alla välkomna. Plats: Sparbankens konferenslokal. Gratis. Lokal: Sparbanken i Vinslöv. *16 jan. Lions Nattmacka. Inbjuden är läkaren med sin nyligen lanserade låt "Vårdcentralen i Vinslöv". Kenneth presenterade låten. *Mona meddelade att styrketräningen börjar den 29 aug. och Gerd meddelade att gymnastiken börjar den 16 sept. Anmälningsskyltar till olika evenemang kommer att finnas vid nästa medlemsmöte.

Mer info finns på Väntjänsten. Välkommen till olika arrangemang!

Gerd Hermodsson

Minnesanteckningar från SPF månadsmöte den 11 september 2019. Till mötet kom 52 medlemmar. Kenneth hälsade välkommen, särskilt eftermiddagens underhållare, Stefan Nilsson. Han var en glad och gemytlig man med idel kända låtar på sin repertoar, framförda med sång, gitarr och keyboard. Vem minns inte Gunnar Wiklund, Sven-Ingvars, Elvis Presley. Rock-Olga, Flamingokvartetten, Ove Törnqvist och några till? Mycket rytmiskt och medryckande! Han berättade lite mellan låtarna då och då, bl.a. att han varit fiskare i Blekinge på Listerlandet i 42 år. Vi blev kaffesugna och åt goda kakor (bakade av Christina Mårtensson denna gång) och därefter drog Stefan ytterligare några låtar till vår förtjusning. Janet hade några påminnelser: **24/9** börjar kurs om Norrbotten. **5/10** Inbjudna till Bygdegården i Linderöd. **9/10** Vår auktion. Britt-Marie Kaldeus-Gustavsson berättar först om Nätverket och Vinslövsalliansen. **10/10** Utfärden till Vineriet i Simrishamn. **27/10** Teater i Kristianstad: Guys and Dolls. Lunch Araslövs golfklubb. **7/11** gåsmiddag kl. 17 Vårdshuset i Vinslöv. **11/11** inbjudna till Ballingslöv. **12/12** Jullunch på Tyringe Kurhotell. **2020:** Janet har bokat ett antal biljetter till nästa års stora satsning på teatern i Kristianstad: Phantom of the Opera. Om allt detta kan vi läsa mer om på vår hemsida, tider, avfärd, priser m.m. På Väntjänsten finns också anslag och info att hämta! Så var en glad och rytmisk eftermiddag till ända. Vi ses igen den 9 oktober. Välkomna!

Gerd Hermodsson

Minnesanteckningar från månadsmötet den 9 oktober 2019. Ett 40-tal medlemmar hade kommit denna eftermiddag med auktion, som Kenneth brukar hålla i som briljant auktionsutropare. Men eftermiddagen inleddes med några meddelanden, förmedlade av tillfälliga ordföranden Janet. Det gällde påminnelser om resan 10 okt till Vineriet i Simrishamn; teater den 27 okt. Anmälan till jullunch i Tyringe den 12 dec. lista. Inbjudan till Ballingslöv månd. 11 nov. Kursen om Norrbotten 22/10 och 12/11. Hemvärnet i Kristianstad spelar i Tallparken 20/10 kl 16. Gåsmiddagen inställd. Info om allt finns på hemsidan och på Väntjänsten. Men innan auktionen började blev det information av Britt-Marie Kaldeus-G:son. Hon berättade om Nätverksgruppen i Vinslöv, som bildades 1992, och Vinslövs Föreningsallians, som bildades 1993. Under åren som

gått har det utvecklats mycket god samverkan dem emellan i olika projekt och evenemang i Vinslöv. Vi tackar Britt-Marie för den ingående informationen. Efter den blev det kaffe med gott därtill, varefter Kenneth kunde börja be om goda bud på grejer i riklig mängd, ganska mycket ätbart och blommor. Det blev allt lite klirr i kassan för Vinslövsbygdens SPF. Vi tackar publiken! Kenneth hade sen två meddelanden. Det första av allvarligare slag: Vår förening måste stärkas i styrelsen. Janet och Gerd har av sagt sig sina uppdrag och det behövs flera nya ledamöter förutom ny ordförande/kassör och sekreterare. Det andra lite roligare Kenneth visade var ett YouTube klipp med läkaren Henrik Widegrens sång ”Googla aldrig på dina symptom!” Så var eftermiddagen slut och vi ser fram emot nästa möte den 13 nov. med hjärtläkaren Thomas Pettersson. Välkomna då!
Gerd Hermodsson

Minnesanteckningar från den 13 nov. 2019

En höstsäsong går raskt, tycker man. Höstmörkret sänker sig kring hus och gård. Det pratas om jul. Vi - SPF Vinslövsbygd - ska fira den med jullunch på Tyringe Kurhotell, torsdag den 12 dec. Buss från torget kl. 12.00. Ser vi fram emot! Men vad har hänt denna höst? Senaste medlemsmötet var onsdag den 13 nov. Det blev en minnesvärd eftermiddag. Vi hade inbjudit tre SPF föreningar och det gladdde oss att ett 15tal personer från dem anmält sig. Så vi blev många deltagare, ca. 90 personer. Inbjuden att hålla föreläsning var hjärtläkaren Thomas Pettersson, verksam vid CSK. Medverkade gjorde även Ingmar Nilsson, som spelade gitarr och sjöng kända visor, dock musicerade han inte ensam, utan doktorn satte sig vid sin synt och spelade med. Synnerligen givande samarbete! Men det intressantaste var givetvis läkarens föreläsning om Hjärtsjukdomar – Cardiologi. Han började med att fråga publiken hur många som kände till HLR? Man bör gå kurs i detta, dvs HjärtLungRäddning vid hjärtstillestånd. Han ställde en tänkvärd fråga: Är det farligt att vara kvinna? Det är svårare att ställa diagnos på kvinnor vad gäller hjärtat. Men överlag har kvinnor bättre prognos. Han förklarade vidare om Angina Pectoris – kärlekskramp. Vidare om akut hjärtinfarkt. Hjärtsvikt. Hjärtransplantationer. Stora medicinska och tekniska framsteg inom Hjärtkirurgi. Inte minst den revolutionerande hjärt-lungmaskinen (uppfanns 1953 i USA och nu ett oundgängligt hjälpmedel). Bypassoperationer, ballongutvidgning, stent, blodförtunnande medicin, EKG. Ja det var många begrepp att ta till sig. Musicerandet mellan varven gav tid att smälta den omfattande informationen. Tack till båda herrarnas framträdande! Janet (tf ordf.) hade en del info om kommande evenemang. Studiecirkel om Norrbotten är igång, även några träffar nästa år. Resa planeras till Norrbotten i början av juni 2020. Intresseanmälan. På vår hemsida finns mer att läsa om detta och andra händelser. Det blev förstås kaffe med frallor och ”dammsugare”. Och givetvis lotteri med några mycket attraktiva vinster! Så ses vi härnäst på jullunch i Tyringe. Där ska vår SPFKör sjunga.
Gerd Hermodsson

Minnesanteckningar vid årets slut 2019 ”Det lackar mot jul” brukar man säga inför julen. Men i denna stund jag skriver på årets sista dag känns det mer som att ”Det lackar mot vår”! Ty ute lyser solen och några minuters mer ljus varje dag kan vi glädja oss åt, efter en lång och regndyster höst fram till jul. Ja, den firade vi i vår SPF den 12 dec. med julbord i Tyringe, på Kurhotellet förstås. Så gjorde vi även förra året. Skönt med buss från torget i Vinslöv. På hotellet bjöds det på glögg och pepparkakor medan vi väntade på att gå till de dukade borden. Mitt i salen stod buffén uppdukad. Så gick vi och tog för oss i omgångar, överens om (några i alla fall!) att sillsidan var utsökt god. Dags för lite underhållning och minsann, vår SPF-kör går fram tillsammans med Lars-Eve och drar igång med ”Hälsa dem där hemma...” för att sen klämma i med alla våra glada

julsånger och sluta med ”Stilla natt”. Tilltagande skymning, goda maten, ljus på borden – allt blev julstämning. Så blev det risgröt, godis, kaffe innan vi for hem. Vi är tacksamma för vår gemenskap. Nu återstår blott att säga GOD FORTSÄTTNING på gamla året (några timmar till!) och inte minst att önska alla ett GOTT NYTTÅR!

Vi ses den 8 januari 2020 för årets första möte. Välkomna!

Gerd Hermodsson 2019.12.31