

Minnesanteckningar SPF Seniorerna Vinslövsbygden 2017.

Januari 2017

Minnesanteckningar från vårt månadsmöte den 11 jan. 2017, som denna gång hölls i Missionskyrkan i Vinslöv eftersom man varit tvungen stänga församlingshemmet pga mögelskador. Det var nu parentation och kyrkherde Helen Hansen höll andakt på temat "Tiden är vårt hem". Janet tände ett ljus för varje avliden. Vi sjöng också Blott en dag... Därefter sjöng Ingemar Nilsson från Dönaberga en ursprungligen irländsk sång "Granit". Det var en fin andaktsstund. Efter detta drack vi kaffe och åt en bamsestor fastlagsbulle från Ullis café i Vinslöv. Ingemar Nilsson fortsatte sedan sjunga ett antal visor, gärna på sin hembygds mål i östra Gönge. Han presenterade sitt program som "Visor från farmors tid", och det var både humoristiska visor ("Medel mod källa födder"), en protestvisa (mot nedläggningen av järnvägen till Immeln) och andra mer allvarliga t.ex. "Funny old time just flies away". Han berättade också trevligt mellan visorna och spelade gitarr. Astrid Nilsson, vårt Kpr-ombud, informerade så om ett och annat från Kpr-möten, som hålls 2 gånger per år för ömsesidigt informationsutbyte. Senast diskuterades bofrågor, alltså hur boende för seniorer ska ordnas för framtida behov. Man bildade s.k. Bogrupp, något som man även kan bilda i Vinslöv. – Astrid har av sagt sig sitt uppdrag i Kpr. Vem är villig ta över? Janet berättade lite om problemet med församlingshemmets stängning. Vi har detta möte samt även årsmötet i Missionskyrkan, men sedan har Hedbergshuset bokats för resten av året. Detta gav upphov till diskussion eftersom det blir en ekonomisk större belastning. Men det saknas andra lämpliga lokaler i Vinslöv. Vi får se tiden an. Det är viktigt att småföreningarna kan göra sig hörda i olika sammanhang. Vi behöver nya styrelseledamöter. Intresserade efterlyses! Mona meddelar om styrketräningen torsdagar kl 10. Den 17 mars är vi inbjudna till dans i Knislinge folkpark. Inbetalning till teaterresan "Sugar" snarast, 820:- till Sivs bankgiro 511-6507. Lotteri och Du gamla du fria avslutade eftermiddagen. Vi ses närmast den 8 feb. kl 13.00. Välkomna då!

Gerd Hermodsson

Februari 2017

Minnesanteckningar

SPF Seniorerna Vinslövsbygdens årsmöte 2017 ägde rum den 8 februari i Missionskyrkan i Vinslöv. Tyvärr kan vi tills vidare inte vara i Församlingshemmet. Men vi samlades kl 13 och trots det häftiga snöfallet lyckades ett 50-tal medlemmar ta sig till årsmötet. Väglaget hindrade säkert många att komma! Men vår ordförande Janet Martinsson hälsade alla välkomna, särskilt Gunnar Bengtsson med fru från Tyinge, samt tre nya medlemmar. Så kunde vi ta för oss av den uppdukade lunchen, som enl. traditionen var rotmos med fläsklägg och korv, levererat från Vårdshuset i Vinslöv, en generös gest från dem eftersom de upphört med sin verksamhet från årsskiftet. Vi tackar dem för den goda maten! Efter måltiden tog årsmötesförhandlingarna vid. Till ordförande för årsmötet valdes Gunnar Bengtsson från Tyinge SPF och till sekreterare Gerd Hermodsson. Vår nuvarande ordförande omvaldes för ytterligare ett år, och det är vi tacksamma för. Avsägelse från styrelsen hade kommit från Siv Persson och Kjell Eldh. Vi tackar dem för

deras mångåriga och otroligt värdefulla arbete! Övriga ledamöter fick förnyat förtroende samt välkomnas två nya ledamöter, Lars Johnsson och Björn Widmark. Flera andra förtroendeposter klubbades genom, allt förberett av styrelsen, eftersom vi inte lyckats få ihop en valberedning. Så blev det blomsterutdelning. Gunnar Bengtsson fick en bukett och tack för att han ställer upp som ordförande för årsmötesförhandlingarna, och Janet fick en bukett för sitt goda ordförandeskap. Och inte minst buketter och stort varm tack till Siv Persson och Kjell Eldh för deras mångåriga och ovärderliga arbete i styrelsen. Flera andra personer har varit mycket flitiga med att hålla igång föreningens olika aktiviteter och det blev en stor, vacker ros till var och en. Vi tackar dem alla. Gott med kaffe efter detta. Siv och Janet passade på att påminna om sina olika resor och teaterbesök. Siv har närmast Teater i Malmö den 19 mars, Sugar. Påsklunch på restaurangskolan den 4 april och till hösten i oktober blir det teater i Kristianstad, Chess. Gåsmiddag den 9 nov. på någon restaurang. Vi får se var. Gästis i Vinslöv har stängt. Janet ordnar resa till Malmö Arena och Tattoo 21 maj; resa till Karlshamn och Eriksberg 1 juni; Ålandsresa 15-18 aug. Nog blir det en häftig vår. Men Janet hade några andra träffar att informera om: 2 mars "Grannsamverkan" i Hedbergshuset; 13 mars SPF och PRO i samverkan "Tänk efter före"; 28 mars föreläsning i Tyringe med professorn i geriatrik Yngve Gustavsson; 6 april "Hjärnkoll" i Hästveda; Mer info om allt detta ska finnas på vår hemsida, www.spf.se/vinslov. Canastan fortsätter fredagar i Väntjänsten. Kom dit! Meddelas att "Fixarhjäpen" i kommunen fungerar igen. Använd den! Innan avslutningen på årsmötet var det givetvis lotteri med många attraktiva vinster. Så tackade vi än en gång Gunnar Bengtsson och mötet var slut. Nästa gång vi ses blir den 8 mars på Hedbergshuset. Då blir det modevisning med vårnytt från Carl Anderssons i Hässleholm. Välkomna då!
Gerd Hermodsson

Mars

Minnesanteckningar från den 8 mars 2017

Våren ligger i startgropen, men inte mer än så. Än blåser det lite skarpt kring knuten, himlen är snål med sitt blå och visar helst sitt gråa anlete. Men skam den som ger sig! Man kan i alla fall locka fram lite värkänslor med nya kläder. Carl Anderssons dam- och herrmode i Hässleholm kom till vårt månadsmöte med ett lass både dam- och herrkläder. Spännande. Sådär 70 medlemmar satt bänkade och väntade på "mannekängernas" entré. Det var Pia, Kerstin och Gerd, Tore, Carl och Kenneth som tågade in i tur och ordning. Långbyxor, skjortor och tröjor, snygga jackor och kavajer för herrarna, för damerna lite mer fantasieggande plagg, gärna långbyxor och t-shirts, västar, ponchos och inte minst det som Ingrid Hansson kallade för "stallrockar", d.v.s. snygga matlasserade jackor i olika färger för både damerna och herrarna. Jag vill minnas att marin är lite i ropet nu, liksom rosa. Ack ja, dessa kläder! Så upplivande! Så blev det kaffe och info om resorna och teatrarna. Vill bara påpeka att Tattoo i Malmö är den 21 maj och inget annat! I tidningen råkade fel datum stå i ett referat i Bladet. Sen blev det lotteri med några attraktiva kaffepaket och vackra blommor och lite annat. Till slut visade Kenneth några gamla filmstumpar med Tage Danielsson och Helmer Bryds Eminent Five orkester från Mosebacke Monarki. Ett kul inslag och lite nostalgi för oss pensionärer! Så var denna trivsamma eftermiddag slut och vi ser fram emot nästa möte den 12 april. Då visar Kenneth bilder från Israel och Palestina. Vi är på Hedbergshuset igen. Välkomna då! På vår hemsida kan ni läsa mer om allt möjligt, www.spf.se/vinslov
Gerd Hermodsson

April

Minnesanteckningar från månadsmötet 12.4.2017

Våren låter vänta på sig! Men ca femtio medlemmar satt bänkade på Hedbergshuset i väntan på Kenneth Johanssons föredrag om sin resa till Israel och Palestina, ett synnerligen intressant område i dessa oroliga tider. Ofta har man anledning ställa sig frågan hur det kan vara att leva där, eller att turista, att få en aning om levnadsvillkoren i området.

Men först hälsade vår ordförande Janet välkomna och hade lite att säga om resor. Tattoo den 21 maj är fullbokad. Karlshamn 1 juni har några platser kvar (590:- betalas på bussen). Den 15-18 augusti går resan till Åland och några platser finns än lediga. Resterande inbetalningar senast den 29 april. Vi är inbjudna till Sösdala, Vannaröd slott den 23 maj. Samåkning från torget 12.00 Dagens lunch serveras kl 13, och sen underhåller Sigfridsson. Det kostar 180:- Siv påminde om Chess den 15 okt. Listor gick runt. Mat i Kristianstad innan föreställningen. Vi kunde också anmäla oss till en föreställning på Fredriksdalsteatern den 26 juni. Det blir Hotelliggaren med bl.a. Sven Melander. Avfärd 17.00 från Vinslöv. 600:- Reinhold Svensson meddelade att boule börjar onsdag den 19 april.

Dags nu för Kenneth att börja sitt bildspel. Start i Hebron som ligger i Palestinskt område. Här gäller namn som Al Hambragrottan, Ibrahimimoskén m.m. Dramatiska händelser har ägt rum där, som Hebronmassakern 1929. Men resan går vidare. En färd till Döda havet. Vägen dit genom ökenliknande landskap. Torrt. Varmt. Dopp i Döda Havet. Salt. Kul såg det ut. Herrarna flöt. Dusch efter tvunget annars bleve man väl som en fisk i saltlake! Nästa anhalt var så Jerusalem, detta centrum för kristendomen. Namn som vi i vår generation vuxit upp med sen söndagsskolan är förstås Betlehem med födelsekyrkan; Oljeberget där givetvis oliverna gett berget dess namn; Getsemane; Via Dolorosa med ett antal ”stationer” där turister och pilgrimer kan följa Jesu vandring. Heliga gravens kyrka; Muren med de 7 portarna där den åttonde igenmurade porten öppnas då Messias återvänder; Klagomuren och många andra välkända namn. Lyckligtvis gav Kenneth också en historisk tillbakablick och visade några kartbilder, som stämde till eftertanke: Vad ska framtiden bli? Man blir som lyssnare lite eftertänksam. Tankarna tumlar.

Gott nu med kaffe och dopp och förstås lotteri. Men innan vi går hem bjuder Kenneth på ett filmklipp med Gösta Ekman och Tage Danielsson. Den lille mannen som inte kan bestämma sig huruvida han ska köpa Aftonbladet eller Expressen... Obetalbar scen! Denna eftermiddag avslutas med att vi sjunger Du gamla du fria. Så ses vi nästa gång den 10 maj, då Lars-Ewe Färm underhåller med musikkorsord. Välkomna då!

Maj

SPF Seniorerna Vinslövsbygden. Dags igen för månadsmöte, den 10 april. Ett 60-tal medlemmar hade infunnits sig i Hedbergshuset. Ordföranden Janet hälsade välkomna och hade ett och annat att meddela, bl.a. om utfärderna till Tattoo (21 maj, avfärd torget kl 10.15), sedan Karlshamn och Eriksberg (1 juni, 8.00 avfärd torget), 15-18 augusti Åland. Allt står att läsa om på vår hemsida. Läs där även om Siv Perssons teaterresor: Hotelliggaren på Fredriksdalsteatern den 26 juli och CHESS i Kristianstad den 15 oktober. Janet hälsade särskilt välkommen till Lars- Ewe Färm. Han stod redo att underhålla oss med kända sånger och musikkorsord. Det sjöngs verkligen rejält i allsången och det blev en livlig och rolig korsordstävling. Första pris togs hem av Siv Persson! Vi tackar Lars-Ewe för hans trevliga sätt att underhålla. Men mitt i sjungandet och tävlandet drack vi kaffe. Det stärkte. Efter underhållningen dags för lotteri, kaffe och blommor fanns att vinna. Innan vi satte punkt för dagens program visade Kenneth en stunds film med käre gamle Povel Ramel. Ack, vilka gudabenådade artister vi haft! Hans medley med bl.a. The Gräsänkling Blues och andra kända låtar gick hem. Tack för idag! Vi sjöng Du gamla du fria som avslutning. Men den 7 juni blir det säsongsavslutning på Västergårda, med underhållning av Dr Gladers sextett. Vi ses då! Gerd Hermodsson

Juni

Minnesanteckningar från den 7 juni 2017-06-12

Nu är det sommar, nu är det sol, nu är det...Nej! Morgonen den 7 juni börjar med ösregn, just denna dag efter en lång torrperiod, då vi har säsongsavslutning på Västergårda. Vår rådiga ordförande Janet hade dock varit förutseende och beställt Vinslövsalliansens scenvagn, som var alldeles ny och fin. Och si! Lagom till middagstid upphör regnet, solen tittar fram mellan molnen och en lätt blåst torkar det regnvåta gräset. Scenvagnen står framme, stolar uppställda och ett 60-tal medlemmar sitter bänkade. Medhavda regnkläder behövs nästan inte alls. Ett sånt under! Vad skedde nu på scenen? Först hälsade ordföranden Janet alla välkomna, särskilt Dr Christer Glader med sin sextett, eftermiddagens underhållare. Janet berättade också, att Lars-Ewe Färm varit på Väntjänsten och lovet starta en kör i vår förening. Vi hoppas på många anmälningar. Det blir tio sångstunder med början den 31 augusti kl 16.30 i Väntjänstens lokaler. Så blev det sång och musicerande, glatt och rytmiskt. Dr Glader själv sjöng och spexade mest hela tiden. I pausen blev det korv med bröd och dryck. Korven välgrillad av föreningens värdgrupp, fyra herrar. Gott. Sen tog Dr Glader ton igen och underhöll oss med ytterligare en omgång glada, roliga låtar. Vi tackar! Så kunde vi dricka medhavt kaffe och hoppas på att vinna pelargoner i lotteriet. Nu tar vi sommarlov men ses igen den 9 augusti, i Hedbergshuset. Välkomna då. Vi önskar er alla en glad sommar!

Gerd Hermodsson

Augusti

Minnesanteckningar

SPF Seniorerna Vinslövsbygden har redan hunnit med några evenemang efter sommarens semestertider. Den 9 augusti var det månadsmöte och ett 60-tal medlemmar satt bänkade vid borden i Hedbergshuset. Inbjudna var Glimma SPF. Det gladdede oss att en grupp därifrån hörsammat vår inbjudan. Det blev nu underhållning av gruppen "Fyra skägg" som sjöng och musicerade trivsamt och melodiskt, med sånger av bl.a. Dan Andersson, Evert Taube, Cornelis Vreejswik. Eftermiddagen bjöd förstås även på kaffe och lotteri, och Kenneth visade en filmsnutt med Hasse och Tage. Lite info också av ordförande Janet ang. den förestående resan till Åland (genomförd i skrivande stund!) Läs referatet av resan på hemsidan under *Resor*). Janet redogjorde också om förhoppningen att kunna starta en sånggrupp. Siv påminde om teaterresan den 15 okt Chess. Info på www.spf.se/vinslov Styrketräningen började den 17 aug. i Furutorps träningslokal och är alltså igång, och gymnastiken börjar måndag den 11 sept. som vanligt kl 13.45 i gamla gymnastikbyggnaden. Nästa månadsmöte den 13 september, med meteorolog Mats Andersson. Välkomna då.

Gerd Hermodsson

September

Minnesant. från månadsmötet 13 sept.

SPF Seniorerna Vinslövsbygdens månadsmöte den 13 september bjöd på lämpligt väder: ösregn och elände. Varför lämpligt? Jo, eftermiddagens underhållare/föreläsare var meteorolog Mats Andersson, som vi väl känner igen från TVs väderrapporter. Men innan han kom till tals hälsade Janet alla välkomna. Hela 88 personer fanns på plats i Hedbergshuset, inkl gäster från Knislinge. Det var varmt, trivsamt och förväntansfullt. Janet hälsade särskilt sju nya medlemmar välkomna. Glädjande! Hon påminde om att det blir ett Seniorevent den 28 sept. på Kulturhuset i Hässleholm, och en Temadag i Tyringe den 19 okt. med Yngve Gustavsson, geriatriker. Sedan talade Siv lite om teater, närmast CHESS i Kristianstad. Avfärd torget 12.15, lunch Skepparlävs golfkrog. Vidare påminde hon om den 7 nov. då Sigfridssons gästar Hedbergshuset. SPF och PRO i Vinslöv

står för arrangemanget, och alla pensionärer är välkomna. Insläpp kl 17.00. 150 kr och anmälan senast 30 okt. Nu kunde Mats Andersson träda fram och tala om väder. På bildskärmen visade han två väderkartor, som såg förvirrande ut. Men det var en meteorologs normala arbetsbild, med många data inprickade. Bilden visade den aktuella bilden av det annalkande oväder vi blivit varnade för kommande natt. Många intressanta saker att notera, t.ex. att SMHI har statistik på att de har 83 % säkerhet i sina väderprognoser, att regn är det svåraste att exakt bestämma, ty det är vindarna på 5000 m höjd som avgör vart regnet tar vägen. I London finns en av världens största datorer – den tar emot data från världens alla hörn och står således till tjänst för meteorologer världen över. Förr (d.v.s. egentligen inte för så hemskt längesen) fanns det ca 250 manuellt ombesörjda väderstationer, som t.ex. en familj ansvarade för, medan endast ca 10 sådana finns kvar idag. Tala om datorisering! Vi fick lite funderingar kring hur Sverige indelas när vi lyssnar på vädret, alltså var går gränserna för södra/västra/östra etc. Sverige? Kan vara bra att veta om man ska ha uteevenemang! Förutom prat om väder kom Mats även in på klimat, två begrepp som ständigt är aktuella. Klimatet är globalt och ytterligt svårt att greppa. När märker vi av klimatförändringar? I detta forskar man världen över. Det var en både underhållande och pedagogiskt intressant föreläsning med många fakta och även spekulationer kring väder och klimat. Vi tackar Mats Andersson! Vi fick nu veta att den 27 okt har SPF Knislinge vinprovning och den 14 nov. månadsmöte Vi är välkomna att anmäla intresse. Efter detta kaffe och lotteri. Sist men inte minst visade Kenneth en kortfilm, en sketch med Hasse och Tage i ”allvarligt samtal”. Vi uppskattar verkligen Kenneths lilla filmvisning. Tack för idag och välkomna åter den 11 oktober, då det blir uppvisning av Linedance.
Gerd Hermodsson

Oktober

SPF Seniorerna Vinslövsbygdens månadsmöte 11 okt 2017

Vi är inne i hösten och naturen tar sin gyllene dräkt på sig. Inne på Hedbergshuset denna eftermiddag är det som vanligt trivsamt varmt. Ordföranden Janet tar mikrofonen och hälsar alla välkomna, ungefär 50-60 personer. Janet meddelar lite om det fortsatta programmet denna höst, inte minst utfärder som till Furuboda, Ullared, Trästället i Skyrup och Sjunskaröd Vilt, gåsmiddag 9 nov, och teater CHESS söndag 15 okt. Den 7 nov. kommer Sigfridssons till Hedbergshuset i ett evenemang som PRO och SPF gemensamt ordnar. I slutet av september var vi på Österlen, en härlig dagsutfärd. Läs på vår hemsida om denna. Dagens program var Linedance, med en grupp SPF dansare. Det var verkligen kul att se dessa damer som var så samtränade i olika danser till olika typer av dansmusik: rock, swing, vals, rumba, alltså inte country som kanske är mer brukligt. En liten överraskning bjöds det på: hugade i publiken bjöds upp att prova på att dansa. Det blev några stycken, ledsagade av de vana dansarna. Uppskattat inslag! Det blev kaffe i pausen och därefter mer dans samt lotteri och så var kalaset slut. Fin eftermiddag. Tackar vi dansarna för, och våra värdinnor som dukat och bakat och fixat för vår trevnad. Välkomna igen den 8 nov. då Björn Widmark ska berätta om sina år i Ryssland. Det blir säkert spännande.
Gerd Hermodsson

November

Minnesanteckningar från mötet den 8 november.

Tillsammans hade SPF och PRO dagen innan, alltså den 7 nov. en gemensam fest, där Emil och Lasse Sigfridsson hade ett bejublat framträdande. Festen var i övrigt mycket trevlig. Dagen efter var det dags igen, men för vår egen förening. Björn Widmark skulle tala om sina år som försvarsattaché i Ryssland 1999- 2003. Något spännande att se fram emot, verkligen. Men först hälsade ordförande Janet alla välkomna och glädde sig över det stora antalet deltagare, 60 personer. Ingen dagen efter här! Janet påminde om anmälningslistor till olika förestående

evenemang. Redan dagen efter, den 9 nov. gåsamiddag på värdshuset i Vinslöv. Det blir utfärd till Trästället och Sjunkaröd Vilt den 21 nov. och som avslutning på hösten blir det julfest den 6 dec. på Araslövs golfrestaurang. Avfärd från torget kl 15.15 med buss.

Så kunde Björn Widmark träda fram och han började med att presentera sig, sin bakgrund och väg till det militära, om sin ettåriga utbildning inför uppdraget i Ryssland, nämligen för att studera landets historia och lära sig ryska språket. Han visade så upp en karta över ryska riket, gigantiskt som bekant. Befolkningen ca 140 miljoner, egentligen en inte särskilt hög siffra med tanke på landets storlek. Föredraget hade han delat upp i fyra punkter: Historia - oerhört viktigt att känna till det lands historia man ska arbeta i. Rysslands historia bär sen långt tillbaka i tiden på våldsamheter t.ex. Ivan den förskräckliges regim, Peter den store, KGB etc. Arbetet som Försvarsattaché. Vi förstod att det var ett synnerligen intressant och krävande arbete, med bl.a. otaliga reser runt i landet. Hot mot oss? Intressanta synpunkter bl.a. på det politiska läget kring Östersjön. Demokrati? Hur ska man förhålla sig till begreppet *demokrati* och dess innebörd då det gäller Ryssland. Här spelar historia, politik, krig och revolutioner en oerhört stor roll. Vi fick alla många tankeställare och tackar Björn för det han förmedlade i sin analys av ovan nämnda punkter. Vi behövde nu kaffe och Monas goda bakverk därtill. Samtalen genljöd i salen. Härligt. Det blev därefter auktion på en stor mängd skänkta grejer. Kenneth som auktionsropare gjorde sin roll med bravur och i kassan blev det ett gott tillskott till föreningen. Tack alla!

Janet avslutade eftermiddagen och förmanade alla att ha på sig reflexväst för att inte gå som gråsvarta skuggor på gator och torg. Och välkomna till höstens alla sista evenemang.
Gerd Hermodsson

December

I november hade vi en resa i hembygden. Efter påstigningar i Vinslöv och Hässleholm åkte vi ut över Sjöröd och Hovdalafältet till Trästället i Skyrup. Under hela vägen berättade vår chaufför Per om hur det har förändrats från förr. På Trästället kunde vi köpa diverse saker bl.a. för julen.

När vi sedan körde in i Hässleholm så snöade det för fullt. I Hässleholm åt vi vår lunch på Golfkrogen. Mätta åkte vi via Vankiva, där vi bl.a. tittade på Pers djur mm., till Sjunkaröd. Här berättade P.O. mycket intressant om sin anläggning och vi fick provsmaka korv och pastejer. Efter det gick resan hemåt.

Julbordet åt vi på Skepparslövs golfkrog. På 2:a våningen var det uppdukat ett stort julbord. Efter vi hade ätit de första rätterna, sjöng Vinslövs SPF-kör som startade i höstas. Vi sjöng igen som avslutning. Vi har varit 15 stycken under hösten, men vill gärna bli fler. Vi fortsätter till våren. Vår ledare är Lars-Eve Ferm. Han är glad och trevlig och gör att det är roligt att sjunga. Vårt nästa möte blir den 10 januari med parentation.

20171219

Janet Martinsson