

Minnesanteckningar från den 8 januari 2020

Det nya årets första medlemsmöte var alltså den 8 januari. Det var det möte vi brukar ha med parentation, som denna gång hedrade minnet av de tre av våra medlemmar som avlidit det gångna året. Andakten hölls av prästen Anders Myrberg. Janet tände ljus, ett för varje avlidne person. Rune Lindkvist spelade och sjöng. Vi, de närvarande kunde sjunga med i psalmerna 249 "Blott en dag ett ögonblick i sänder" samt 190 "Bred dina vida vingar". Andakten avslutades med Fader Vår.

Kaffe med fastlagsbullar och pratstund, för att sen avsluta eftermiddagen med lotteri.

Den 12 februari har vi årsmöte. Först serverar vi mat. Sedan blir det årsmötesförhandlingar. Välkommen kl. 13.00.

Gerd Hermodsson

Minnesanteckningar från årsmötet den 12 februari 2020. Janet Martinsson hälsade välkommen till 81 medlemmar. Hon presenterade lite info om det program som finns men som redigerat kommer att läggas ut på hemsidan efter konstitution. Hon meddelade att resan till Norrbotten tyvärr inställts p.g.a. för få anmälningar. Planerad är en dagstur till Vellingeblomman den 5 maj. Info om detta meddelas i nya programmet. Från köket meddelades, att rotmos, fläsklägg och korv nu stod färdig att intas. Janet bjöd till bords. God matlust hos alla! Därefter tog årsmötesförhandlingarna vid. Till ny ordförande för vår förening valdes enhälligt Kenneth Johansson. Övriga val meddelas efter konstitution och förs in på hemsidan och i nytt reviderat program. Så blev det blomsterutdelning som tack till dem som arbetat aktivt i föreningen. Kaffe och lotteri. Mötet avslutades. Välkomna den 11 mars, då P.E.Thell föreläser om "Svenska spår i Argentina". Gerd Hermodsson

Minnesanteckningar från medlemsmötet den 11 mars 2020

Många medlemmar hade mött upp denna eftermiddag. Nye ordföranden Kenneth inledde med att hälsa alla välkomna och berätta att vi nu har en fullständig styrelse. Det är verkligen roligt. Lite info om andra angelägenheter innan Per-Erik Thell steg fram och började berätta om "Svenska spår i Argentina". Han och hans son hade företagit denna resa, på ganska lång tid, för att finna dessa spår. Långt fler än man skulle kunna tänka sig. En mycket intressant och spännande resa, förstod vi. Per-Erik har anknytning till Vinslöv då han för flera år sedan drev Tinna och Thells café på orten.

Så blev det fika, kaffe och goda kakor. Eftermiddagen avslutades med lotteri och Kenneths bildvisning med finurliga "Comics". Trevligt!

Gerd H.