

13 juni 2019

SPF Tuna-Säter har varit på hemlig resa

Det regnade när vi for och det regnade under dagens resa, men vi hade i alla fall tur med vädret, för när vi skulle lämna bussen för våra raster och mål så var det uppehållsväder.

Resan inleddes med att passagerarna fick gissa dagens resmål. Ledtråden var att vi skulle komma till en känd Pigg och vital 90-åring. Blanketterna samlades in och resan fortsatte. Under resans gång hördes många kommentar när busschauffören "körde fel". Bussen tog alltså en annan korsning än vad vederbörande hade gissat.

Dagens första stopp blev i Sala, vid Måns Ols, där f.m. kaffe intogs. Resan fortsatte sedan för att komma till slutmålet för dagen som var Åbergs museum i Bålsta. Här väntade vår guide på oss och vi fick höra hur museet kom till i och med att Lasse Åberg blivit en samlare av Musse Pigg föremål. Han skulle "bara" ha Musse Pigg som förebild för att göra egna produktioner av Musse. Lasse blev en totalt hängiven Musse-samlare och till slut svämmade alla Musseföremål över och han behövde ha en lokal för sina samlarsaker. Det blev en gammal 1800-tals ladugård som genomgått en renovering och är världens enda konst- serie- och leksakmuseum. Här finns konst och historia från starten av serietidningarna, konst av olika kända serietecknare samt föremål av olika material och storlek, allt med anknytning till Musse, hans vänner och andra kända seriefigurer. För den som ville prova på fanns det också en Trazankoja. I ett besök i Stig-Helmer rummet kunde vi se rekvisita från filmerna om nörden Stig-Helmer och där fanns också guldbaggen som Lasse Åberg vunnit för en av sina filmer.

Efter guidningen blev det dags för lunch och så följde en stund för egen tid i museet innan resan hem påbörjades. Väl tillbaka i Romme hade det slutat regna och både chaufför och reseledare avtackades med varma applåder efter en mycket väl genomförd och intressant hemlig resa.

Text och bilder

Laila Andersson

