

Gunnel och Sixten – vad hände sen...

I samband med SPF:s Cinderella kryssning "Kasta loss" 2014, anordnades en danstävling ombord där Sixten och Gunnel från Våmhus belade första platsen och vann ett väldigt fint pris, en resa till Kroatien 7 dagar. Nämnas bör att förra året kom de tvåa i samma tävling.



Men hur började det då?

Här vill jag försöka återge några



milstolpar. 1989 kom de till Orsa folkdanslag för att utveckla sig inom gammeldansen. Folkdanslaget hade redan planer på att 12 par och 6 musiker från Orsa folkdanslag skulle åka till USA 1990 och under 2 veckor delta i en dansfestival. Det blev en minnesvärd resa med flera uppvisningar och många besök på bl.a. Big Apple, Arlingtonkyrkogården och Nashville med flera kända sevärdheter.



Vid skid- VM i Falun 1993 fanns folkdanslaget med vid invigningen, där Gunnel i folkdräkt fick representera Kazakstan för att hennes idol var Vladimir Smirnov, en gammal skidprofil.

Samma år var gruppen på dansfestival i Portugal, vilken avslutades med en veckas semester vid Algarve.

1996 tog Sixten och Gunnel Stora silvret efter att ha dansat polskedans och blivit bedömda av en jury. Samma år var det dags att medverka i Rättvik Folklore Festival där Lars Hjertner bjöd upp till Danshistoria.



År 1998 var de uppe i Sörsjön, där Gunnel är född. I folkparken bjöd de på en bejublade hambovals med bakmes från Särna när Sörsjön firade 200-årsjubileum.

Vikingslinjens Cinderella lade ut från Stadsgårdskajen 2013 med massor av glada SPF-are ombord. Förutom mycket mat och dryck ordnades självklart en danstävling där 60 par anmälde sig och dansade foxtrot i 4 grupper tills juryn kunde vaska fram en etta, tvåa och trea. Efter hård bedömning fick de se sig slagna med en hårsmån men tog en hedersam andraplats. Vinsten bestod av en mobiltelefon.

2014 var det ånyo dags för en "Kasta loss resa" med mera mat och dryck och självklart en ny danstävling. Denna gång foxtrot och bugg med i stort sett samma upplägg som förra året och allt gick som på räls och dom knep förstaplatsen.

Nu uppmärksammades deras bedrifter även på SPF Orsabygdens månadsmöte där de fick motta fribiljetter till Skeer folkets park.

Ja vad hände sen.....?

Flyg från Karlstad till Kroatien. Man landar på Zadar Airport och vidare med buss till Biograd där man bor. Förutom det idylliska läget på platsen gjordes utflykt till nationalparken vid Krka. På flera av restauranterna spelades dansmusik och speciellt på en spelades jättefin levande dansmusik. Nu råkade Sixten och Gunnel svepa fram över dansgolvet som bara de gör, samtidigt som en busslast japaner anländer och ett stort fotodrev var igång.



I övrigt badades det och i det kristallklara vattnet kan det vara svårt att se hur djupt det är som när Sixten skulle hoppa i till knäna men nästan försvann. Försvann gjorde dock mobiltelefonen han vann i förra årets tävling. Trots vissa upplivningsförsök stod mobilen inte att rädda.

Allt har sin tid och nu är Sixten och Gunnel hemma igen och putsar skorna inför nästa utmaning.

