

Bowlingresa med SPF Orsabygden 22 maj

Vi startade från Orsa på morgonen i ett strålande sommarväder.

I samband med säsongsavslutning för bowlingen anordnas för tredje året en bowlingresa. Vårt mål var Västerås för bowling, mat och umgänge.

Men innan vi kom dit var det ett stopp i Falun med fika och macka i Jungfrurondellen.



Det blev en bensträckare i Sala innan vi var framme i Västerås och Bellevuestadion. Nu gick allt som på räls, det var erfarna spelare vilka spelat många år och glada amatörer som ville prova på.



Det var en tävling i tävlingen där flest spärrar skulle räknas. Den tävlingen vanns av Lasse Spännar med Gref-Aina Friare som tvåa och Kennet Vernersson som trea. Flest poäng hade Lennart Andersson.

Efter bowlingen var det dags för mat och den skulle intas på Rocklunda restaurang.

En lunchbuffè, där en riktigt god skånsk kalops med rödbetor, den bästa jag ätit på mycket länge, kunde avnjutas. Det hela avrundades med två pannkakor och en kopp kaffe för att visa hur nöjd jag var.

Vi samlade ihop oss och åkte till Vallby friluftsmuseum för en snabbtitt på gamla hus mm. Vi SPF-are är ett segt släkte för nu var det dags för shopping i Västerås centrum. En timme stod tillbuds och de flesta gick direkt mot centrum, kanske för att shoppa eller bara sitta i skuggan med något drickbart.

Hemresan gick nu via Fagersta, Ludvika och Borlänge hem mot Orsa.

Självklart har Vernerssons planerat in ett fikastopp vid Långsjöparkeringen mellan Ludvika och Borlänge. Där bjöd Kennet och Margareta på medhavt fika med kaka.



SPF Orsabygdens ordförande Berndt Westerhagen tog tillfället i akt och tackade deltagarna för den gångna bowlingsäsongen samt tackade Vernerssons och busschauffören med blommor. Berndt blev också avtackad av bowlarna genom Viviann Sjööns.

Även om vi var lite trötta i benen blir man varm inombords när man kommer till Holen och ser silverglitter i Orsajön från en fantastisk sol.

Text och foto Hasse Ekström