

## **JUBILEUMSSKRIFT SPF Väse-Fågelvik 20 år**

Några ord om SPF Väse-Ö Fågelvik, som fyller 20 år, nedtecknade av Karl-Erik Oscarsson.

Föreningen bildades, då natt och dag var lika långa, den 21 mars 1979. Efter förarbete av Carin Grundel och Artur Widén antecknade sig 14 personer som medlemmar. Den första ordföranden blev Ingrid Nilsson. Startkapitalet var 200 kronor från förbundet samt 200 kronor från distriktet.

År 1986 ändrades det svåruttalade namnet SFRF till SPF och då många Ö Fågelviksbor inträtt i föreningen ändrades namnet till Väse-Ö Fågelviks pensionärsförening av SPF.

Under de gånga åren har många olika slag av aktiviteter förekommit.

- Elsa Lindskog talade om "Lyckan att åldras" – Åldrandets kurva med olika skiftningar kan användas till positiva saker. Hon avslutade med citat ur Körkarlen: " Gud, låt min själ komma till mognad, innan den skördas".
- Poliskommissarie CG Åslund har berättat om ordnings- och Trafiklagstiftning
- Alvar Kronlund har berättat om sin resa till St Petersburg
- Cecilia af Jochnick föreläste över ämnet "Gubbigt och Gummigt"
- Prosten PO Borg berättade om sommaräventyr i Polen
- Bjällerudsflickorna har bidragit med sång och musik
- Karin och Allan Nilsson har vid flera möten svarat för underhållning

Det har förekommit resor av olika slag:

- Tauberesan till Flatön i Bohuslän
- Till Baldersnäs samt resa till Smögen och Oslo
- I samband med studiecirkel har det varit resor till Höga Kusten och Gotland
- En resa med buss gick genom Ö Fågelvik med Gösta Magnusson som uppskattad reseledare
- Och lika uppskattad var Åke Larsson som guide genom Väse

Detta är endast ett litet axplock av de aktiviteter, som förekommit.

Tiden är ett underligt begrepp. När man ser 20 år tillbaka, så har tiden gått väldigt fort. När man ser framåt tycks tiden lång, men man måste nog räkna med att åren kommer att plockas med samma hastighet även framåt och att livet ligger bakom oss. Det är många av oss, som varit med om smärtsamma förändringar, livskamraten har gått bort. När saknaden och ensamheten känns tung, är det värdefullt att få kontakt med andra människor i samma situation. Samvaron och gemenskapen i pensionärsföreningen är en tillgång.

Våra damer sköter allt arbete med mat och dryck. Vid våra julfester finns skinka, julkorv, dopp i grytan och allt som hör julbordet till

Som avslutning på vinterns och vårens aktiviteter brukar vi samlas vid Rut och Erik Hedqvists sommarstuga, då det brukar vara fint väder och hög stämning.

Riksorganisationen SPF bildades redan 1939. Förutom att skapa gemenskap både centralt och lokalt har den tillvaratagit våra intressen och drivit många frågor, när det gäller hemsjukvård, byggande av servicehus m m. Många har också fått höjd pension tack vare SPF. Det är nu vår förhoppning att vi blir fler i vår gemenskap.

*Nedtecknat av Karl-Erik Oscarsson år 1999.*