

Ulf Kriström, journalist och författare besökte SPFseniorerna Ankarets medlemsmöte den 14 november 2023. Ulf har inte bara skrivit i GD som sportjournalist utan också Gävles historia med grosshandlare och skeppsredare.

"Krigarn" kallad har framför allt blivit känd som Gävles idrottshistoriske berättare och då framför allt om Brynäs.

Inspirerande och intressant! Vi fick följa med tillbaka till 1800-talet och idrottens framväxt i Gävle. 1882 bildades GIF som en av Sveriges första idrottsföreningar.

Vi fick bekanta oss med Emil Matton som bl.a sägs vara den första i världen som åkte skidor med två stavar.

Robert Carrick (1873-1957) en helt otrolig idrottsman var en brittisk-svensk idrottare som tillhörde den svenska eliten i fotboll, friidrott, gymnastik, skidor, konståkning, löpning, rodd, segling, cykel och skridsko! 1890-talet inköptes den första sparkbollen men det fanns ingen plan att spela på så man åkte till Skutskär för att spela match, det gick fortast med segelbåt...

Andra starka namn var Isaac Westergren (1875-1950) som var löpare, konståkare, längdhoppare, tennisspelare, häcklöpare, höjdhoppare och travsportspionjär.

1938 kom Sven Rohlén som brandchef till Gävle han blev känd som den som fyllde brandstationen med idrottsmän däribland Gunder Hägg.

Brynäs IF bildades 1912 för att ge arbetarpojkar en möjlighet att hävda sig i friidrott. 1939 introducerades hockey med motstånd eftersom det ansågs var en för dyr sport. SopÅke Andersson var en självskriven ledare som hade järnkoll på sina ungdomar på Brynäs.

En sista stark Gävleprofil som lyftes var Nisse Frölander och hans insats för idrottsrörelsen.

Medlemsmötet avslutades med sedvanligt fika, information om kommande aktiviteter och lottdragning. Nästa medlemsmöte är den 12 december och då får vi besök av Lucia.

Kerstin Björk