



SPF Vreta Kloster – Värmland – 3 dagar 27–29/8 2024

Ett möte med 3 stora män och 1 kvinna!

Avresa: kl. 0615 Fjärrbussterminalen Lkpg, kl. 0630 Berg och kl. 0640 Ljungsbro

Dag 1: Vår resa börjar med kaffe och smörgås på Café Berget i Degerfors, ett underbart ställe att bara njuta av den vackra miljön. Kanske hinna med ett besök i Handelsboden om den är öppen. Nu tar vi sikte på Karlstad! Ett besök i Karlstad utan att ha varit på Gustaf Frödings minnesgård "Alsters Herrgård" är inte att tänka på.... Här får ni tid att besöka handelsboden men först får vi möta vår guide och får lära känna Gustaf Fröding i denna vackra kulturhistoriska herrgårdsmiljö och en emotionell resa kantad av både glädje och sorg. Innan vi lämnar Alster intar vi dagens lunch. Nästa fina besök är Sandgrund, konstnären Lars Lerins Konsthall. **Lars Ivar Lerin**, född 2 april 1954 i Munkfors, svensk konstnär och författare med illustrationer från egna reseskildringar i akvarell och grafik som främsta teknik. Han är numera bosatt på Hammarö utanför Karlstad. Även här får vi en guidad visning. Nu börjar nog orken tryta och vi beger oss till vårt hotell Scandic Karlstad City och gemensam middag.

Dag 2: Frukost. Nu far vi norr ut och börjar med busskaffe med dopp vid Fyrken Nu ska vi träffa tredje kända person, den otroligt vackra Selma Lagerlöf. På hennes Mårbacka, där hon föddes och växte upp, träffar vi vår guide och låter oss fångas av berättelsen om hennes författarskap och liv. Besöket avslutas med att vi slår oss ner för intag av "Skrädmjölscreps". Frågor på det? Det finns så mycket vackert i Värmland. Bland dem är nästa stopp, Rottneros Park, som är en unik skulpturpark med sköna naturparker och nyskapande trädgårdsformgivning. Enligt deras hemsida "så är det en plats full av skrönor och historier, drömmar och visioner som längtas efter att berättas" Vem kan motstå ett sådant besök? Åter till vårt hotell sen eftermiddag och gemensam middag.

Dag 3: Efter frukost startar vi mot Karlskoga och besöker Nobelmuséet. Här följer vi en dramatiserad guidning med en rundvandring i Björkborns Herrgård – Alfred Nobels sista svenska hem. De berättar om Alfreds liv och den roll Björkborns Herrgård spelade vid tillkomsten av Nobelprisen. Rundvandringen tar ca 2 timmar. Väl värt med bra skådespeleri. Dagens lunch intar vi i Karlskoga eller i Kristinehamn. På vägen hem stannar vi till vid "Konst på hög" i Kumla. På Kvarntorpshögen, som är en restprodukt efter skifferoljeutvinningen, fick två konstentusiaster idén att starta en konstutställning på toppen av högen. Detta har resulterat i ett av Sveriges förnämsta skulpturområden. Här serverar vi busskaffe m dopp innan hemresan. Vi beräknar vara åter i Linköping vid 18.30 tiden.

Ingår: Busstransport t/r, 1xmf kaffe m smörgås, 2xbusskaffe, 2xfrukost, 3xlunch, 2xmiddag, logi del i dubbelrum, entré och guider enligt program

Tillägg: Enkelrumstillägg: 1350,--, Dryck till maten

3890,--

Anmäl er till: Arne Pihlström, resor2@spfvretakloster.se, tfn 070-57 669 66

Senast den: 10 juli, därefter i mån av plats

Avbokningsvillkor: 30 dgr innan avresa 50% av resans pris, 10 – 0 dagar innan avresa 100% av resans pris

Vid anmälan: Uppge allergier och om det är något mer vi behöver veta inför er resa.