

Till Askersund 2013

Den 23 maj lämnade vi Ardala i en fullsatt buss. Målet var Stjärnstunds slott och sedan Askersund. Synnergrens buss ansvarade för resan med Bengt som chaufför och Lars som reseledare och guide. Förmiddagskaffe intogs vid Borasjön utanför Laxå och sedan gick resan vidare mot norra Vättern.

Stjärnstund ligger strax söder om Askersund vid sundet mellan sjön Alsen och Vättern.



Slottet från sjösidan.

Nuvarande slott är från slutet av 1700-talet då brukspatron Olof Burenstam startade en ståtlig nybyggnation. Inredningen är i huvudsak intakt från mitten av 1800-talet. 1823 till 1860 ägdes slottet av den kungliga familjen Bernadotte. 1860 såldes det till familjen Cassel, som sedan var ägare i olika generationer fram till 1951 då det genom testamente överlämnades till Kungl. Vitterhetsakademien. På gården bedrevs ett mönsterjordbruk med kreatursavel och Stjärnsund är stamort för svensk rödbrokig boskap (SRB). Numera är slottet byggnadsminne och fungerar sommartid som öppet museum med guidade turer.



Interiörbild från en av salongerna.



Den vackra punchveranda vid "biljardhuset"



Vädret under resan var inte det allra bästa men humöret var det inget fel på.



Efter den guidade turen på slottet kom båten Wettervik och hämtade upp. Med den gjordes sedan en färd söderut genom norra Vätterns skärgård samtidigt som vi serverades en utsökt lunch.



Vi passerade den stora bron över Hammarsundet och återvände sedan förbi Stjernerunden igen och vidare mot Askersund.

Framme i Askersund gjordes ett smak- och studiebesök hos Venus choklad. Vi fick en introduktion om verksamheten och därefter gavs goda möjligheter att handla praliner mm. Dessa är gjorda utan konserveringsmedel och har hög klass både vad gäller utseende, förpackning och smak.



Vi gjorde därefter en tur med bussen genom Askersund. En lokal guide berättade om staden på ett informativt och trevligt sätt. Sedan var det dags att vända hemåt igen, denna gång via Karlsborg. Här fick vi njuta av eftermiddagskaffe i skönt solsken.



Nedan följer ytterligare ett par bilder från Karlsborg för vi blev ju så glada när solen äntligen tittade fram.



En DC 3:a, tidigare använd av fallskärmsjägarna i Karlsborg.



Avslutningsbilden är från rastplatsen Öltappen med utsikt ut över Vättern och Hammarnäset och med spår av regnet som ligger kvar vid gräskanten.

Text o bilder: Leif Bertilsson

Sidan senast uppdaterad 2013-05-27

© 2014 SPF - info@spf.s