

Resa 2013 till Tyskland och Rüdesheim

Tidig morgon den första oktober gav sig 44 förväntansfulla seniorer iväg från Ardala mot Rhendalen.



Här är det paus med bussfika utefter vägen.



Vi övernattade i Hannover och kom under eftermiddagen andra dagen fram till Rüdesheim och fick våra rum i Hotel Lindewirt, centralt intill Drosselgasse. Väl framme vid Rhendalen ändrade landskapet karaktär och vinodlingarna bredde ut sig i sluttningarna ner mot floden.



Efter en kort paus tog vår reseledare oss med på en vinprovning hos firma Peter Prasser, strax intill hotellet. Här fick vi information om vinframställning, torrhet, sötma mm och sedan fick vi smaka fyra olika sorter, från torra till söta.



Mellan vinsorterna fick man skölja med vatten för att få rätt smak till nästa sort.



Följande morgon var det dags att ta linbanan upp för slutningen för att sedan vandra tillbaka genom vingårdarna.



Uppe på höjden fick vi först information om monumentet Niederwalddenkmal, uppfört 1877 - 1883 och ska symbolisera Tysklands seger fransk-tyska kriget.



Monumentet är mycket stort och syns vida omkring. Statyn är 38 m hög och avbildar Germania, som ska föreställa Tysklands stolthet och förening.



Här påbörjas vandringen ner genom vinodlingarna.



Vår grupp i samspråk med några vinplockare.



Nyplockade druvor.



Under promenaden serverades sopplunch i det fria med en förnämlig utsikt över vinlandskapet och Rhendalen.



Tillbaka nere i Rudesheim för sightseeing och samvaro.



Nästa dag gjorde vi en båtfärd på Rhen med denna vackra båt.



På båtdäcket.



Under färden passerade vi flera borgar och borgruiner.



Här fraktas mycket gods utefter Rhen, både per båt och på de dubbelspåriga järnvägarna, som går på var sin sida av Rhen.



Målet för båtfärden var Loreley-klippan.



Uppe på klippan vandrade vi runt och besåg utsikten innan det var dags för lunch. Efter lunchen startade vi hemresan, som gick via Bremen för övernattnig och sedan hemåt till Ardala igen med bussen full av nöjda resenärer. Under hemresan passade ordf. Carl-Olof Carlsson på att tacka resekommittén, reseledaren och chauffören för ett trevligt och på alla sätt bra arrangemang.

Text och bilder: Leif Bertilsson

Sidan senast uppdaterad 2013-10-19
© 2014 SPF - info@spf.se