

Hemlig resa 2013

Den 25 april samlades 50-talet medlemmar för en utflykt mot hemligt mål. Vid avfärd fick resenärerna veta att det var Varnhems klosterkyrka som var målet för utflykten.



Berit Stadig tar emot utanför kyrkan och hälsar oss välkomna.

Inne i kyrkan berättade hon sedan om när munkarna kom till Varnhem på 1100-talet efter att först ha varit på Lurö i ett par år. Varnhem var en perfekt plats med rinnande vatten, gott om jord och dessutom natursten att bygga med. Varnhem blev f.ö. det största klostret i Norden.

Hon berättade vidare om Birger Jarl och hans grav i kyrkan och många turer kring gravöppning mm. Klostret upphörde på 1500-talet under Gustav Vasas regeringstid och fick förfalla, liksom kyrkan gjorde, men Magnus Gabriel De la Gardie tog sig an kyrkan 100 år senare och restaurerade den och försåg den med sin fasta inredning i barockstil. Även Magnus Gabriel De la Gardie och hans maka ligger begravda i kyrkan. I kyrkan finns också tre kungagravar med kungar från den Erikska ätten. Vidare ligger biskopen, psalmdiktaren mm, Jesper Swedberg, begravd i kyrkan.



Den vackra predikstolen med sju kvinnogestalter som representerar de sju dygderna.



Besökarna beundrar den vackra kormattan från 1951, tillverkad och skänkt av textilkonstnärinnan Agda Österberg, Tre Bäcker, Varnhem, inför Kung Gustav VI Adolfs besök i kyrkan.

Efter genomgången i kyrkan gjordes ett besök i klosterruinen innan det var dags för eftermiddagskaffe och samvaro i "Café på Klostret" intill kyrkan.

Text o bild: Leif Bertilsson