

Hemlig resa med SPF Orsabygden onsdag 7 november 2012

Tidig förmiddag lämnar en fullsatt buss Orsa för en dagsresa till okänt mål och gissningarna var många om vart resa skulle gå. Bussen svängde av söderut och första stoppet var i Rättvik, Hantverksbyn, där förmiddagskaffe serverades. Ett besök på Leksandsbröd var nästa stopp och bussens bagageutrymme fylldes med en hel del brödkartonger, som inhandlades.

Vidare gick färden till Insjön för bl. a besök på Clas Ohlson-museet, där vi fick ta del av den fascinerande historien om grundaren Clas Ohlson, som år 1918 började med två tomma händer. Det är hans uppfinningsrikedom, entreprenörskap och stora envishet som lagt grunden till dagens detaljhandelskedja med verksamhet också i flera Europeiska länder. I museet finns en liten biograf med gamla filmer från Dalarna. Naturligtvis gavs även tid för shoppingrunda bland Hjultorgetts alla butiker.

Nu var det dags för lunchbuffé på Moskogen. Där möttes vi av SPF Leksands ordförande Gunilla Hansson och kassör och reseansvarig Ove Strid. Leksansföreningen är av ungefär samma storlek som vår i Orsa och det var intressant att höra om deras verksamhet. Värdefullt med utbyte mellan föreningarna och förhoppningsvis kommer leksandsförening att besöka oss.

Dagens nästa besöksmål var Käck & Hedbys Smides AB. I den genuina smedjan används originalutrustningen från 1920 och här tillverkas bl a den kända tuppstaken. Sista stoppet på resan var Sollerön, Jugen Jon, där eftermiddagskaffe serverades. Resan var mycket uppskattad och tack för en trevlig dag framfördes till arrangörerna Margareta och Kennet Vernersson.

[Tillbaka](#)