



## LIVSLUST 1

Den 23 april besökte livslustgruppen MC-museet i Hedemora. Det är en privat samling av motordrivna tvåhjulingar från förra århundradet. Det första som vi ser när vi kommer in på gården är en skinande blank röd MG. Se bilden hur häftig man skulle känna sig om man åkte omkring i en sådan. Inne i garaget/lokalen fick vi sedan se ett antal motorcyklar, t ex en Bragecykel som tillverkats vid Bragefabriken i Hedemora. Det fanns också en motorcykel som tillverkats av Senning i Husby, flera motorcyklar med skidor, en motorcykel med piggar på däcken för isracing.

I den andra lokalen fanns TT motorcyklar, 125 cc, 250 cc och tyngsta 500 cc. Speciellt var motorcyklarna med sidovagn. En sidovagn måste ha varit menad för en mycket småväxt person. Hen skötte en ratt som hjälpte till att svänga till vänster. Det gick bara att svänga till vänster. De åkte runt på bana varv på varv och svängde till vänster. VÄNSTERVRIDET säger jag.

Överallt i lokalerna fanns också kuriosa som anknöt till motorcyklar, gamla märken på oljedunkar, en fin reklamskylt för Indian motorcycles, Sivar Ahlruds bok om Tvillingdeckarna på TT-loppet och naturligtvis bilglasögon och störtkrukor. En uppsjö av föremål med anknytning till TT-loppen fanns också inklusive ett inspelat program från den tiden. Små modeller av bilar och stora motorcykeldräkter för kvinnor var uppställda.

Alla människor är inte intresserade av samlande, men det är fullständigt klart att den samling vi fick se har gett gedigen kunskap om motorcykelns historia och TT-loppet. Det tar jag av mig hatten för.