

SPF Kivik RIVSTARTADE HÖSTENS MÅNADSMÖTEN

Vad kan vara bättre än att låta Mr Kivik, Björn Ranelid, bli höstens första betraktare och underhållare?

Vid SPF Kiviks första höstsammankomst, var denne ikon på ett alldeles förträffligt humör. Hans kärlek och engagemang för Österlen och framförallt Kivik, beskrev han på ett engagerande och mycket humoristiskt sätt.

Han fick Kiviks pensionärer att under dryga timmen njuta, skratta och le under lika lång tid. Det var en avslappnad, nästan helt privat Ranelid som uppträdde på sin hemmaplan.

Sin vana trogen hade Ranelid endast korta uppehåll mellan orden, och ibland är det svårt att förstå hur människan orkar. Ordet manus kan han knappast stava till och existerar inte hos denne fantastiska man.

Han relaterar ofta, förutom till sina tidigare gärningar, också till människor han mött och möter i vardagen som han lär av, varför det blir extra intressant för oss Kiviksbor.

Någon undrade varför han kom att välja Stockholm som hemort, med tanke på sin stora kärlek till Skåne och framförallt Kivik. Utan att lova någonting, så slutade hans förklaring med att *Det kan bli en flytt tillbaka till Kivik, där han trots allt vistas 5-6 månader per år. Det finns projekt att ta sig an här.*

Hans viktigaste budskap, är att tala gott om alla människor på denna jord. Ingen har bett om att få bli född. Inte heller var eller under vilka omständigheter man blivit född. Därför ska vi ta hand om varandra, hjälpa varandra, och då inte minst kring frågor om den ofrivilliga ensamheten. Han imponerades av SPF Kiviks olika program och tackade för att få vara en del av.

Självklart satte sig Mr Kivik bland pensionärerna när det var dags för fika. Han längtade efter att få äta tårtan från Mellbybagaren.

Mötet avslutades med lite information från Gertie Stenkula, föreningens ordförande, som bl.a. berättade att vi nu också startar en schackcirkel för nybörjare och de som redan kan.

En mycket bra verksamhet som tillfredsställer hjärnans behov av ”gympa”.

Nästa månadsmöte äger rum den 4 oktober och är musikunderhållning med ”Blandfärs”

Styrelsen, SPF Kivik



