



SPF Handenseniörernas resa till Göteborg 2023-08-23—25

Text och foton: Eva Landelius

Det är ok att använda fotona om du vill skriva ut eller använda i sociala medier.



Tidig morgon 23 augusti. Vi är 33 Handenseniörer som väntar på att kliva på den chartrade bussen mot Centralen. Vi var ute i god tid och slapp bilköerna men fick vänta lite på Centralen innan vi gick till spår 13 och klev på tåget mot Göteborg som avgick på utsatt tid.

Vi intog våra platser och den medhavda frukosten. Vi är på väg – resan har börjat!



I Göteborg möttes vi av Viktoria Oldsberg från Rolfs flyg&buss. Hon såg till att vi hittade fram till hotellet som låg vid Stenpiren – ca. 15 minuters promenad från stationen. Vi hade tur och fick checka in på våra rum direkt.

Eftersom väder-apparna spådde att det skulle regna senare på eftermiddagen, tidigarelade vi den gemensamma sightseeingturen med Paddanbåten. Men, inte hjälpte det. Precis när vi satte oss i båten öppnade sig himlen. Alla tog skydd i någon form av regnskydd. Ett par minuter senare upphörde regnet.



Maria, guiden på Paddan, skulle hinna berätta både på svenska och engelska. Det blev i höghastighetstempo vilket gjorde att några inte uppfattade vad som sas. Hon berättade, med göteborgsk humor, om sevärdheter vi passerade. Personligen tycker jag hon var jättebra och hennes humor helt i min stil.

Vi passerade bland annat ”Feskekörka” som dock var stängd för renovering.





← När vi hade lämnat kanalerna åkte vi förbi ett av Göteborgs landmärken - "Läppstiftet" och framför det låg Briggen Viking som ingår i Maritimens utställning med gamla fartyg.

→ Vi passerade en installation med statyer som ingen verkar veta varför de placerats där. Men de står där och är en "snackis". Bakom statyerna tronar stadens senaste tillskott – *Karlatornet*. 246 m och 74 våningar högt. Här finns 611 lägenheter, hotell, hundhotell och kontor. I



området ska också byggas förskolor, skolor, butiker m.m. Inflyttningen har börjat även om huset inte är helt klart än.



Efter att vi kommit i land igen gick några ut på stan medan andra gick till Saluhallen för att insupa dofterna samt ta en fika eller en öl.



Vi promenerade till *Restaurang Kometen* där vi intog kvällens middag. De flesta tog torskrygg eller en gigantisk wienerschnitzel som även gick att få i halvportion.



Efter dagens alla promenader och en god middag somnade de flesta av oss ovaggade.

DAG 2 – ÖCKERÖ-ÖARNA

Efter frukost på hotellet hämtade Rolfs flyg&buss oss för en tur till Öckerö-öarna.



Dagens guide var Lennart. Han bjöd på en extra tur till Hisingen och Keillers park där vi fick bästa utsikten över Göteborgs stad och hamn. Parken grundades 1906 av James Keiller, direktör på Götaverken. Parken och skogen skulle ge arbetarna möjlighet till rekreation efter jobbet. Här har hela gruppen samlats för ett gruppfoto.

Vilken fantastisk panoramavy över Göteborgs hamninlopp och sjömärken! ↓





Färjan tog oss över till Öckerö Hönö.
Vi började med ett besök på Hembygdsföreningens gård där vi serverades kaffe och Hönökakor – eller som de själva säger: bagekakor. Om nån känner för ett storbak så finns recept här.



Vi gick runt i gårdens hus och fick en inblick i hur livet förr såg ut.





En gammal skolsal väckte minnen

...för att inte tala om känslan av att få köpa godis över disk



Efter besöket på gården gick vi tvärs över gatan till Öckerö kyrka. En gammal och mycket speciell kyrka. Kyrkogården var också väldigt speciell med stora gravstenar och tätt mellan gravarna. Här fanns många stupade från krigsåren begravda. Inne i kyrkan fick vi lyssna på ett föredrag om kyrkan.





Resan gick vidare till Hönö-Klåva där vi gjorde ett besök på Fiskemuseet. Precis som på Hembygdsgården blev vi här också väl mottagna av entusiaster som visade runt och berättade om alla prylar. Och prylar fanns det gott om – precis som det fanns gott om historier om livet till sjöss.



I väntan på lunchen hann vi med att koppla av vid havet en stund. Vinga fyr siktas ute i havet.



Lunchen intogs på Restaurang Tullhuset Hönö-Klåva och bestod av



Skaldjursbuffé



Nisse var nöjd med sin nya keps han fick på Tullhuset →



Väl på hotellet igen tog vi oss upp till "Taket" – hotellets takterrass. Där tog vi något att dricka och eftersom ljudnivån var onödigt hög tackade vi för oss och drog oss tillbaka. De flesta var nog trötta efter dagens utflykt.

DAG 3

Sista dagen bjöd på regn. Vi delade upp oss i mindre grupper och gjorde olika besök, t.ex. på Volvomuséet, Stadsmuseum, Maritiman, Trädgårdsföreningen, i Haga eller hälsade på hos vänner.



Maritiman ↑

← Stadsmuseum



Några foton från
Palmhuset/Trädgårds-
föreningen och rosen-
trädgården





Några av oss tog en go-fika på anrika Ahlströms konditori innan vi samlades på hotellet för gemensam promenad (nåja, några tog spårvagnen ☺) till Centralstationen där vi tog tåget till Stockholm igen.



Avslutningsvis vill vi - Eva (som fotat och skrivit) och Benny (som planerat och bokat) - tacka alla för att ni kämpade på med promenaderna, alltid var på gott humör och för att ni på olika sätt bidrog till att resan blev ett trevligt minne. Tack ❤️

