



ÅTERBLICKAR

Slottsturer i Skåne, Bosjökloster – 14 juni



Vi inledde med en god lunch vid vackert dukade bord i restaurangen. Därefter fick vi följa händelseutvecklingen under 900 år på Bosjökloster från nunnornas kloster, via den första slottsfru Thale Ulfstand, vidare till slottsherrarna i släkten Beck Friis, till dagens moderna slottsfru Julia Bonde. Julia, som har vuxit upp på Bosjökloster, gav oss en mycket personlig vinkling under sin guidning.

Idag drivs detta vackra slott helt utan statliga bidrag och man har inriktat sig på konstutställningar och events av olika slag. Årets stora utställning heter *Krigets vindar – från Ladoga, Warszawa, Budapest* av skulptören André Prah, som också fanns på plats och berättade om sina verk. André skapar i trä och en av de stora skulpturerna i utställningen visar ishästarna i Ladoga. Säsongsens sista utflykt blev en trevlig dag i vackra omgivningar med guidning av såväl slottsfru som konstnären och dessutom god mat; vi avslutade med kaffe och choklادتårta.



Pubträff på koloniområdet Tjällarp – 15 juni

Det blev en underbar kväll med en temperatur på mer än 20 °C ända tills det började skymma. Grillen var tänd och många av de drygt 60 deltagarna utnyttjade möjligheten att grilla något att äta till det stora utbudet av öl och vin som fanns i baren och givetvis erbjöds också flera alkoholfria alternativ. Deltagarna fick också ett quiz att lösa gruppvis, vilket framkallade många skratt och glada kommentarer.

Det här var terminens sista aktivitet i programmet, men misströsta ej för höstens program inleds den 31 augusti med ytterligare en pubträff på Tjällarp. Då med musik av Fozzes tradjazzband. Se vidare i höstens program som finns i din brevlåda i början av augusti.



Kulturreisa till Jylland och Fyn, 8–11 juni

34 förväntansfulla deltagare steg på bussen i Lund för vidare färd mot Jylland och Danmarks äldsta stad Ribe. Väl framme avnjöt vi traditionellt danskt smørrebrød på anrika Hotel Dagmar. Därutöver bjöd Ribe på besök på konstmuseet, sommarkonsert i domkyrkan och promenad med nattvakten genom flydda tiders Ribe.

Dagen därpå korsade vi gränsen till Tyskland för att i byn Neukirchen bekanta oss med konstnären Emil Nolde. I hans bunkerliknande bostad, inspirerad av Bauhausstilen, fascinerades vi av de starka färgkontrasterna. De starka färgerna återkom i Noldes oljemålningar och akvareller.

Nästa morgon lockade Vadehavet, ett av Unescos världsarv, där förhållandet mellan natur, djur och växter styrs av tidvattnet. För den vetgirige erbjöd Vadehavscentret, all upptänklig information.

Vi lämnade nu Vesterhavet och vände österut mot Fyn med ett första stopp på Egeskov slott och dess mångfald av trädgårdar med olika teman. Därefter vidare till Odense där det naturligtvis var H.C. Andersen som lockade med det ambitiösa arkitektoniska projektet H.C. Andersen-hus; arkitekt Kengo Kuma. Inne på museet gick man via modern teknologi in i författarens universum. Även de deltagare som inte gick in i själva museet fick stort utbyte av det imponerande byggprojektet, med spännande mjuka linjer och insprängd växtlighet – ett äventyr i sig.

Studentstaden Odense bjöd på en överraskning: en splitter ny spårvagnslinje!

Morgonen därpå lämnade vi Fyn för Själland där vi besökte Roskilde Domkyrka, där framför att drottning Margrethes sarkofag var av intresse, trots att den endast kan beskådas i en mycket liten kopia, medan själva sarkofagen är övertäckt.

Efter fyra dagar med excellent guidning av Birgitta Kjellander återvände vi till Lund och kunde se tillbaka på en innehållsrik och givande resa i vårt närmaste grannland.



Förhandsinformation ur höstens program!

Vårt tryckta program, med utförlig information, beräknas komma i era brevlådor i början av augusti.

22-23 oktober

Hyttsill på Kosta med Kosta Art Gallery – två dagar i glasriket

När kylan och höstmörkret smyger sig på, åker vi till ett av våra mest anrika glasbruk i Småland – Kosta. Här blir vi guide i Glasbruket och det fantastiska Kosta Art Gallery med alster av alla våra stora glaskonstnärer, erkända världen över.

På kvällen samlas vi i hyttan för att avnjuta den traditionella Hyttsillen. Nu får vi smaka på den småländska mattraditionen i en trivsamt och varm miljö. Efter den upplevelsen sover vi gott på Kosta Boda Art Hotel med sina vackert designade rum där vi omges av glaskonst i stort och smått.

När frukost intagits beger vi oss till Bruno Mathssons Glashus för en guidad visning. Mathsson ritade radhuslängan för Kosta glasbruk på 1950-talet. Byggnaden är sedan 2007 ett lagskyddat byggnadsminne. Efter besöket i Glashuset vänder vi hemåt och gör ett stopp på vägen för lunch eller fika för den som vill.

Ett detaljerat program finns på vår hemsida [Klicka här](#) och i appen.

Välkommen med din anmälan redan nu.

Anmälan och frågor: Inger Jandréus ij@spflundcentrum.se telefon 070 958 46 30.



6 september – Vandring i Stadsdelen Nöden

Vi följer med Agneta Eriksson, auktoriserad Skåneguide, på en kulturhistorisk vandring i stadsdelen Nöden.

Kostnad: 100 kr.

Anmälan: Ann Sofie Lanner asl@spflundcentrum.se telefon 070 270 93 90.

Första anmälningsdag: 23 augusti kl 9.00.

13 september – Lotte Laserstein på Moderna Museet i Malmö

Vi får en guidad visning av den tysk-svenska banbrytande konstnären Lotte Laserstein (1898–1993). Hon är en av konstvärldens mest spännande återupptäckter. Vi tar oss till Malmö på egen hand

Kostnad: 130 kr.

Anmälan: Ann Sofie Lanner asl@spflundcentrum.se telefon 070 270 93 90.

Första anmälningsdag: 21 augusti kl. 9.00.

14 september – Modevisning med O'Nilsson på Träffpunkt Linero

Anmälan: Karin Liljeroth elisabetliljeroth@gmail.com telefon 073 140 80 79.

Första anmälningsdag: 17 augusti kl. 9.00.

Malmö opera och Malmö Live hösten 2023

- Vi vill redan nu informera om att vi preliminärbokar biljetter till föreställningarna *Everybody's talking about Jaimie* (söndagen 29 oktober klockan 16.00) samt *Don Giovanni* (söndagen 26 november klockan 16.00).

Kostnad: 825 kr för biljett samt buss tur och retur.

Första anmälningsdag för *Everybody's talking about Jaimie*: 15 augusti kl.9.00.

Sista anmälnings- och betalningsdag: 23 augusti.

Anmälan: Ingrid Holfelt ih@spflundcentrum.se. För er som ej har mejl ring 072 944 75 95.

- Likaså hoppas vi kunna få biljetter till *Börtz och Rachmaninov med Håkan Hardenberger* (26 oktober) på Malmö Live. Om vi får biljetter vet vi först 9-10 augusti.

Vi kommer då att meddela detta i ett separat utskick.

Anmälningstiden kommer att bli mycket kort med start någon dag senare.

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge:

Höstprogrammet beräknas komma i era brevlådor i början av augusti.

Nu önskar vi alla våra medlemmar en skön sommar.

Styrelsen

SPF Lund Centrum

