

SPF Lund Centrum

Nyhetsbrev nr 5 – maj 2023



ÅTERBLICKAR

Månadsmöte, Erikshjälpen – hur började det? 3 april

Joakim Sahrling, chef på Erikshjälpen Öresundsvägen berättade om blödarsjuka Erik Nilssons liv som ung. Eriks många sjukhusvistelser gjorde honom uppmärksam på hur synd det var om alla barn på sjukhus. Redan som barn skrev han uppmuntrande brev till så många barn han orkade. Han skrev t.o.m. till "farbror Sven" som ledde det mycket uppskattade radioprogrammet "Barnens Brevlåda". Erik blev senare god vän med Sven Jerring. Alla dessa brev resulterade med tiden i penninggåvor. Förutom pengar skänktes även saker. Man kom då på att samla alla skänkta föremål på ett ställe och sälja dem. Erikshjälpen var född!

1990 startade den första butiken i Vetlanda, Eriks stad. Nästa butik öppnade i Göteborg. I januari 1991 öppnade den tredje butiken i Genarp, och i juni samma år slog den fjärde butiken upp sina dörrar; det var **vår** butik på Södergatan. I Trelleborg kommer snart butik nummer 11 att öppna.

Bror Hansson, som bodde och arbetade i Lund, kom med tiden att bli djupt involverad i hjälparbetet. Han blev speciellt intresserad av Polen. Mängder av sjukhusutrustning och annat som behövdes där transporterade han dit. De sista åren, satt han nästan varje dag på en stol i affären på Södergatan och hälsade välkommen.

Om allt detta berättade Joakim, på ett mycket intressant, engagerande och charmigt sätt.



Lunchträff på Eatery, 17 april

Den här måndagen var vi 24 medlemmar som begav oss till Eatery på Brunnsberg för att inta lunch. De flesta av oss valde fiskrätten framför den vegetariska eller köttträdden.

Filmträff på Kino, 19 april

Vi var ungefär 20 personer som såg Todd Fields kritikerrosade film TÅR. Vi får följa en världsberömd dirigent på toppen av sin karriär för att sedan, efter en meeto-liknande historia, falla djupt ner. 10-talet diskussionssugna entusiaster följde med till John Bull. Filmen ledde till engagerade samtal om makt som korrupperar med mera. Att Cate Blanchett i huvudrollen gjorde en strålande prestation, var vi alla överens om.

Stadsvandring i Landskrona, 4 april

30 förväntansfulla medlemmar tog sig på egen hand till Landskrona där vi inledde vår rundvandring med en stärkande kopp kaffe på Citadellets kafé. Vår kunnige guide Sven-Erik Thosteman, började med en ingående skildring av allt som under historiens gång ägt rum innanför Citadellets murar. Bara två gånger har det varit utsatt för anfall, en gång från svenskar och en gång från danskar, båda gångerna med katastrofalt utfall. Från 1700-talet har det varit fängelse och tukthus för osedliga kvinnor och efter andra världskriget flyktingförläggning.

Vid vallgravarna ligger Sveriges äldsta och kanske vackraste koloniområde och därifrån tog vi oss raskt till själva staden som anlades 1413 och alltså firat 600-årsjubileum. Många vackra och intressanta hus hann vi se, bland annat Tuppaskolan, Gamla brandstationen och Landskrona teater och det blå havet av scilla vid Konsthallen.

Efter 2 timmars promenad smakade det gott med skaldjursgryta på nybyggda Hotel Öresund.



Lilla Konstrundan på Österlen, 13 april

Dagens utflykt inleddes med ett besök hos konstnären Maria Hillfon i Lövestad. I den vackra skånegården med tillbyggda utställningslokaler strosade vi runt och njöt av intensiva färger i måleri, grafik och textila konstverk.

På restaurang Svea i Simrishamn intogs en god lunch och därefter var det en kort bussfärd till ÖSKG:s samlingsutställning vid Tjörnedalagården i Baskemölla.

Efter morgonens regn njöt vi eftermiddagssolen vid café Backagården nära Löderup, längs sydkusten. Eftermiddagsfikat i det vackra orangeriet var välkommet, de små trivsamma butikerna och skeppshandeln inbjöd till spontanköp.

Dagen avslutades med guidade visningar i Ystad Konsthall av konstnären Ida Perssons monumentala måleri och ett urval av samlade verk av svenska konstnärer.



Välkomsträff, 20 april

Sori, skratt, spännande samtal kännetecknade årets första välkomsträff för nya medlemmar. Smarriga smörgåstårter inte att förglömma.

Styrelsen var tidigt på plats för att ställa fram bord och stolar samt duka.

Totalt skulle vi bli 68 deltagare; nära maxantalet för sittande och ätande i lokalen.

Redan strax efter 17.30 började de första medlemmarna anlända till Träffpunkt Arkivgatan. Minglandet tog fart tämligen omgående och SPF Lund Centrums ordförande Christer Särnstrand hälsade välkommen. Sedan gick deltagarna till Träffpunktens stora sal där de dukade borden var vackert dekorerade med levande ljus och kvistar av murgröna.

Smörgåstårter med räkor. Smörgåstårter med rostbiff. Ost och kex. Kaffe och kaka. Ingen borde ha gått hungrig från denna välkomsträff. Utöver mättnad bjöds deltagarna också på information om SPF i allmänhet och SPF Seniorerna Lund Centrum i synnerhet.

Träffen avrundades med ett grupparbete: deltagarna ombads att i grupp fylla i ett papper med synpunkter på vilka aktiviteter de vill att föreningen skall erbjuda. Många idéer blev nedtecknade och kommer nog att granskas av styrelsen.

Den 4 maj är det välkomsträff för nästa grupp av nya medlemmar.

Banksy i Malmö, 21 april

Vi var drygt 20 förväntansfulla medlemmar som bytte vårsolen mot att se utställningen av Banksys konst på Amiralen i Malmö. Utställningen var fantastisk, med en stark kombination av skarp samhällskritik och humor. Utställningen omfattade ett stort antal verk som lockade till både skratt och reflektion. Det var väl värt att byta bort solskenet för ett tag!



Flädie Mat & vingård – vinprovning, 24 april

Molnen sprack upp och solen lyste över sluttningarna med vinstockar på Flädie Mat och Vingård, när vi samlades för att ta del av hur man arbetar hos en av de största svenska vinproducenterna. Vi fick följa med vingårdens sommelier på en tur i odlingarna. Hon berättade om de druvor man använder till olika viner och om förutsättningarna för att kunna få en bra skörd.

Vi fortsatte till Vineriet där all produktion av vinerna sker. Här träffade vi Flädies egen mycket uppskattade vinmakare, som fått sin utbildning i Kina.

Sedan blev det naturligtvis vinprovning under sakkunnig ledning av Flädies sommelier. Vi fick prova två vita viner, ett rosévin och ett rött vin. Som avslutning serverades en härlig bricka med goda charkuterier och ostar från lokala producenter.



Norra Promenaden



Vår nyaste "återkommande aktivitet" **Norra Promenaden** har nu pågått varje torsdag sedan 23 mars. Vädrets makter har inte alltid varit så gynnsamma, men det har inte hindrat oss från att utforska norra Lunds gröna områden. Vi går olika sträckor varje torsdag, men slutmålet har hittills varje gång varit detsamma, fika på det lilla Surdegsbageriet på Magistratsvägen.

Vi samlas vid Sofiagrillen (Baravägen/ Getingevägen) torsdagar kl. 10.00 och promenerar cirka en timme i så bilfri miljö som möjligt. **Välkommen!**



KOMMANDE AKTIVITETER

Vid varje aktivitet hänvisar vi till respektive sida i det tryckta programmet.

[Klicka här](#) så kommer du åt programmet i digital form.

- 8 maj** **Månadsmöte, Clownronden**
Se text i programmet sidan 26.
- 11 maj** **Cykel till Kunskapsparken med guidad visning**
Se text i programmet sidan 27
- 16 maj** **Vi besöker Skandinaviens största storkhägn**
Se text i programmet sidan 38.
- 17 maj** **Operaintroduktion – Trollflöjten**
Se text i programmet sidan 30.
- 22 maj** **Flott-tur på Lommaflotten**
Se text i programmet sidan 31.
- 24 maj** **Krapperrup slott med Mölle och Kullaberg**
Se text i programmet sidan 32.
- 25 maj** **Pubträff med livemusik på Täppan**
Se text i programmet sidan 33.
- 14 juni** **Bosjökloster**
Första anmälningsdag: 3 maj
Anmälan: Inger Jandr us, ij@spflundcentrum.se telefon 070 958 46 30
F r mer information se text i programmet sidan 35.

Det g r inte att svara p  detta mejl men du kan n  oss p : info@spflundcentrum.se