

På FN- uppdrag i Kongo

Göran Edgren medverkade på möte med SPF Tuna- Säter. Han berättade och visade bilder från Kongo. Kongo var Belgisk koloni till 1960, i den blodiga frihetskampen kallades FN s fredsbevarande styrkor in. Från Sverige deltog några hundra soldater och utrustning, framförallt flygmaskiner och helikoptrar. För Göran, 23 år och utbildad flygmekaniker blev uppdraget i Kongo ett minne för livet. Bara resan till mörkaste Afrika med den tidens flygmaskiner, DC 3 och DC 6 var ett äventyr. Boendet i Kongo blev i fina villor som Belgarna övergivit. Det var ett spönt läge och det hände att de blev tagna som Belgare och häktades. Att flyga över djungeln, den upp till hundra meter höga regnskogen var riskfyllt. Det fanns inte gps då och att hitta någon som nödlandat var omöjligt. Göran berättade om många uppdrag och avslutade med när de skulle hämta nunnor i ett kloster som blivit anfallna av svarta. Det gick att landa på en fotbollsplan i närheten och första vändan gick bra. När de kom andra gången gick det inte att landa, fotbollsplanen full med svarta. De kom på ett trick, Svenskarna hade några flygande tunnan J 29, kända för att låta illa. De gjorde en störtdykning över fotbollsplanen och dom svarta blev rädda och sprang till skogs och uppdraget kunde genomföras. I samband med kafferast och lotterier berättade Inger Hellberg det senaste från KPR och planer på äldreboenden. Sedan var det underhållaren Classes tur att inta scenen med ett variationsrikt sång och musikprogram med många kända låtar, som Min gitarr, Please Release mi och han avslutade med klämmiga Viva Espania.

Text och bild

Gunnar Olsson



