

SPF SENIORERNA TJUSTBYGDEN har haft sina Folkhögskoledagar den 15-16 november på Gamleby Folkhögskola. Rekordmånga 58 personer hade tagit chansen att vara med. Första förmiddagen hade vi besök av Pia och Björn Jurell, som sommaren 2017 köpte Tore Holms Varv i Gamleby.



Tores far Knut Holm, uppvuxen i Gamleby, startade varvet i slutet av 1800-talet vid foten av Garpedansberget. Under 10 år i sin ungdom i USA lärde han sig bl.a. en del om att bygga snabba båtar. Fortsatte sedan bygga hemma och hans båtar blev snart kända som riktiga snabbseglare. Hans bägge söner engagerades i byggandet men också i seglingskonsten. Tore blev sedan den som tog över varvet. Varvet är världsunikt när det gäller mängden priser. Tore vann bl.a. 2 olympiska guld och 3 brons som rorsman i egna konstruerade båtar. 700 båtar har byggts på varvet, som hade som mest 50 anställda. Paret Jurell har med stort engagemang för en unik kulturskatt börjat en upprustning av de nedgångna lokalerna. Mycket viktigt är det antikvariska samarbetet med olika

myndigheter. Arbetet kommer aldrig att ge några pengar utan måste helt ske med olika bidrag, från EU, stiftelser, donationer och en vänförening. 2020 planerar man att öppna ett vad man kallar ett arbetsplatsmuseum, som också skall få ett café med utsikt över området.

Eftermiddagen gästades vi av författaren Tomas Arvidsson från Kalmar. Han började med kärleksförklaring till BOKEN. Han ansåg att den största gåvan man kan ge sina barn är att läsa högt för dem. Tomas har skrivit 15 deckare, varav några har blivit filmade. Han är mycket noga med att hans deckare inte skall vara våldsamma. Dessutom har han skrivit boken morfar/farfar.nu, som han kallar en redogörelse om hur det är att vara far- och morföräldrar. På ett underhållande sätt berättade han för oss många roliga episoder som format innehållet i böckerna och även händelser kring filmandet.

Fredag förmiddag fick vi följa med naturfilmaren Leif Sylván till Svalbard. Han hade fått förmånen att för 19 år sedan följa med ett TV-team med bl.a. Charlotte Permell och Lasse Åby, som gjorde ett program där. Man gick längs västra och norra kusten, gick in fjordar och gjorde också en del landstigningar. Vid dessa måste man alltid ha gevär som skydd eftersom man på hela ön aldrig kan gå säker för en isbjörn. Många naturscenerier såg vi och inte minst imponerade de enorma fågelberg som visades.



Permafrosten är 300 meter djup men på ett tunt ytskikt jord växte små låga vallmoörter. De första som var på Svalbard var islänningarna på 1100-talet, holländarna kom på 1500-talet. Valfångst bedrevs under de följande århundradena av främst engelsmännen, många pälsjägare bodde på ön under 1700-talet. Då var orten Smeerenburg i nordväst centrum. Ögruppen tillhör Norge sedan 1920 men är öppet för alla som skrivit under Spetsbergstraktatet att bedriva näringsliv, jakt och fiske. För 20 år sedan var den ryska gruvstaden Barentsburg störst men den gruvan är numera nedlagd. Huvudort för öarna är Longyearbyen.

Eftermiddagen gästades vi av den mycket trevliga och underhållande gruppen Johan och Gunilla Sigvardsson från Vimmerby, som sjöng och spelade både andlig musik och populärmusik som t.ex. Elvis och Sven-Ingvars.

Gerd Brodin vår studieansvarige avtackades till sist med blommor för sitt arbete att ta fram två så intressanta dagar med ett så fint program.