

## Reseberättelse Hemliga resan 28-29 juni 2022.

Tidig start från Öregrund. Redan 7.10 klev det första gänget på. Efter upphämtning i Östhammar, Gimo och Österbybruk fortsatte resan mot vårt hemliga mål. Désirée försökte ge oss lite ledtrådar men ingen kom på Arsenalen, som blev vårt första stopp på resan och låg utanför Strängnäs. Det är Skandinavians största militärfordonsmuseum. Där bjöds vi först på kaffe och fralla och sen fick vi en entusiastisk guidad tur genom muséet som har ett 70-tal fordon från 1920-2000-talet.

Stopp nr 2 blev Ericsbergs slott, ett barockslott som ligger strax utanför Katrineholm, och ägs och bebos av familjen Bonde, nu i 8:e generationen. Besöket började med lunch och efter det skulle det bli en visning av park och växthus. Det började dock ösregna med både åska och blixnar så vi kunde inte promenera i parken men vi fick se muséet och växthusen.

Efter Ericsbergs slott styrde vi kosan mot dagens sista mål som var hotell Scandic Strömmen i Norrköping. Där åt vi en gemensam middag och fick så småningom en god natts sömn.

Efter en överdådig frukost steg vi åter på bussen mot nya äventyr som tog oss till Fyrudden.

Där steg vi ombord på M/S Ellen som tog oss ut till Harstena, som ligger längst ut i Gryts skärgård. Ön är bebodd sen 1500-talet och är känd för sin säljakt som bedrevs ända till 1950-talet. Hela ön är privatägd som en samfällighet och alla som bor där hjälps åt med skötseln av gemensamma byggnader. Vi promenerade runt på ön som är 16000 hektar och kom bl a fram till "Djupdalen" som är en liten insjö med röda näckrosor. På öns restaurang "Loftet" blev vi serverade en god lunch som bestod av stekt strömming och potatismos.

Efter lunchen tog vi oss så småningom tillbaka till båten som tog oss tillbaka till Fyrudden, en tur på 1 och en halvtimme i strålande sol.

Nu återstod bara bussresan hem, men det blev ett sista stopp på Stavsjö Krog där vi åt en lättare middag.

Efter middagen lägrade sig tystnaden lite i bussen. Vi var ett ganska trött men väldigt nöjt gäng som blev avsläppta på våra respektive orter av vår suveräna busschaufför Désirée. Vi kom till Öregrund strax före 24 efter två välmatade dagar på vår Hemliga Resa.