

Reseberättelse från resan Åberg-och Wasamuseet

Tidig avresa från Öregrund. 7.30 blev vi upphämtade av Désirée och Sundbergs buss. Från Havsörnen var vi bara 6 personer, men efter upphämtning i Östhammar, Gimo och Österbybruk blev vi till slut 27 st.

I Bålsta var förmiddagskaffet framdukat och efter det fick vi en introduktion av museet, som fyller 20 år i år, av Carina Åberg. Hon berättade bl a att Lasse Åberg började samla på Disneyfigurer 1968, samma år som han började på Konstfack. Nästa stopp på resan var Wasamuseet på Djurgården i Stockholm. Vi började med lite egen tid och kunde då se en film om när Wasa hittades och bärgades 1961. Wasa sjönk på sin jungfruresa den 10 augusti 1628 i Stockholms ström, en resa som bara varade i 17 minuter.

Det var Gustav II Adolf som hade beställt Wasa och som skulle vara ett "skrytbygge". Hon var därför rikt dekorerad och med Wasaättens sköld längst fram. Hon var emellertid för smal i förhållande till sin höjd, därav förlisningen. Alla kanonluckor var nämligen öppna vid starten och när fartyget började luta fylldes hon med vatten, kantrade och sjönk.

Systerskeppet "Äpplet", som byggdes ung. samtidigt, gjorde man 1 meter bredare och hon seglades i 30 år.

Wasa hade 64 kanoner ombord och 60 av dem lyckades man bärga.

Undre batteridäck var ca 350m². Där skulle 30 kanoner och 200 man då plats. Kojer fanns inte utan båtsmän och knektar sov på golvet

Efter guidningen åt vi lunch i museets restaurang och efter lunchen fick vi lite egen tid före hemfärden.

Det var en väldigt trevlig och informativ dag och Désirée rattade oss säkert hem via trevlig sightseeing i Stockholm.