

# Reseberättelse från Bohuslänsresan 9-12 maj 2022.

## Dag1

Vi hade en tidig start från Öregrund, 7.20. Efter sedvanlig upphämtning i Östhammar och Österbybruk styrde vi kosan söderut. Första stoppet var Vallby Fritidsområde där vi fick förmiddagsfika med fralla. Ett väldigt fint område som var som ett "miniSkansen".

Färden fortsatte mot vårt slutmål, men vi stannade för lunch i Lyrestad och Nykvarns restaurang som ligger vid Göta kanal där vi fick en stund över till en promenad i vackra omgivningar.

Slutmålet för dagen var hotell Bohusgården i Uddevalla där vi bodde i tre nätter. En god gemensam middag serverades och ett litet gäng tog en skön promenad längs den långa strandpromenaden före läggdags.

## Dag 2.

Färden gick först till Tanum, där Sveriges största hållristningsområde finns. Det finns med på UNESCOs världsarvslista. Vår färd fortsatte längs kusten som är 20 mil lång och består av ca 8000 öar. Vi åkte genom Fjällbacka och tittade på statyn av Ingrid Bergman, som bodde där många somrar. Fjällbacka var en blomstrand ort på 1700 och 1800-talet tack vare fisket.

Vi åkte vidare mot Hunnebrostrand där vi åt en mycket god lunch och tog en promenad i regn och storm. Efter lunchen for vi mot dagens slutmål, som var Smögen, västkustens största fiskeläge. Där tog vi också en promenad i regn och storm längs deras berömda bryggor där det på somrarna kryllar av turister. Nu var vi tämligen ensamma. Dagen avslutades med en gemensam middag på hotellet.

## Dag 3.

Efter frukosten styrde vi kosan mot sydost och Lysekil som hade många rika år tack vare sillfisket. Första stoppet där var Havets Hus, ett väldigt fint akvarium. Dom har många tusen arter där som också finns i havet utanför.

Sen följde vi i Evert Taubes fotspår över små öar, Ängö, Flatö och Malö. Han bodde på Ängö somrarna 1941-1945. Vi passerade bl a Handelsman Flinks handelsbod. En liten färja tog oss över till Orust och sedan till Tjörn och Sundby Säteri där vi åt lunch. Säteriet ägdes på 1600-talet av Margareta Whitfeldt som var en stor gårdsägare och ägde som mest 60 gårdar. Dagen avslutades som vanligt med en gemensam middag på hotellet.

## Dag 4.

Hemresedag. Vi åkte direkt till Falköping och deras osteria där vi drack förmiddagskaffe och frossade i deras mycket väl sorterade butik där utbudet av ostar, teer, bröd, honung och marmelader var enormt. Sedan gick resan vidare mot Mariestad och lunchen som vi åt på Åkerby Herrgård utanför Nora vid Fåsjön. Herrgården var en rikemamsgård under 1800-talet men är idag en konferensanläggning. Sista stoppet på vår resa var Salnecke slottscafé där vi drack eftermiddagskaffe.

Efter fyra dagar med mycket varierat och intressant innehåll var vi tillbaka i Öregrund vi halvniotiden. Ännu en gång kan vi tacka Désirée för en väl genomförd resa.