

Strålände fint väder när Åke på Sundbergs buss hämtade upp från Öregrund via Östhammar och Gimo, totalt blev vi 34 personer.

Ullfors bruk blev 1:a anhalten där vi delades upp i 4 grupper med varsin guide.

Ullfors bruk

blev nerlagt 1927.

En handelsman fr Sthlm satte bruket i drift på 1650-talet.

De Geer arrenderade godset efter misslyckat skötsel 1733.

Jonas Bengtsson var förman på bruket 1897. Han startade upp en rationalisering som var viktig med bra miljö för alla, även barn och kvinnor.

Det resulterade i gemensam tvättstuga, bakstuga, brunn med pump, barnadödligheten sjönk. 1903 blev han avskedad pga alkoholmissbruk.

1901 var det en stor brand där

Mumlingshammaren var det enda industriverktyg som blev kvar.

Elisabeth Wachtmeister ärvde bruket men sålde det 1920 till Stora Kopparberg, markerna innehöll mycket skog.

1929 upphörde bruket, allt las ner, inget underhåll, bruket förföll. Ingen var intresserad av att underhålla bruket.

1996 bildades Ullforsgruppen som hjälptes åt att bevara resterna av bruket.

Husen fick gruppen köpa för 1,- allt renoverades.

Smedjestugan köptes upp av gruppen, övriga hus såldes för 150'.

Det såldes andelar för 1000,-/st, man fick ihop 120 andelar, resten (30') lånades av banken.

En donation på 1mkr skänktes för upprustning. Nu finns både handikapp toa och nytt kök.

I Smedjestugan har gruppen nuförtiden temakvällar, utan el med ljus å fotogenlampor ca 5ggr/år. Bl a firas nationaldagen.

Sven Anders Johansson var med och bildade Ullforsgruppen, det är han som målat alla tavlor i värds huset. Originalen finns på Uppsala museum.

Söderfors bruk

Guiden Gunnar Tholander (f.d riksdagsman 1982-1994) mötte upp vid Engelska Parken. Det blev buss sightseeing gm Söderfors där Gunnar berättade om bl a området Hästhagen som numera är ett fint grönområde.

På 1960-talet byggdes där 7st 3-våningshus. De första hyresgästerna flyttade in 1967. När bruket avvecklades på 1970-talet minskade efterfrågan, hyresgästerna lämnade området och flera lgh stod tomma. 1989 hyrde Invandrarverket och husen blev flyktingförläggning med flera hundra invandrare. 1994 fick ägaren ekonomiska problem och började riva husen för att klara sig, dock blev det konkurs 1996. Rivningsarbete avbröts, husen förföll. Ungdomar höll till där, polis och brandmän hade övningar i de förfallna husen. Först 2006 startade rivningsarbetet@ då staten lovade att stå för halva kostnaden, husen begravdes i sina egna källare.

Själva Söderfors bruk började byggas 1676, av Claes Depken enbart för att smida ankare till svenska flottan i kriget mot Danmark. Depken blev adlad till Anckarström 1676.

I mitten på 1700-talet byggdes bruksstugorna, från början rödmålade innan de rappades i vitt. 1750 blev Claes Grill ägare till bruket. Hans hustru Anna Johanna byggde 1776 "Ånkehuset" för änkor efter arbetarna, blev även boende för ensamma mödrar. Det behöll sin funktion fram till 1916, då det blev ålderdomshem. Sedemera tillhör det Hembygdsstiftelsen.

Skolan byggdes 1726 och kyrkan 1792.

Sonen Adolf Ulric anlade Engelska Parken.

Numera bor det ca 1500 personer i Söderfors.

Lunch fick vi i Tierps Gästgiveri bestående av fläskfilé, potatisgratäng och grönpepparsås. Kaffe och kaka ute i solen.

Strömsbergs bruk

Lotta Lund guidade oss runt.

Welam Wervier var grundaren för bruket.

Det tillverkades muskötplåt till Söderhamns gevärsfaktori.

1734 övergick bruket i Louis de Geers ägo.

1877 köpte Axel Wachtmeister och det fortsattes att tillverka stångjärn fram till 1920. Då såldes bruket till Stora Kopparberg och stålproduktionen lades ner. Ångsågen från 1911, producerade 100 000 timmer/år. Kolgården låg bredvid, 1955 lades kolmilan ner och 1961 tystnade sågen.

Bruket förföll, värdesaker såldes av. På 1980-talet började bruket renoveras, Stora Kopparberg sålde alla hus under 1990-talet, de är numera privata boenden. Herrgården ägs av en advokat i Stockholm. Det är 140 året runt boenden i Strömsberg.

Kolmilan startade upp igen 2004 och sköts av Lotta Lund och hennes man. De säljer grillkol över hela Sverige.

Strömsbergs bruk är det enda bruket i Uppland där alla komponenter typiska för vallonbruksmiljö från 17-1800-talen finns bevarade.

Efter den guidningen åkte vi hemåt, fulla av historia från förr.