

Månadsbrev februari 2022.

I början på denna månad lättades de flesta restriktionerna och livet börjar så smått återgå till det normala. Våra aktiviteter ska komma igång under våren och håll utkik på hemsidan och i din mail efter de nyheter som dyker upp.

Det första Café 15 för året blir redan den 3/3 i Wennerbergsgården. Per Albinsson visar bilder och berättar om två norska seglatser: Fjärd och fjäll.

Vi startar en studiecirkel med kassör Lennart som cirkelledare om hur vi kan bli tryggare vad gäller ekonomi - se inbjudan på hemsidan eller i din mail. Förhoppningsvis kan vi också komma igång med våra Smartphone-grupper alt träffar för dem som vill ha lite hjälp med IT under våren.

Nästa medlemsmöte blir den 17/3 i Restaurang 1934 där Svante Kilander berättar om spännande saker från sitt liv som diplomat i olika befattningar, bl a i Kina, Nordkorea och Vietnam. Svante är jurist och språkvetare.

Boka in den 21/4 kl 16 då kommer vårt årsmöte att hållas i Restaurang 1934. Valberedningen är fullt sysselsatt med värvningar men har svårt att hitta intressenter till kassörsposten. Vår kassör Lennart har valt att sluta efter 8 år på sin post. Han har dock lovat att vara den nya kassören behjälplig den första tiden. Känner du dig manad eller vet du någon lämplig kandidat så hör av dig till mig eller någon i valberedningen: Karl-Evert Andersson, Stellan Dahlin eller Eva Kihlman.

Vi i styrelsen uppskattar mycket om du som medlem tar kontakt med oss om du känner att du har krafter och intresse av att jobba ideellt för oss. Det finns många saker också utanför styrelsen som vi behöver hjälp med. Både praktiskt och administrativt. T ex behöver vi någon som kan ansvara för gräsklippning vid Wennerbergsgården. Utav alla våra över 1000 medlemmar är jag säker på att vi har flera som vill vara aktiva.

De senaste dagarna har vi nåtts av förfärliga nyheter. Vi alla tänker säkert på hur vi ska agera för att stötta dem som drabbas i vårt Europa. Här hemma är det också viktigt att vi bryr oss om dem som är ensamma och har svårt att kunna samtala med någon och prata av sig sin oro. Var öppen och hjälp dina medmänniskor, för det är tillsammans som vi kan ge och få tröst och stöd.

Jag hoppas du har laddat ner SPF-appen - så att du lätt kan nå den information som läggs ut!

Nu ser vi fram emot mer vårsol och vårblommor!

Inger